



**Voorganger** : Mark Schippers

**Collecten** : 1<sup>e</sup>: Diaconie 2<sup>e</sup>: Kerk  
3<sup>e</sup>: Zending

**Digitaal aandachtboek: 06 45 367 926**



### De bloemen

zijn deze zondag bestemd voor

**Wim van der Strouwe**

Lies Westendorp is weer thuis!

### De 3<sup>e</sup> collecte is bestemd voor de zending

Ooit zijn de leerlingen van Jezus op weg gezonden met de opdracht om overal het Evangelie te verkondigen. Die boodschap raakt maar niet uitgewerkt. Integendeel: telkens opnieuw is het nodig ons de goede boodschap te binnen te brengen én uit te dragen. Wij hebben het heil niet in handen, wij krijgen het ook aangereikt. De kerk begint telkens opnieuw. Dat is zending: dat mensen over en weer, in alle werelddelen, elkaar bepalen bij Gods trouw aan ons, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.

### Kennismaking met Mark Schippers

Onze nieuwe kerkelijk werker Mark Schippers zal op zondag **6 november** voor het eerst voorgaan bij ons in de Oosterkerk. We heten hem van harte welkom! Aansluitend aan de dienst houden we een gemeenteochtend.

### Gemeenteberaad

Komende **zondag 6 nov** nodigt de kerkenraad u van harte uit om deel te nemen aan het gemeenteberaad, aansluitend aan de viering. Daarin willen we u o.a. bijpraten over de voortgang van de samenwerking met de Adventskerk, gezamenlijke vieringen, financiën en vacatures. Het gemeenteberaad wordt ook uitgezonden.

### Viering in de Grote of Sint Michaëlskerk..

#### Eenmalig gewijzigde aanvangstijd

Zondag **6 november 19.00 uur** Michaëlsviering.  
Vg. ds. Bert Aalbers, cantor Johannes Dijkstra.  
Thema: Psalm 23.

Zie [www.michaelsvieringen.nl](http://www.michaelsvieringen.nl)

### Het verhaal gaat

Komende dinsdag, **8 november**, is de tweede middag van dit seizoen dat de oecumenische leeskring *Het verhaal gaat* wordt gehouden. Let op, de locatie is de lutherse kerk, aanvang 13:30 uur. Deze keer is ds. Jaap Jonkmans de gespreksleider. Van harte welkom!

### Ontmoetingshuis met maaltijd

Thomas a Kempis schreef naast *De Navolging van Christus* onder andere ook het traktaat *Het Lieliedal*. In dit boekje schrijft hij over het goede leven en Gods goedheid. Hij noemt Christus de bloem van alle deugden en spreekt over een lelie in het dal. Welke lelies uit het dal kunnen wij al plukken en verzamelen? Hans Tissink leest met ons diverse passages uit dit bijzondere traktaat. We gaan na wat deze 'lelies' kunnen betekenen voor ons leven met z'n pieken en z'n dalen. Op **dinsdag 8 november** beginnen we de avond met een gezamenlijke maaltijd om 18.30 uur. De avond wordt gehouden in de Bagijnhof, Koewegje 2. De kosten zijn € 10,00 inclusief maaltijd, koffie/ thee. Dit bedrag graag overmaken op ons rekeningnummer NL 71 INGB 0007 852 541. U kunt zich aanmelden via de website [ontmoetingshuismodernedevotie.nl](http://ontmoetingshuismodernedevotie.nl). Van harte welkom.

### Theologisch eetcafé in de Oosterkerk

Samen aan tafel en met elkaar in gesprek. Dit seizoen bieden verschillende kerkgebouwen te Zwolle ruimte en tijd. Het thema is 'De zeven werken van barmhartigheid'. Weet je welkom op woensdag **9 november** in de Oosterkerk. We hebben gelukkig mensen gevonden die de maaltijd willen verzorgen. Deze keer is justitiepastor Maaïke Broeksema gast aan tafel om met mede-eters in gesprek te gaan over

#### 'Gevangenen bezoeken'

Eet, luister en praat mee! Vanaf 17:30 uur is er inloop met een hapje en een drankje, om 18 uur begint het programma. De kosten zijn € 7,50 pp incl. vegetarische maaltijd. Gastvrouw is ds. Nelleke Eygenraam:

[dseygenraam@adventskerk.nl](mailto:dseygenraam@adventskerk.nl).

Weet je welkom, maar geef je van te voren op,

## Eeuwigheidszondag

Op 20 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, herdenken we traditiegetrouw de overledenen van het afgelopen jaar. Gelukkig hebben we dit jaar niet meer te maken met Coronabeperkingen en kunnen we iedereen welkom heten die graag wil komen. We doen het herdenken weer op de manier die we dat de laatste jaren gewend waren. Bij het eerste gedeelte, de herdenking van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden, worden de namen voorgelezen en wordt voor ieder een lichtje ontstoken aan de paaskaars. Familieleden kunnen zelf naar voren komen om dit te doen. Bij het tweede gedeelte, het herdenken van andere overledenen door iedereen, wordt er naar zes verschillende punten in de kerk gelopen. Vanwege het brandgevaar worden er dan geen lichtjes aangestoken. We plaatsen kaartjes, waarop de namen staan geschreven van de mensen die herdacht worden, worden geplaatst op de verschillende tafels, in eenvoudige blank houten standaardjes. Op elke tafel komt een windlicht te staan, aangestoken aan de paaskaars. Vóór dat licht worden de kaartjes geplaatst, kaartjes met een afbeelding van de gedachtenishoek. De namen worden zo als het ware naar het Licht gedragen. Tijdens het naar voren komen klinkt er sfeervolle muziek. De kaartjes worden aan het begin van de dienst uitgereikt. Meerdere kaartjes schrijven kan ook. Pennen komen op de banken te liggen. De kaartjes kunnen mee naar huis worden genomen als aandenken.

## Inzaming producten voor de Voedselbank Zwolle

Op dit moment zijn er 350 huishoudens die gebruik maken van de Voedselbank Zwolle. De inflatie en de energiecrisis hebben invloed op het klanten aantal (neemt toe) en op de aanvoer van producten en levensmiddelen (neemt af). De voedselbank heeft behoefte aan rijst, wasmiddel, tandenborstels en houdbare chocolademelk.

Doet u mee aan de inzamelingsactie voor de Voedselbank?

U kunt uw producten inleveren voor of na de kerkdienst van zondag morgen **13 november**.

Namens de Diaconie bedankt voor uw bijdrage.

## Amnesty International

Het voornemen is om elke tweede zondag van de maand handtekeningen te verzamelen voor mensen die lijden onder mensenrechtenschendingen. Deze keer sta ik een week eerder met de lijsten omdat de actie beter tot zijn recht komt als er een gewone dienst is. Er wordt deze keer aandacht gevraagd voor mensen in Rusland ( 3 advocaten op de Krim), in Iran ( lid van de Koerdische oppositiepartij ) en in Tunesië ( 57 rechters en officieren van justitie). Wij willen de autoriteiten verzoeken de mensenrechten te respecteren . In de Bagijnehof liggen de lijsten klaar, zowel voor als na de dienst.  
*Jeannet Bousema- Geertsema*

## Kerk, school, gezinsviering : De bedrieger bedrogen. 13 November 10.00 uur

Oosterkerk

De Bijbel bevat het verhaal over God en mensen. De mensen in de Bijbel zijn dan ook doodgewone mensen. Met alle menselijke eigenschappen. Ze kunnen lief zijn, en goed, maar doen ook soms heel vervelend tegen elkaar.

De komende week gaat het op school over Jacob. Jacob is een 'vriend van God', maar meer nog het lievelingetje van zijn moeder. Maar Jacob is ook een heel vervelend mannetje. Dat gaan de kinderen op school ontdekken. Ook in de viering gaat het over die Jacob.

Maar het gaat ook over ons, over jou en mij.

Het wordt niet een uur stil zitten en luisteren. Denk dat maar niet. Je moet mee doen, en dat is meer dan alleen meezingen. Wil je het eens meemaken.

*Dirk Jan Steenbergen*

## In Memoriam

**Agatha Baarslag** – Agaath – , 12 november 1920 – 6 oktober 2022. Op donderdag 13 oktober is er een dankdienst gehouden voor haar leven in de kapel van Kranenburg. We lazen woorden uit Johannes 10: 11-18 en de vertaling van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde van Psalm 23.



We deelden herinneringen, luisterden naar muziek en zongen mee.

Agaath zag samen met haar tweelingzus het levenslicht in Hedel in een gezin met haar ouders en twee oudere broers: Dick en Ko. Al jong kwam Agaath in aanraking met de soms harde werkelijkheid van het leven. Op 3-jarige leeftijd overleed haar tweelingzus. In de oorlog werd Hedel voor 90 procent verwoest, waaronder ook hun ouderlijk huis. Ook werd ze heel ziek en was het de vraag of ze het zou overleven. Ze kwam er gelukkig weer bovenop.

Ze heeft de huishoudschool gevolgd en ook een verpleegkundige opleiding afgerond. Ze heeft in haar leven altijd in de zorg gewerkt. Haar laatste werkplek was het Sofiaziekenhuis in Zwolle waar ze ruim 35 jaar als bezigheidstherapeute heeft gewerkt. Agaath was haar hele leven creatief: schilderen, potten bakken, mozaïek, en nog veel meer. Uit wat zij maakte, bleek haar liefde voor de natuur en voor kleuren.

Ze was dankbaar voor de mensen om haar heen. Allereerst voor haar neef en diens vrouw en zoon. Verder was ze dankbaar voor de mensen die haar kenden vanuit de Oosterkerk, de Tesselschadestraat, dankbaar voor de gezelligheid en de bezoeken van vrienden en kennissen, en dankbaar voor alle goede zorgen in de Rivierenhof.

De dankbaarheid was ook terug te vinden in haar geloof. Het geloof speelde voor Agaath van jongs af aan een belangrijke rol. Ondanks alles wat Agaath meegemaakt heeft, vertrouwde zij op God. God en Jezus Christus als de goede herder. De herder die de ziel behoedt voor verdwalen. Ik denk dat Agaath, alhoewel ik haar helaas niet persoonlijk gekend heb, met heel haar vertrouwen de woorden durfde te beamen van Psalm 23: Hij leidt mij in sporen van waarheid, getrouw aan zijn naam. Moest ik gaan door het dal van de schaduw des doods, kwaad zou ik niet vrezén. Want naast mij gaat Gij, uw stok en staf zij doen mij getroost. Ondanks de diepe dalen die ze in haar leven meegemaakt had, ging ze opgewekt, betrokken en dankbaar door het leven.

Met de woorden van Johannes laten wij haar los: 'De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen.' Een markante, levendige, welbespraakte en opgewekte vrouw is

van ons heengegaan. Ze is 101 geworden. Moge de gedachtenis aan Agaath Baarslag haar familie, vrienden en kennissen tot troost zijn. Nu is ze terug gekeerd naar de Eeuwige, de oorsprong. Na de dankdienst hebben wij haar naar haar laatste rustplaats gebracht op begraafplaats Nieuw Bergklooster. Moge zij rusten in vrede.

*Jenny Mooij, pastoraal medewerker*

## Werkgroep Carei

Carei (Roemenië) hebben we lange tijd niet kunnen bezoeken. Over en weer hebben we het persoonlijk contact erg gemist. We hopen **9 november** a.s. weer met een delegatie van de werkgroep daarheen te gaan. Om de contacten met de gezondheidsinstellingen aan te halen. Maar ook om na te gaan waaraan zij behoefte hebben. Natuurlijk sturen wij altijd nog twee keer per jaar kleding, schoenen, matrassen, incontinentiematerialen en andere daar goed bruikbare spullen. En met de Kerst een attentie voor de personeelsleden van de instellingen. We hopen dat het uitgestelde project "renovatie tuin St.Ana" bij het psychiatrisch ziekenhuis volgend jaar wel door kan gaan. Een groot, en voor de bewoners een belangrijk project. Omdat de bewoners altijd veel buiten zijn.

Wij vragen voor de breigroep wol. Als u nog wol heeft liggen, horen we dat graag van u.

*Willem Boerman (vz Werkgroep 06.28136221)*

**Zwols leerhuis** Lutherse Kerk, Koestraat 4, dinsdag **8 november**.

Een koning die re(a)geert als David. Een melaatse Gehazi die opeens de koning gezonde raad geeft. Wie had gedacht dat dat nog eens was komen te gebeuren. Maar vooral: dat gerechtigheid zich manifesteert.

[Het staat allemaal in 2 Koningen 8:1-6, het verhaal voor zondag 13 oktober.](#)

[En wie wil daar niet bij zijn?](#)

Dus kom een keer dit leerhuis meemaken, ook als het maar voor één keer zou zijn. Er is geen voorwerk nodig. Neem zo mogelijk wel zelf een bijbel mee. Vanaf 19.45u kunt u binnen komen. We starten om 20.00u. Het duurt tot 21.30u.

Meer informatie: [leerhuis@elkz.nl](mailto:leerhuis@elkz.nl)

Deze kerkgroet is gemaakt door Tim Krooneman

