

Voorganger : ds. Iemke Epema

Collecten : 1^e: Diaconie 2^e: Kerk 3^e: St. de Vrolijkheid

Digitaal aandachtsboek: 06 45 367 926



Bloemengroet

De bloemen van vandaag gaan naar de Hr. en Mw. Riemens. Hiermee drukken we onze verbondenheid uit.

3e kollekte: Stichting de Vrolijkheid (avondmaalskollekte)

Stichting de Vrolijkheid is een netwerk van professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders. Samen realiseren zij wekelijks meer dan 100 workshops en kunstprojecten op asielzoekerscentra door heel Nederland.

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar. Deze jonge vluchtelingen zijn vaak afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Ze hebben vaak indringende ervaringen achter de rug. Hun bestaan in Nederland blijft doorgaans nog jarenlang onzeker.

Met dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst investeert de Vrolijkheid in de ontwikkeling en empowerment van deze jonge azc-bewoners. Vrolijke ruimtes bieden de inspiratie om eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Zondag 4 september

Komende zondag is een dienst van Schrift en Tafel. In deze dienst nemen we afscheid van Rein den Hertog, die een jaar lang een deel van de werkzaamheden van ds. Elly Urban heeft overgenomen en de tijd tussen haar vertrek en de bevestiging van een nieuwe kerkelijk werker heeft overbrugd. We zijn hem daar heel dankbaar voor!

Zondag 11 september

Zondag 11 september is het startzondag. In plaats van koffie na de dienst is er koffie voor de dienst, zodat we na de dienst snel met het gezamenlijke programma kunnen starten, waar ook de mensen van de Adventskerk aan meedoen. Dan is er ook volop gelegenheid om beide nieuwe kerkelijk werkers, Jenny Mooij en Mark Schippers te ontmoeten. Jenny Mooij wordt in deze dienst verbonden aan de Oosterkerk en Adventskerk, en

voor Mark Schippers gebeurt hetzelfde in de dienst in de Adventskerk. Omdat ze niet op twee plaatsen tegelijk zijn hebben we het op deze manier opgelost, maar u zult tijdens de dienst in de Oosterkerk ook Mark tegen komen, daar is iets moois voor bedacht. Het is mooi dat we het seizoen kunnen starten met twee nieuwe beroepskrachten en hen op startzondag kunnen bevestigen. Wat het programma is leest u elders in deze kerkgroet. Dit jaar wordt de start gelukkig niet bemoeilijkt door beperkende maatregelen door Corona en we hopen dat u allemaal van de partij bent.

Zondag 18 september 9:30 uur oecumenische vredesviering in de basiliek

Het is een mooie en lange traditie om aan het begin van de vredesweek een oecumenische viering te houden. We doen dit als Oosterkerk samen met de RK Thomas a Kempis parochie en de lutherse gemeente, de basisgemeente de Werkplaats, de doopsgezinde en de remonstrantse gemeente uit de Wolweverstraat. Na twee jaar achtereenvolgend uitgeweken te zijn naar de avond door Corona, kunnen we nu de viering weer 's ochtends houden zonder anderhalve meter afstand aan te moeten houden. Aan deze vredesviering wordt meegewerkt door de Zwolse cantorij olv Rudie Altelaar, die ook het orgel zal bespelen.

Het thema is *Generatie Vrede*. Generatie Vrede verenigt burgers die in actie willen komen voor vrede, over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. Van de generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maken over hún toekomst.

Voorgangers zijn pastor André van Boven van de RK parochie, ds. Margo Jonker van de lutherse gemeente en ds. Iemke Epema van de Oosterkerk. Ook vanuit de basisgemeente en de doopsgezinde en remonstrantse gemeente is er vertegenwoordiging. Naderhand drinken we koffie in de doopsgezinde kerk in de Wolweverstraat. Daar is ook oppas en kinderkring. Voor de dienst kunnen de jongste kinderen naar de doopsgezinde

kerk worden gebracht. De kinderen van de kinderkring gaan eerst naar de basiliek en maken het begin van de dienst daar mee. Dan lopen ze samen naar de Wolweverstraat, waar hun ouders zich later bij hen voegen bij het koffiedrinken. U wordt uitgenodigd uw eigen mok mee te nemen voor de koffie, maar als u er geen bij zich heeft kunt u er in de kerk een krijgen.

Geboortebericht

Wij ontvingen een geboortekaartje van Jelle en Elke Datema, Paulus Buysstraat 6, dat op 24 augustus hun dochter PUCK SOPHIE geboren is. Het is hun eerste kind. *Zo klein en nu al zo bijzonder* staat er op het kaartje. We wensen beide ouders veel geluk en Gods zegen toe.

In memoriam

Op 23 augustus is, na een kortstondig ziekbed, overleden in haar eigen huis, omringd door haar geliefden, JOUKJE JANTIENA APOTHEKER WAMS, in de leeftijd van 92 jaar. Zij was getrouwd met Frans Apotheker en laat drie zonen, een dochter en zes kleinkinderen achter. Op de kaart stonden de woorden uit het Bonhoefferlied *In goede machten liefderijk geborgen* verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons des avonds en des morgens, is zeker met ons elke nieuwe dag. Afgelopen maandag is er een dankdienst voor haar leven gehouden in crematorium Kranenburg. Er is gelezen uit Psalm 139, geluisterd naar liederen die Joukje mooi vond en er zijn bijzondere herinneringen gedeeld door haar kinderen. Joukje was, net als haar man Frans, haar leven lang zeer betrokken op kerk en geloof. Hun relatie begon ooit op een gezellige middag die door de kerk in Rotterdam was georganiseerd. Haar geloof veranderde in de loop van de jaren, ze was kritisch en stelde vragen, maar een bepaald basisvertrouwen bleef onaangetast. In een heel korte tijd moest ze het leven en wie haar lief waren loslaten. Ze trad de dood zonder enige angst en in vertrouwen tegemoet. Joukje was een krachtige persoonlijkheid, die al vroeg haar eigen weg koos. Haar leven lang heeft ze hard gewerkt, dat vond ze vanzelfsprekend. Ze had een goed verstand en had eigenlijk graag wiskunde willen studeren, wat ze op latere leeftijd alsnog heeft gedaan. Ze heeft vele

jaren met veel plezier en grote inzet in het onderwijs gewerkt. Haar band met Frans was hecht en ze hebben na hun pensioen samen heel veel gereisd en ondernomen. Ze was een betrokken moeder die haar kinderen aanmoedigde hun eigen weg te gaan en dol op haar kleinkinderen. Ze hield veel van zingen en samen met Frans zong ze jarenlang in de cantorij van Oosterhesselen. Vijf jaar geleden verhuisden ze naar Zwolle. In de jaren voor Corona deden ze samen meteen mee met een leeskring. Joukje zal zeer gemist worden, in de eerste plaats door Frans, met wie haar leven zo was verweven. We wensen hem en allen die nu zonder haar verder gaan de troost van Gods nabijheid. Haar gedachtenis zij tot zegen.

ds. Iemke Epema

Startzondag 11 september: Aan Tafel!

Op 11 september is er een gezamenlijke startzondag van de Oosterkerk en de Adventskerk..

De locatie is de Wijthmenerplas, vlakbij de parkeerplaats. Bij erg slecht weer vindt de startzondag plaats in de Oosterkerk. Het thema is dit jaar: Aan tafel!

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

11.30-12.00 uur Inloop met frisdrank (geen koffie) en wat lekkers.

12.00 uur start programma, waarin je elk kwartier aan kunt schuiven bij diverse tafels: een leestafel, gesprekstafel, spelletjestafel, ZWO-tafel, avondmaalstafel, tafeltennistafel, agapètafel, voetbaltafel, knutseltafel, quiz-tafel, buurttafel en de Remkestafel

13.00 lunch met broodjes, pannenkoeken en soep

Na de lunch is het programma afgelopen. Er kan op eigen risico gezwommen worden in de Wijthmenerplas. Kinderen en jeugd hebben hun eigen programma.

Herhaalde oproep!

Voor de lunch zoeken wij nog mensen die thuis pannenkoeken willen bakken en mensen die thuis een zak met bolletjes willen smeren en beleggen. We schatten in dat het gaat om 1 pak meel voor de



pannenkoeken per bakker en 1 zak met 10 bolletjes voor de mensen die willen brood smeren. Dit is afhankelijk van het aantal mensen die zich hiervoor opgeeft. Er hebben zich nog maar een paar mensen aangemeld, dus we hopen dat we mogen rekenen op uw hulp!

Opgave voor het maken van pannenkoeken en/ of bolletjes kan tot 4 september per telefoon of mail: 06-57849661 jm.gosker@gmail.com (bij Joke Gosker). Bedoeling is dat u zelf de benodigdheden koopt. De kosten mogen bij Joke gedeclareerd worden.

Koffie

In de Oosterkerk wordt voorafgaande aan de kerkdienst om half 10 koffie gedronken, in de Adventskerk na afloop van de dienst. Hierdoor zijn kerkgangers uit beide kerken ongeveer tegelijk klaar en kunnen we gezamenlijk starten. Er wordt geen koffie geschonken op de Wijthmenerplas.

Locatie

De Wijthmenerplas is goed bereikbaar per fiets en per auto. Parkeren kost 5 euro. Betalen kan per betaalpas of contant

We zijn te vinden op het veld vlakbij de parkeerplaats (Als u door de slagbomen gaat het veld recht voor u en dan iets rechts daarvan). Parkeren kan in het rechtergedeelte, dat is vlakbij het veld, maar ook links.

Er zijn voldoende tafels en eenvoudige houten banken zonder rugleuning aanwezig. Wilt u comfortabeler zitten, dan kunt u een eigen stoel mee nemen. Er zijn toiletten aanwezig. De plek is redelijk goed toegankelijk voor mensen die een rollator of rolstoel gebruiken.

Wordt de startzondag verplaatst naar de Oosterkerk bij slecht weer, dan moet u daar rekening houden met parkeerkosten na 12 uur.

Opgave is niet nodig en we zien u graag op 11 september!

Joke Gosker, Dirk-Jan Steenbergen, Ramon Vliegthart en Natasja Brand

Inloop koffieochtend Oosterkerk

Elke **donderdagmorgen in de even weken** staat de koffie klaar in de Oosterkerk.

Kom zomaar even binnenlopen voor gezelligheid en ontmoeting.

Welkom a.s. donderdagmorgen 8 september tussen 10.00 en 11.30 uur.

Zie www.oosterkerk.nl onder 'activiteiten' met data voor de volgende keren.

Dienstenveiling

In de Adventskerk wordt al jaren in het najaar een 'dienstenveiling' georganiseerd. In de afgelopen jaren kon het door corona geen voortgang vinden. Dit jaar kan het echter weer! De Oosterkerk is uitgenodigd om ook deel te gaan nemen aan deze dienstenveiling. Opbrengsten worden verdeeld over een goed doel en de beide wijkkassen.

De dienstenveiling gaat plaatsvinden op **zaterdag 8 oktober in de Adventskerk om 18.00u**. Heeft u een dienst bedacht, bijvoorbeeld een fietstocht organiseren of een taart bakken, dan kan deze worden ingevuld op het inschrijf formulier via akdv.nl. Hier vind u ook meer informatie en de kavelboekjes van voorgaande jaren.

Zwols leerhuis

Nog steeds goed nieuws! Vorige week konden we u 2 bijeenkomsten van het leerhuis in de Lutherse Kerk aankondigen. De eerste is geweest. De tweede is aanstaande dinsdagavond 6 september. Daarna weer in oktober.

Kom gerust (een keer).

Er is geen voorwerk nodig. Neem zo mogelijk wel zelf een bijbel mee.

Vanaf 19.45u kunt u binnen komen. We starten om 20.00u. Het duurt tot 21.30u.

We zien u heel graag komen. Meer informatie: leerhuis@elkz.nl



Een nieuw seizoen

Met gepaste trots bieden wij als kernteam van het Ontmoetingshuis u en jullie ons nieuwe programma aan. Op de website ontmoetingshuismodernedevotie.nl kunt meer lezen en zich aanmelden.



Michaëlsvieringen Grote Kerk, aanvang 19.00 uur. (Vanaf 18 sept. 17.00 uur)

Zondag 4 september Michaëlsviering, zomervesper. Vg. ds. Bert Aalbers m.m.v. enkele zangers van de Michaëlscantrij o.l.v. Toon Hagen.

Zie www.michaelsvieringen.nl

Dinsdag 13 september 2022 Thomasspel

In het Ontmoetingshuis zijn diverse spellen over Moderne Devotie ontworpen. Zoals een kaartspel en het rad van Moderne Devotie. Op deze startavond van het nieuwe seizoen lanceren we een nieuw spel. Daarbij maken we dankbaar gebruik van thema's en spreuken van Thomas a Kempis uit zijn spirituele bestseller "De Navolging van Christus". Wat en hoe, dat blijft nog even een verrassing. We beginnen de avond met een gezamenlijke maaltijd om 18.30 uur. De avond wordt gehouden in de Bagijnhof, Koewegje 2. De kosten zijn € 12,50 inclusief maaltijd, koffie en thee.

Dit bedrag graag overmaken op ons rekeningnummer NL 71 INGB 0007 852 541.

Er zit muziek in de kerk



Weekblad [De Swollenaer](#) maakt deze weken een ronde langs de zes wijkkerken van de Protestantse Gemeente Zwolle.

Afgelopen week las u hoe de Sionskerk de wijk in trekt en buurtbewoners met elkaar in verbinding brengt. Komende woensdag ontdekken we (al wist u dat natuurlijk allang) dat er muziek zit in de kerk. We bezoeken de Open Kring, waar de band Brand New nummers uit de Top 2000 speelt. "De liedjes raken letterlijk en figuurlijk een snaar", vertelt een enthousiaste kerkganger na afloop.

Alle verhalen volgen? Dat kan in de Swollenaer of volg de Protestantse Gemeente Zwolle op [Facebook](#), [Twitter](#) of [Instagram](#). En u bent natuurlijk van harte welkom op de speciale website pknzwolle.nl/welkom

Kopij (**max. 100 woorden**) per email aan kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdags 12 uur, met als onderwerp de datum van plaatsing. Kerkgroet thuis lezen? Aanmelden via www.oosterkerk.nl.
Deze kerkgroet is samengesteld door Hans Gerritsen

