

Voorganger : ds Epema **Koster :** -

Collecten : 1. Diaconie 2. Kerk 3. Stille Armoede



Bloemengroet

De bloemen van deze zondag gaan naar Hr. en Mw. P.H. Apotheker-Everaarts. Op deze manier laten we onze verbondenheid blijken.

Kaarten zondag 8 november

Als groet vanuit de Oosterkerk zijn er afgelopen zondag kaarten verstuurd naar de volgende gemeenteleden:

Mevrouw H. Landman- Janssen, mevrouw B.

Lubbelinkhof- Niphof en mevrouw R. Scholten

ontvingen een kaart ter bemoediging.

Feliciteatie-kaarten gingen naar de heer H. Klein Ovink

voor zijn 95^e verjaardag en naar de heer en mevrouw

Kockelkoren- de Vries voor hun 40-jarig huwelijk.

Mevrouw G. Vogelaar- v.d. Luit kreeg een kaart om

haar welkom te heten in de Oosterkerk- gemeente en haar nieuwe woonplaats.

De heer P. Kuiper ontving een kaart om hem

beterschap te wensen en de heer E. Landman wensen

wij sterkte met het binnen blijven.

Bedankt Oosterkerkgemeente,

Hartelijk dank voor de mooie kaart die wij hebben ontvangen

voor onze 40 jarige trouwdag op 7 november jl.

We hebben een mooie dag gehad. Familie en vrienden hebben ons erg verwend.

Vriendelijke groet,

Paul en Tjitske Kockelkoren - de Vries

Kerkbezoek

Momenteel mogen we nog steeds 30 kerkgangers ontvangen. De medewerkers komen daar bovenop. De meeste mensen volgen thuis de dienst met beeld en geluid. We houden daar rekening mee in de opzet van de dienst. We streven naar een viering van ongeveer 45 minuten, waarbij het iets langer kan zijn als het een bijzondere viering is. Om de 14 dagen is er kinderkring. Iedere week is er oppasdienst. Als u graag naar de dienst wilt komen is het echt belangrijk dat u zich van te voren aanmeldt, ook als u medewerker bent. Als dat op de eoa manier niet lukt (er is wel eens even een technische storing geweest), bel dan het hieronder aangegeven telefoonnummer of desnoods de scriba of predikant. Bij 30 aanmeldingen van kerkgangers zonder taak in de dienst stopt de teller. Mensen die zich hadden aangemeld maar voor wie helaas geen plaats meer was hebben de week daarop voorrang. Geef u zich dan wel weer opnieuw op. Wees niet te bescheiden, geef u gewoon op als u graag wilt naar de kerk wilt gaan. Het is fijn als er mensen aanwezig zijn en wij zorgen wel voor een eerlijke selectie. Let op: u

kunt alleen naar de dienst toe gaan als u per mail of telefoon een bevestiging heeft gekregen.

Procedure Aanmelden kerkdienst (en afmelden)

Aanmelden voor de kerkdienst kan tot vrijdagavond 19 uur. Om een kerkdienst bij te wonen vult u een online formulier in. Na aanmelding krijgt u op het aangegeven emailadres een bevestigings-mail van Google Formulieren (kijk evt. in uw ongewenste mail). Via deze mail kunt u uw aanmelding nog wijzigen of annuleren (zet aantallen op 0), dit kan ook tot vrijdag 19 uur. Krijgt u GEEN bevestigingsmail, meldt u dan opnieuw aan!

Uiterlijk op de zaterdag voor de dienst krijgt u bericht of u kunt komen (of dat er meer dan 30 aanmeldingen waren en u een volgende keer welkom bent). Als u zou komen maar toch verhinderd bent, laat het dan weten in antwoord op het bericht. Misschien dat we dan iemand anders nog blij kunnen maken!

Aanmelden dienst 15 november:

<https://forms.gle/fTcXCpZYBBfHWei5A>

Telefonisch kan het op woensdagavond via 06-33205179. Dit telefoonnummer is alleen voor het aanmelden.

Mondkapje verplicht

Belangrijk is ook dat u bij het naar binnen en naar buiten gaan een mondkapje draagt. Neem dat zelf zo veel mogelijk mee. Maar als het is vergeten, geen nood. Er liggen in de kerk prachtige duurzame door Gery Woltinge gemaakte mondkapjes klaar. Een kleine gift daarvoor is welkom, er staat een potje naast. Natuurlijk kunt u ook geld overmaken naar de wijkkas van de Oosterkerk, onder vermelding 'mondkapje'.

Zondag 15 november

Op deze zondag is er geen kinderkring. Op 8 november hadden de jongeren en hun ouders voorrang en was er gelukkig ook een groep kinderen. Deze week zijn de mensen die toen graag hadden willen komen het eerst aan de beurt. Het is de zondag voorafgaand aan de laatste zondag van het kerkelijk jaar, in wat 'de tijd van de voleinding' wordt genoemd. In deze tijd worden vaak gelijkenissen van Jezus gelezen waarin het gaat om oogst, eindoordeel en het opmaken van de balans. Het verhaal van de talenten zal op 15 november centraal staan.

Meedoen met digitaal aandachtsboek

De meeste van u volgen de dienst thuis en zijn betrokken op afstand. Graag willen we u meer betrekken bij de dienst. Het aandachtsboek ligt al sinds maart in de kast. We hebben besloten om het nu niet neer te leggen, omdat er bij het lopen dan weer een

plek van opeenhoping kan ontstaan en het beter is om niet dezelfde pen te laten gebruiken door verschillende mensen. Bovendien is de groep die in de kerk zit maar een beperkt deel van de gemeente. Wat wel veilig en op afstand kan en waar mensen thuis ook aan mee kunnen doen is doorgeven waarvoor u graag een lichtje aan zou steken. Dat kan via de mail of telefoon en zelfs ter plekke in de viering. Als u een verzoek heeft kunt u dat van te voren mailen:

dsiemkeepema@oosterkerk.nl of een appje sturen: 06-15968569. Een appje sturen kan ook nog tijdens de dienst, als het maar binnenkomt voordat het tijd is voor de gebeden. Uw tekst wordt dan voorgelezen, alsof die in het aandachtsboek geschreven stond en er wordt een lichtje aangestoken. Doet u mee?

Zoveel mensen kijken

Wist u dat de livestream van de kerkdiensten vanuit de Oosterkerk via kerkdienstgemist.nl zo'n 150 keer live bekeken en ook nog 130 keer achteraf bekeken. Veel mensen voelen zich op deze manier betrokken en beleven de dienst mee. Mooi om te weten als u zondag naar het beeldscherm kijkt.

Eeuwigheidszondag

Zondag 22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag geven we voorrang aan de nabestaanden van de mensen die herdacht worden. We hebben hen uitgenodigd om met twee mensen te komen als ze dat willen, omdat het een zondag is waar je graag samen bent. Gelukkig kunnen we iedereen die ons heeft laten weten graag te willen komen ook ontvangen. Als dat meer dan 30 mensen waren geweest hadden we een tweede dienst gehouden op een ander moment. We zijn blij dat we alle namen kunnen noemen in één en dezelfde viering met ieder die daarbij wil zijn. Maar daarmee is de kerkzaal wel helemaal bezet. Voor deze dienst kunt u zich daarom niet meer aanmelden, Er is dan wel kinderkring waar ouders hun kinderen naar toe kunnen brengen, maar voor die ouders zelf is er deze zondag helaas geen plek in de kerkzaal. De kinderen die er zijn worden betrokken bij het gedenken. Na het lezen van de namen is er een algemeen moment van gedenken waarvoor u uw eigen namen door kon geven. In de afgelopen weken is uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat.

Bijeenkomsten door de week

Voor bijeenkomsten van groepen uit onze gemeente door de week in het wijkcentrum is deze weken ons beleid: alleen nog overleg en gesprek in kleine groepen en alleen nog op de maandagavond en zonder ontvangst door een gastheer of gastvrouw. Stel fysieke bijeenkomst uit waar dat kan en overleg zoveel

mogelijk digitaal. Vraag het op tijd aan de beheerder (bagijnhof@oosterkerk.nl) als je op maandagavond met een klein groepje van een ruimte in de kerk gebruik wilt maken en overleg over de sleutel. Zolang de gedeeltelijke lockdown duurt stellen we het bijeenkomen van grotere groepen uit. Op andere dagen houden we het wijkcentrum in principe gesloten voor eigen groepen en kan de kachel uit.

Wandelpastoraat

De herfst is een prachtig jaargetijde. Wandelen is een van de dingen die gelukkig nog steeds goed mogelijk zijn. Wanneer u graag een stuk wilt lopen en daarbij in gesprek wilt gaan over de dingen die u bezig houden in deze tijd, kunt u dat doorgeven aan ds. Iemke Epema, tel 4542366 of via de mail: iemke.epema@hetnet.nl. Dan maken we een afspraak.

Giften (1)

De wijkkas ontving een bedrag van 50 Euro van een dankbaar echtpaar. Er kwamen via ds. Iemke Epema giften binnen voor de diaconie (50 Euro), voor de PGZ (19 Euro) en voor de wijkkas een bedrag van maar liefst 2500 Euro. Hartelijk dank aan deze gevers!

Gift (2)

Van gemeenteleden kreeg ik een gift mee van 200 euro, te verdelen over verschillende collectiedoelen. Hartelijk dank hiervoor! Ds. Elly Urban

SIRKELSLAG KIDS (8-12 jaar)

hallo allemaal, het leukste interactieve spel voor de jeugd zit er weer aan te komen. Vrijdagavond 20 november spelen we SIRKELSLAG samen met jullie. Verzamelen om 19:00 uur in de kerk. Het duurt tot 21:00 uur.

Geef je snel op door een mail te sturen naar ramon_anja@tele2.nl of laat je ouders even appen naar Ramon Vliegenthart 06-38427240 met je naam en leeftijd erbij natuurlijk.



De RIVM regels worden ook hier natuurlijk nageleefd, heel belangrijk.

Afscheid nemen bij de deur van de kerk en laat je ouders buiten blijven tot het afgelopen is.

Bezorgen Bagijn

Voor het bezorgen van de Bagijn ben ik op zoek naar een aantal bezorgers die 4/5x per jaar de Bagijn willen afleveren bij ca 10/15 adressen.

Voor de onderstaande straten zoek ik mensen :

1. herenweg 1-65 / 2-48
2. sabangstraat, timorstraat en binnenhuisgasthuisstraat.
3. seramstraat, ambonstraat en floresstraat
4. almelooskanaal, grootwezenland, buserstraat en luttbergenstraat
5. handellaan, klooienberglaan en holtenbroekerdijk.

wil u helpen? Ik hoor graag van u! U mag mij mailen of bellen.

terpstra83@gmail.com of 0654666693. alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Jetze Terpstra

Kerkgeldapp wordt Appostel

Gebruikers van de Kerkgeld-app moeten binnenkort overschakelen op de nieuwe app genaamd Appostel.

Dit is een gemakkelijke manier om bij te dragen aan de collecten. U kunt geven vanuit uw collectetegoed.

Door via de app bij te dragen aan de collecten kunt u ook thuis en op een later moment geven en bespaard u de PKN verwerkingskosten.



Ja, ik doe mee!!

Het kerkelijk bureau is gestart met het verzamelen van mail-adressen voor het in de toekomst digitaal kunnen verwerken van financiële acties.

Dit houdt dan in dat we dan geen enveloppen meer sturen, maar dat u een mail krijgt. Als u dat wilt tenminste.

Heeft u nog geen mail gehad van het kerkelijk bureau over digitaal meedoen met kerkbalans, dan is uw mail-adres nog niet bekend bij het kerkelijk bureau. Zou u dan uw mail-adres, o.v.v. uw naam en adres willen sturen aan administratie@pknzwolle.nl

Het scheelt printen, couverteren en rondbrengen door vrijwilligers en in deze tijden van corona is dat heel prettig.

Alvast bedankt voor uw medewerking!!

Kerkelijk Bureau; administratie@pknzwolle.nl; 038-421 75 96

Michaëlsvieringen

Zondag 15 november is er geen Michaëlsviering. Het is zo goed als zeker dat er met ingang van zondag 22 november weer vieringen zijn in de Grote Kerk.

Deze viering begint zoals gebruikelijk om 17.00 uur. In het verleden werd op deze laatste zondag voor Advent, ook wel Eeuwigheidszondag geheten of zondag van de Voleinding, een cantate uitgevoerd, maar dit jaar kan dat niet.

De dienst zal een soberder karakter hebben maar er zal uiteraard wel aandacht zijn voor 'de mensen van voorbij'. Voor deze viering was altijd heel veel belangstelling, nu mogen we maar 30 mensen toelaten. Naar alle waarschijnlijkheid zullen er 's middags meerdere viermomenten zijn om zo zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen deel te nemen. Wanneer die momenten zijn is nu nog niet bekend, maar we zullen die zo snel mogelijk bekend maken via onze media. Opgave om de viering(en) bij te wonen blijft nodig. Zie hiervoor de website van de Michaëlsantorij..

Kopij (**max. 100 woorden**) per email aan kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdags 12 uur, met als onderwerp de datum van plaatsing, Kerkgroet thuis lezen? , stuur dan een email aan: redactie@oosterkerk.nl ; onderwerp: "Kerkgroet". Deze kerkgroet is samengesteld door Hans Gerritsen