

LITURGIE 13 SEPTEMBER 2020

STARTZONDAG



- voorganger: ds. Iemke Epema en ds. Nelleke Eygenraam
- organist: Jan Willem Altelaar
- muziek: Joanan Bijzet saxofoon, Hans Bijzet gitaar,
Geeske Koopman piano
- zang: Marga de Bruin, Iemke Epema, Nelleke Eygenraam
Egbert van Buiten en Hans Gerritsen
- lectoren: Nel vd Maden en Jan Stellingwerff

-inleidende orgelmuziek

-welkom

-aansteken van de kaarsen op Tafel

-lied Psalm 84 vs 1 en 2

-bemoediging en drempelgebed

v: Onze hulp is in de naam van de Heer

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v: God, U die ons uitnodigt in Uw huis

a: DOE ONS WONEN IN UW LIEFDE

AMEN

-zingen Psalm 84 vs 6

-inleiding op het thema *Het goede leven*

-contact met de kinderen en kinderlied

**1. Wij zitten nu niet bij elkaar
maar delen wel het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.
Op Hem zijn wij gericht.**

**2. Wij geven Gods verhalen door
en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.**

**3. Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal.**

-lied 103^e

-evangelielezing Mt 18 vs 21 t/m 28

-lied 422 vs 1 en 3

-overdenking

-muzikale meditatie *O happy day*

- voorbeden rond Lied 974

Stil gebed en Onze Vader

-mededelingen en collecte-oproep

-uittochtslied: Lied 978 vs 1 en 4

-uitzending tekst Andries Govaart p. 1335 liedboek

-gezongen zegen:

**Geef ons genadig, Here God,
dat wij nu gaan in vrede.
Geen ander is aan onze zij
een God, een schild, een licht als Gij!
Ga zelf, o God, met ons mede.
Amen.**

-uitleidende orgelmuziek: Improvisatie op *Wonen overal nergens thuis*

-zingen buiten allen lied 419 vs 1

**Wonen overal nergens thuis,
Aarde, mijn aarde, mijn moeders huis.
Vallende sterren, de schim van de maan,
Mensen die opstaan en leven gaan,
Mensen, veel geluk.**

