

## **Bloeiende acacia's**

### *Zaterdag*

Ik snuif de geur op:  
bloeiende acacia's,  
't lijkt hier wel mediterraan.

De warmte is droog.  
Vogels komen hier eten:  
vrolijke feestdis.

Een egel schuift aan.  
's Avonds als het donker wordt  
scharrelt hij in 't rond.

### *Zondag*

Pinksterzondag vroeg  
roept de zon mij: 'Kom je nog?'  
Ik ga naar buiten.

Het blauw van wikke,  
pinksterrode klaprozen,  
witte margrietten.

Ik tel zes hazen,  
in de lucht een zeearend,  
op brede vleugels.

Hij is heel dichtbij,  
reigers drommen om hem heen  
en schreeuwen: 'Weg jij!'.

Een boeiend machtsspel  
speelt zich voor mijn ogen af:  
wie beslist de strijd?

De arend druipt af,  
de reigers, opgewonden,  
vieren hun succes.

*Nelleke Eygenraam*

### *Maandag*

Pinkstervuur laait op.  
Ook elders branden vuren,  
fel en vol woede.

Nee, niet van vogels,  
maar mensen in vuur en vlam  
na de dood van Floyd.

Minneapolis,  
Los Angeles, Atlanta,  
Philadelphia...

Pinksteren opnieuw?  
Net als in Jeruzalem  
door de Heil'ge Geest?

### *Dinsdag*

Kom, o Geest van God,  
waai onze wereld binnen,  
geef verstaanbaarheid.

'I have a dream...' en  
'I've been on the mountaintop...'  
Martin Luther King.

Moge zijn vergezicht  
ons, mensen, inspireren  
tot gerechtigheid.

Komt er nog wat van?  
Laat ons in vrede opstaan,  
samen die weg gaan.

Geen haat, geschreeuw of  
walmende woede, maar geur  
van acacia's.