

2019 was weer een mooi jaar: **De Werkgroep Evangelisatie**

U weet het natuurlijk al maar onze acties zijn vooral gericht op mensen buiten de Oosterkerk. Maar niet uitsluitend. 2019 was wederom een bewogen jaar. Zonder de chronologie te hanteren een greep uit wat we gedaan hebben.

We dragen bij aan de kosten die Koorbizness moet maken. U hebt van hun inspanningen kunnen genieten en ze hebben ook mensen buiten de Oosterkerk blij gemaakt.

We hebben aandacht voor toeristen in Zwolle. Samen met Henk Olde kijken we naar publicaties in dat kader. Na een aanloop in 2019 zal dat dit jaar vorm moeten krijgen.

De kledingactie voor Lesbos en het Leger des Heils. Een SUCCES! Helpers ook vanuit de diaconie. En toen we alles afleverden in Heerde stonden daar al even enthousiaste mensen klaar om ons van al die dozen af te helpen. Dat werkt stimulerend.

We dragen bij aan de kosten van het Theologencafé. Over dat café vindt u op gezette tijden mededelingen op de Kerkgroet.

Theo Brand, die landelijke bekendheid geniet als degene die bijdraagt aan het denken van de lezers van Trouw, maar ook plaatselijk niet anoniem door het leven kan gaan, stelde voor om via Facebook alle mensen ruim om de Oosterkerk te gaan berichten over de activiteiten binnen de Oosterkerk om onze kerk meer bekendheid te geven. We zijn van mening dat dat al gewerkt heeft, zoals te zien bij de Kerstbijeenkomsten. Dat project wordt voortgezet.

We hebben contact met ds. Martin Jans van Windesheim, u welbekend. We hebben bijgedragen aan een mooie brochure waarin studenten, die soms toch ook zeer kwetsbaar blijken, worden bereikt. Het contact wordt voortgezet.

Kerkennacht. tsja, dat ging nu toch de mist in. We zaten principieel tussen "is dat nu kerk" of gaat het alleen om de nacht door te komen waarbij enig lawaai niet vermeden kan worden. Na het initiële idee hebben we dat toch maar afgeblazen.

De lichtjeswandeling, ook in 2018, hebben we in 2019 herhaald. Was wederom een groot succes. Als werkgroep hebben we een nazit georganiseerd voor de medewerkers. Ik trof een man die ruim twee uur gezongen had. Hij kende de tekst van de liederen nu uit zijn hoofd, zei hij. Gauw een glas verhevens ingeschonken. Het plan is voor dit jaar ook met Pasen richting begraafplaats iets te organiseren.

In samenspraak met de diaconie hebben we actie gevoerd bij de Co-op voor fruit voor de Voedselbank. Geweldig hoe vele klanten ons hebben voorzien van niet alleen fruit maar ook van koffie, thee, pasta en eigenlijk alles wat de Voedselbank goed kan gebruiken.

We hebben contact met Bestevaer, het wijkcentrum. We zijn met ook anderen in Den Haag geweest, het Kerkasiel. We ontvangen Eritreeërs in onze Oosterkerk. We dragen bij het het werk van de Waarderende Gemeente Opbouw.

We hebben de oliebollen-actie van OK in de Wijk geadopteerd. Dat was natuurlijk niet zo moeilijk: de motor daarachter is lid van onze werkgroep. We hebben gasten van het Leger des Heils bij Wat de Pot schaft. Kees van der Zwaard heeft een optreden verzorgd.

En dan: de wensen uit de Kerstboom, van de lichtjeswandeling en de Eerste Kerstdag. We hebben toegezegd dat we tenminste twee wensen willen laten uitkomen. Het zal u niet verbazen dat dat een veelvoud is geworden. Er zijn al wensen vervuld en dat gaat voorlopig nog even door.

2020 staat inmiddels in de steigers. We gaan wederom aan de slag en heffen daarbij met enige regelmaat het glas!

Marlien Poll, Wil van de Meeberg, Hans van Berkum, Jan Scholten, Henk Bosma.