



Zondag 15 september 2019

Viering van Schrift en Tafel



Voorganger:
Ds. Hans Tissink

Organist:
Leo van den
Boomgaard

Lector:
Harry Prins

Muzikale meditatie:
Joke v.d. Zee

THEMA: VERLANGEN

VOORBEREIDING

Inleidend orgelspel: Improvisatie
(*onder stilte*)

Woord van welkom

De kaarsen worden aangestoken

Intochtslied: Lied 283: 1, 2 en 4 (*staande*)

Bemoediging en drempelgebed

v: Onze hulp is in de naam van de Heer

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v: God, hier zijn wij, uw kinderen

a: ZIE ONS HIER AAN

v: Soms voelen we ons verloren

a: BLIJF ONS NIET VERBORGEN

v: Breng ons bij elkaar

a: BESCHERM ONS DOOR UW LIEFDE. AMEN

(*u mag weer gaan zitten*)

Kyriegebed

Kyrië- en Glorialied: Lied 274

SCHRIFT

Groet v: De Heer zal bij u zijn

a: DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed bij de opening van de Schrift

Met de kinderen

Zingen: kinderlied Psalm 23, De Heer is mijn herder (Uit 'Zitten of Opstaan')

Schriftlezing: Efeziërs 3: 14-21

Zingen: Lied 653: 2, 5 en 7

Overdenking

Muzikale meditatie: Adagio cantabile (fragment) – L. v. Beethoven

Zingen: Lied 377: 1, 2, 3, 5 en 6

GEBEDEN EN GAVEN

Aandachtsboek

Voorbeden

Toelichting op de collecte

Inzameling der gaven



MAALTIJD VAN DE HEER

Nodiging

Tafelgebed: Lied 403d (gesproken en
gezongen)

Onze Vader

Vredegroet

Delen van brood en wijn



U kunt naar voren komen om brood (matzes) en wijn te ontvangen. De matzes wordt in de beker gedoopt. De eerste beker is gevuld met wijn, de tweede met druivensap. Er is ook glutenvrij brood, rechts vooraan, kant Bagijnensingel.

Pianospel: 'Tafel van samen', 'Als je geen liefde hebt' en 'Waar zou de Stad van de vrede zijn?'

Dankgebed

Slotlied: Lied (psalm) 150 (staande)

Zegen v:.....

A: AMEN

Uitleidend orgelspel: Improvisatie

NB. Tijdens de dienst maakt onze fotograaf vaak foto's. Deze kunnen worden gebruikt voor o.a. de website. Voor vragen of verzoeken: vraag de ouderling van dienst of mail naar: redactie@oosterkerk.nl