

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de Oosterkerk, én daarbuiten!

Een práchtig mooi beeld is er gelezen uit het boek Jesaja, over dat koninkrijk van God...

Geen gehuil meer, of geschreeuw, geen baby's meer die een paar dagen leven.

God zal antwoorden vóórdat wij roepen.

De wolf en het lam zullen samen weiden, de leeuw zal stro eten, en de slang zal stof eten

Ja, ja, de wolf is nét weer in Nederland, en de schaapherders plaatsen schrikdraad.

Het beeld lijkt in de véerste verte niet op de situatie zoals die op dit moment ís.

In de wereld, in ons land, in ons eigen leven..

Er is nog heel véél lijden, en pijn, en verdriet, en dood, van nog ongeboren tot heel oud..

En in dat soort situaties lijkt God juist vaak héél ver weg.

In plaats van dat je het gevoel hebt dat Hij je antwoordt, al vóórdat je hartstochtelijk bidt..

Soms kan ik de verzuchting slaken, net als een bekende schrijver, lang geleden deed:

'Dat kóninkrijk van U, God, wórdt dat nog wat?'

Natuurlijk moet ik mijzelf tot de orde roepen, en me te binnen brengen,

dat God er wel dégelijk was op belangrijke kruispunten in mijn leven, dat zag ik pas achteraf..

Ik denk dat velen van u deze dingen best wel zullen herkennen...

Dat wil allemaal niét zeggen dat ík niet meer gelóóf, of dat mensen die veel meemaken, niet meer gelóven.

Soms is het tégendeel het geval, dat je geloof juist verdiépt door wat je meemaakt.

Maar vaak haken mensen áf, en zeggen: 'Dat een goéde, almachtige God, dít laat gebeuren!'

Weet u, ik wil op dít punt iets zeggen over gelóven, daar heb ik zelf ook best mee geworsteld.

Veel mensen weten wel dat de bijbel dat de bijbel oorspronkelijk is geschreven in andere talen

Het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws, en een klein stukje Aramees, en het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks.

Dus een bijbel in het Nederlands is altijd een vértáling uit de oorspronkelijke talen.

En u begrijpt wel dat élke vertaling áltijd een kúuze is, een goede of een minder goede keuze.

(voorbeeld van het woord 'bank')

De woorden die in het Nederlands meestal worden vertaald met 'geloven',

zijn het Hebreeuwse 'amán', (daar hoort u het woord 'amen' in) en het Griekse 'pistiuio'.

De éérste betekenis van béide woorden, is 'vertróuwen'!

Dus als je zegt: 'ik gelóóf in jou', of 'ik geloof in God', of 'ik geloof in Jezus', dan bedoel je: 'ik vertróuw op jou', 'ik vertróuw op God', en 'ik vertróuw op Jezus'!

Er kunnen, in het Nederlands althans, misverstanden ontstaan als je 'geloven' opvat als: 'Létterlijk en féitelijk zéker weten'.

In 'vertrouwen' zit géén zéker wéten,

maar wél de zekerheid van liefde, van hoop en van verwachting!

Je kunt vertrouwen in iemand hebben, ook al wéét je niet alles van die persoon.

Met God en met Jezus is het nog moeilijker.

We zín ze niet in levenden lijve, en we wéten féitelijk nagenoeg niets.

Tóch kunnen we ze door dik en dun vertróuwen, we móeten trouwens ook wel...

Weet u, in het Engels is het gemakkelijker, die hebben één woord voor geloven én vertrouwen

dat is het woord 'faith'.

De Amerikaanse dr. Martin Luther King heeft ooit gezegd, in het Engels natuurlijk: 'Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de héle trap te zien, om de eerste stap te zetten'. (herh) En h j had heel wat geloof, heel wat vertrouwen nodig op de nog onbekende weg die hij ging.

Het kostte hem zelfs uiteindelijk zijn leven, als navolger van Jezus...

Gel f, vertrouwen is wat wij h rd nodig hebben in een tijd waarin we op het eerste gezicht niets zien van het koninkrijk van God, of van de komst van de messias, maar w l van een aarde die ten onder lijkt te gaan aan onze eigen hebzucht en uitbuiting..

T ch is gel f, toch is vertrouwen, precies datgene wat Jezus Zijn leerlingen voorhoudt.

De leerlingen van t en,  n de leerlingen van n !

Want de leerlingen van t en, in Jezus' tijd, die zagen er vreselijk tegenop, om de boodschap van het koninkrijk verder uit te dragen, terwijl Jezus niet meer bij hen was. en het koninkrijk bepaald niet in zicht was, terwijl ze ook nog werden tegengewerkt.

En veel van de latere eerste Christenen in het Romeinse rijk werden vervolgd en gedood.

Terwijl het steeds maar langer duurde voordat het koninkrijk van God kwam, en Jezus kwam.

En wat dacht u van vervolgte en onderdrukte Christenen in  nze tijd, 2000 jaar verder?

Dan hebben wij het in bepaalde opzichten nog betrekkelijk gemakkelijk..

T ch zegt Jezus tegen hen allen, van toen en van nu, en dus ook tegen  ns:

'Wees ni t b ng, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk al geg ven!'

Ja, voeg ik z lf er aan toe, er z llen wolven zijn die jullie kudde bedreigen.

Zoals bijvoorbeeld de verslaving aan steeds meer geld en bezit. (boer en schuren)

Maar wees goedgeefs naar hen toe die het slecht hebben getroffen hier op aarde.

Zo verzamel je voor jezelf een rijk bezit, dat niet aan de beurs verdampt, en dat niet opraakt.

Geen m ns kan d t van je afpakken of het teniet doen.

En weet wel, waar je sch t is, d  r zal ook je hart zijn.

Is je schat bij aardse bezittingen, dan is je hart d  r, is je schat bij je medemensen,

bij God en bij Jezus, dan is het een hemelse schat, en dan is je hart d  r, bij Gods koninkrijk!

Houd dus vertrouwen, tegen alle pessimisme en tegenwerking in.

Wees waakzaam, want je w  t niet wanneer je Heer komt.

Het kan midden in de nacht zijn, als je leven donker is, en jouw hart even niet bij God is.

Het kan zijn op een moment dat je het totaal niet verwacht.

Het kan  ok zijn dat de Heer komt in een pers on die je niet kent en totaal niet verwacht!

(Jezus werd na Zijn opstanding ook door Zijn tijdgenoten niet direct herkend!)

Misschien komt de Heer in een persoon van  nze tijd, vrouw, man, kind,

van een ander ras of van een andere overtuiging dan wij, we w ten het gewoon niet.

We weten niet wann er, en of er herkenning zal zijn, en of we dan zullen volgen of niet.

Of we dan zullen gel ven, of we zullen vertrouwen of niet.

Want als we zouden weten wanneer de Heer komt, dan kan er geen sprake meer zijn van gel f, van vertrouwen, en dan hoef je ook niet meer waakzaam te zijn.

Dan kun je voor het lieve vaderland weg bl jven leven.

Dat kan niet Jezus' bedoeling zijn, we moeten juist  nders gaan leven,  ls in Gods rijk.

T gen alle aardse klippen op!

En d n draait het natuurlijk allemaal om gel f, om vertrouwen,  n om w akzaamheid!

Om Jezus' wil. En d  r zeg ik 'Amen' op. Dat betekent dus ni t: 'Z  is het en niet anders',

Het betekent 'Dáár vertróúw ik op'.
Amen.