



Zondag 14 juli

voorganger: ds. Iemke Epema
organist: Jan Post
lector: Hetty Callenbach



VOORBEREIDING

Inleidend orgelspel: Psalm 122
(Marco den Toom)

Woord van welkom

De kaarsen worden aangestoken

Intochtslied (staande) Lied 215 vs 1,2,3 en 4

Bemoediging en drempelgebed

v: Onze hulp is in de naam van de Heer

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v: Open onze ogen God

a: VOOR UW LICHT - AMEN

Zingen: Lied 215 vs 5,6 en 7
(daarna gaan allen zitten)

SCHRIFT

Groet v: De Heer zal bij u zijn

a: DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed bij de opening van de Schrift

Met de kinderen: Zeesterren

|

Zingen *Het lied van de kracht*

Eerste lezing: Deuteronomium 30
vs 11 t/m 14

Zingen: Psalm 119 vs 40

Evangelielezing: Lucas 10 vs 25 t/m 37

Zingen: Lied 316 vs 1 allen, vs 2 vrouwen,
vs 3 mannen, vs 4 allen

Overdenking

Muzikale meditatie *Wat de toekomst
brengen moge* (Feike Asma)

Zingen: Lied 984 vs 1,3,4 en 6

GEBEDEN EN GAVEN

Aandachtsboek

Dankgebed

Voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Inzameling der gaven, orgelspel *Beveel
gerust Uw wegen* (Feike Asma)

Slotlied: Lied 981 (allen gaan staan)

Zegen v:.....

a: AMEN

Uitleidend orgelspel: Toccatine *Samen in de
naam van Jezus*

*De hoogste beloning voor de inspanningen
van de mens is niet wat hij ervoor krijgt,
maar wat hij erdoor wordt* - John Ruskin

