



Zondag 16 juni 2019, zondag Trinitatis

voorganger: ds. Iemke Epema

organist: Rudie Altelaar

mmv de Oosterkerkcantorij en Koorbizniz Oosterwind

olv Geeske Koopman en de Zwolse cantorij olv Rudie Altelaar

piano: Geeske Koopman en Nel van der Maden

klarinet: Karin Vrieling

altsaxofoon: Annika Hakkers

doedelzak: Piet van der Maden

lectoren: Sytze de Boer (gedicht) en Gery Bruins (evangelie)

afbeelding: Paul Klee, *Hoofd- en zijwegen*



VOORBEREIDING

Inleidend orgel- en klarinet spel **onder stilte**
Air d'Eglise

Woord van welkom

De kaarsen worden aangestoken door Freek Koopman

Intochtslied (allen gaan staan) Psalm 65 vs 1

Bemoediging en acclamatie

v: Onze hulp is in de naam van de Heer

α: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v: O God, tot U komt al wat leeft

α: MAAK ONS VOL VAN UW GOEDHEID
AMEN

Zingen Psalm 65 vs 6 (daarna gaan allen zitten)

SCHRIFT

Groet v: De Heer zal bij u zijn

α: DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebet bij de opening van de Schrift Lied 681, 3 maal

Met de kinderen

Zingen: Lied 218 vs 1 en 3

Gedicht

Onze godsdienst

*Onze godsdienst putten we uit ons erbarmen met de mensen.
Ze zijn te zwak om te leven zonder goddelijk ontfermen.
Te zwak om het knarsend draaien van de helse wielen
aan te horen.*

*Wie van ons kan zich verzoenen met een heelal zonder één stem
van mededogen, erbarmen of begrip?*

*Mens-zijn wil zeggen: volkomen vreemdheid te midden van de
sterren.*

*Dat is voldoende reden om samen met anderen heiligdommen
op te richten van onvoorstelbare barmhartigheid.*

Czeslaw Milosz (1911-2004)

Klarinet spel: *Andante Pastorale* (uit *Le Prophète*)
- Giacomo Meyerbeer

Evangelielezing Lukas 15 vs 1 t/m 10

Zingen Lied 695 vs 1, 4 en 5

Overdenking

Muzikale meditatie *Woon in mijn dromen*, vs 1 koor,
vs 2 en 3 allen

De kinderen komen terug

GEBEDEN EN GAVEN

Aandachtsboek

Dankgebed en voorbeden, telkens afgewisseld door Lied 16b
Stil gebed en gezongen *Onze Vader*

Inzameling van de gaven -*Largo* - G.F. Händel

Koorbizniz zingt *Je staat niet alleen* - Guus Meeuwis

Slotlied en zegen: Lied 430 (allen gaan staan)

Uitleidend orgelspel *Intermezzo*- Floor Peeters

*In deze dienst kunnen foto's en beeldmateriaal gemaakt worden.
Heeft u hierover vragen of opmerkingen, meldt u zich dan na afloop bij de
ouderling van dienst.*