



Zondag 2 juni Wezenzondag

voorganger: ds. Iemke Epema

organist: Robert Helder

muzikale meditatie: Henk Laroi (zang) Joke van der Zee (piano)

lector: Simon Coree



VOORBEREIDING

Inleidend pianospel

Woord van welkom

De kaarsen worden aangestoken

Intochtslied (allen gaan staan) Lied 216 vs 1 en 2

Bemoediging en drempelgebed

v: Onze hulp is in de naam van de Heer

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v: Dank God voor al het mooie dat U ons geeft

a: HELP ONS ER GOED MEE OM TE GAAN
AMEN

Zingen Lied 216 vs 3 (daarna gaan allen zitten)

SCHRIFT

Groet v: De Heer zal bij u zijn

a: DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed bij de opening van de Schrift

Met de kinderen

Zingen: *Het wordt Pinksterfeest*

Evangelielezing Johannes 14 vs 15 t/m 21 (uit de BiGT)

Zingen Lied 598 (Nederlandse tekst), 3x

Overdenking

Muzikale meditatie: *Veel te laat heb ik Jou lief gekregen* -
H uub Oosterhuis en Antoine Oomen.

Zingen: Lied 568a 1x allen, 1x vrouwen, 1 x mannen, 1 x allen

GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling van de gaven onder muziek

Gebeden, ingeleid door het zingen van Lied 833
Stil gebed en Onze Vader

Slotlied: Lied 416 (allen gaan staan)

Zegen v: a: AMEN

Uitleidend orgelspel over Lied 76

In deze dienst kunnen foto's en beeldmateriaal gemaakt worden. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de ouderling van dienst.

Gebed toegeschreven aan Franciscus van Assisi

Heer, maak van mij een instrument van uw vrede.

Laat mij liefde brengen waar haat is.

Laat mij vergeving brengen waar schuld is.

Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.

Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.

Laat mij geloof brengen waar twijfel is.

Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.

Laat mij licht brengen waar duister is.

Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Heer, laat mij er naar streven

niet dat ik getroost word, maar dat ik troost,

niet dat ik begrepen word, maar dat ik begrijp,

niet dat ik geliefd word, maar liefheb,

want wie geeft, ontvangt,

wie zichzelf vergeet, vindt,

wie vergeeft zal vergeving ontvangen,

en wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven.

