



Zondag 10 maart zondag Laetare

Wees blij! (Psalm 122)

vierde zondag van de 40-dagentijd

voorganger: ds. Iemke Epema

organist: Jeroen van der Scheer

piano: Geeske Koopman

dwarsfluit: Mineke Kremer

lector: Hetty Callenbach



VOORBEREIDING

Orgelspel onder stilte
Les Cloches II - Ad Wammes

Woord van welkom

De kaarsen worden aangestoken

Intochtslied (allen gaan staan):
Psalm 122 vs 1

Bemoediging en drempelgebed

v: Onze hulp is in de naam van de Heer

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v: God wij komen hier op zoek naar vrede

a: VREDE MET U, VREDEN MET ELKAAR
EN VREDE MET ONSZELF

v: dat wij elkaar met vrede groeten
AMEN

Zingen Psalm 122 vs 3
(daarna gaan allen zitten)

SCHRIFT

Groet v: De Heer zal bij u zijn

a: DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed

Kijken naar de liturgische schikking

Met de kinderen

Zingen: *Wij bidden om een nieuw begin*

Filmpje *Kerk in Actie*

Lezing: Lucas 15 vs 11 t/m 32

Zingen: Lied 833

Overdenking

Muzikale meditatie: *Joy II- Ad Wammes*

Zingen: *Veertig dagen nog tot Pasen*
vs 1 en 4

GEBEDEN EN GAVEN

Aandachtsboek

Dankgebed,
Voorbeden,
Stil gebed,

Onze Vader

Inzameling der gaven
– de kinderen komen terug

Slotlied (staande) Lied 977 vs 1,2 en 5

Zegen v:.....
a: AMEN

Uitleidend orgelspel

Na een kopje koffie bent u allemaal van harte
uitgenodigd voor het limonadeconcert!

*In deze dienst kunnen foto's en beeldmateriaal
gemaakt worden. Heeft u hierover vragen of
opmerkingen, meldt u zich dan na afloop bij de
ouderling van dienst.*