



Zondag 10 maart zondag Invocabit,
Roept hij mij aan dan antwoord ik (Ps 91)
eerste zondag van de 40-dagentijd
Thema: *Kiezen*

voorganger: ds. Iemke Epema
organist: Jan Willem Altelaar
piano: Willem Mak
dwarsfluit: Mineke Kremer
lector: Nel van der Maden



VOORBEREIDING

Oefenen *Veertig dagen nog tot Pasen*

Orgelspel onder stilte

Woord van welkom

De kaarsen worden aangestoken

Intochtslied (allen gaan staan):

Psalm 91 vs 1 en 5

Bemoediging en drempelgebed

v: Onze hulp is in de naam van de Heer

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v: God vertrouwen zoeken wij

a: IN U, IN ONSZELF, IN HET LEVEN

v: Bevrijd ons van onze angsten

a: WEES ONS NABIJ

AMEN

Zingen Psalm 91 vs 7

(daarna gaan allen zitten)

SCHRIFT

Groet v: De Heer zal bij u zijn
a: DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed bij de opening van de Schrift

Met de kinderen

Zingen: *Wij bidden om een nieuw begin*

Lezing: Lucas 3 vs 1 t/m 13

Zingen: *Veertig dagen nog tot Pasen*
vs 1 en 4

Overdenking

Muzikale meditatie: opus 118 nr. 6 -
J. Brahms

Zingen Lied 992

GEBEDEN EN GAVEN

Aandachtsboek

Dankgebed,
Voorbeden,
Stil gebed,
Onze Vader

Over het ZWO-project

Inzameling der gaven
– de kinderen komen terug

Slotlied (staande) Lied 984 vs 1,2 en 4

Zegen v:.....
a: AMEN

Uitleidend orgelspel

Enkele mededelingen van de kerkenraad

In deze dienst kunnen foto's en beeldmateriaal gemaakt worden. Heeft u hierover vragen of opmerkingen, meldt u zich dan na afloop bij de ouderling van dienst.