



Zondag 3 februari

voorganger: ds. Iemke Epema
organist: Willem Mak
muzikale meditatie: Nel vd Maden
lector: Jenny Duijf



Marc Chagall: Ester

VOORBEREIDING

Oefenen Lied 1001

Orgelspel onder stilte: *Andante* – J.S. Bach

Woord van welkom

De kaarsen worden aangestoken

Intochtslied (allen gaan staan): Lied 283 vs
1,2 en 3

Bemoediging en drempelgebed

v: Onze hulp is in de naam van de Heer

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v: God van overal gekomen

zoeken wij hier Uw aanwezigheid

a: DOE ONS STAAN IN UW LICHT

AMEN

Zingen Lied 283 vs 4 en 5 (daarna zitten)

SCHRIFT

Groet v: De Heer zal bij u zijn

a: DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed uit Bangladesh door Ida Buurma

*O barmhartige God,
Ik zou het liefst macht hebben over de storm,
een veilig huis,
een leven beschut uit de wind.
Maar help me om te leven met stormen,
om te schuilen met vrienden,
om mijn plannen in duigen te zien,
maar niet mijn leven: steeds weer opnieuw
en opnieuw opgebouwd.*

Met de kinderen

Zingen: *Lech Sjalom (Ga in vrede)*

Lezing: Ester 3 vs 8 t/m 11,
Ester 4 vs 1 t/m 3 en 7 t/m 17

Zingen: Psalm 62

Overdenking

Muzikale meditatie: *Adagio* uit Hoboconcert
van J.S. Bach

Zingen Lied 1001 vs 1 vrouwen, vs 2
mannen, vs 3 allen

GEBEDEN EN GAVEN

Nabil Sahar over Maatje op maat

De kinderen komen terug

Aandachtsboek

Dankgebed, Voorbeden,
Stil gebed, Onze Vader

Inzameling der gaven

Slotlied (staande) Lied 361

Zegen v:.....
a: AMEN

Uitleidend orgelspel

*In deze dienst kunnen foto's en beeldmateriaal
gemaakt worden. Heeft u hierover vragen of
opmerkingen, meldt u zich dan na afloop bij de
ouderling van dienst.*