

Voorganger : ds I. Epema

Koster :

Collecten : 1<sup>e</sup>: Diaconie 2<sup>e</sup>: Kerk 3<sup>e</sup>: Stedelijk diaconaat



### Bloemengroet

Als groet van onze gemeente gaan de bloemen naar mevr. A. Gerrits Langs deze weg willen we onze verbondenheid laten blijken.

### Dopen

Vandaag wordt gedoopt LOUIS BEREND CHRISTIAAN, geboren op 28 oktober 2018, zoon van Gerard en Henriët Koetsier en broertje van Hugo. De eerstvolgende doopdienst is op 24 februari. Ouders die hun kind dan graag willen laten dopen kunnen contact opnemen met ds. Elly Urban.

### Ruimte voor seksuele diversiteit

Als Oosterkerk tonen we een regenboogvlag om uit te drukken dat we geloven dat Gods onvoorwaardelijke liefde voor iedereen is, wat onze seksuele identiteit ook is. Eerder deze week ontstond in Nederland ophef over de Nashville-verklaring die door ruim 200 predikanten en prominenten uit orthodox-protestantse, met name reformatorische kringen, werd ondertekend. In deze verklaring wordt verschil in seksuele identiteit afgekeurd op geloofsgronden. De scriba van de PKN, René de Reuver, noemt de verklaring 'theologisch eenzijdig en pastoraal onverantwoord'. Veel plaatselijke kerken laten blijken dat zij geloven dat het anders kan en moet. Voor de wijkkerkenraad van de Oosterkerk reden om te laten zien dat we vanuit ons geloof staan voor liefde, ruimte en tolerantie, ook als het gaat om seksuele diversiteit.

### KERKASIEL IN DEN HAAG



Op initiatief van de WG Evangelisatie gaat op MAANDAG 21 JANUARI een groep mensen naar Den Haag om de mensen van het kerkasiel te ondersteunen. Samen met lemke (en mogelijk ook Elly) verzorgen we er een kerkdienst van 14.00 tot 16.00 uur. Mensen die zich willen aansluiten zijn meer dan welkom! Afhankelijk van het aantal deelnemers organiseren we het vervoer. De WG Evangelisatie zal bijdragen in de kosten. Graag opgeven voor woensdag 16 januari bij [scriba@oosterkerk.nl](mailto:scriba@oosterkerk.nl). Info of telefonische opgave bij Wil van de Meeberg: 06 51472701

### Michaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk Zwolle, aanvang 16.30 uur.

Vanaf nu krijgen de vieringen klank en kleur in de intieme ruimte van het Hoogkoor, vanwege de verbouw van de kerk die enige maanden zal duren. Van Driekoningen tot Pasen toe lezen we in elke viering uit het Johannesevangelie. 13 januari Taizé-viering 20 januari Michaëlsviering Vesper, liturg ds. Nelleke Eygenraam

### Gedichten lezen

In een kleine groep worden er 2 avonden gedichten gelezen o.l.v. Emmie Brederveld en Christa van Stappen. Je hoeft geen 'verstand te hebben van poëzie', het gaat om het leesplezier en te ontdekken wat gedichten jou te zeggen kunnen hebben. Welkom op dinsdag 12 februari en 5 maart, om 20.00 uur in de Oosterkerk. Informatie en opgave tot uiterlijk 25 januari bij: Christa van Stappen tel. 038-4543230 of [cvanstappen@kpnmail.nl](mailto:cvanstappen@kpnmail.nl)

### ROMMELMARKT/BAZAAR OOST EUROPA

**Zaterdag 2 februari 2019** is er weer een grote rommelmarkt/bazaar. In de zalen van de Bagijnehof/Oosterkerk in Zwolle. Van **10.00 – 14.00 uur**. De Werkgroep Carei (Roemenië) en de Stichting Kinderhulp Beregszasz (Oekraïne) organiseren dat weer samen. Vorig jaar was de inbreng van spullen en de verkoop ervan een succes. We doen een oproep voor de inbreng van **typische rommelmarktspullen**, zoals huishoudelijke artikelen, speelgoed, schoenen, kleding en boeken. Maar geen meubilair, witgoed en videobanden. Willem Boerman, Werkgroep Carei; tel. 038-4534181 en Karst Mulder, SKB, tel. 038-4547960

### Doel 3<sup>e</sup> collecte Stedelijk diaconaat.

Naast wereldwijde projecten wil de Diaconie ook graag present zijn in de stad. Nu is Zwolle een welvarende en economisch sterke stad, maar ook zijn er velen voor wie het leven niet altijd even gladjes verloopt. Vaak is het buiten hun schuld en is er sprake van domme pech die iedereen kan overkomen. Er zijn mensen die de zondagmiddag als vervelend ervaren. Die lange zondagmiddag waar geen eind aan lijkt te komen, is een bezoeking. In andere gevallen moet men die dag op straat doorbrengen, omdat huisvesting ontbreekt. Zo slenteren ze door de stad of zitten verveeld in het park. De Diaconie van de Protestantse Gemeente wil i.s.m. andere Zwolse kerken een alternatief bieden

### ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE over Liefdesspreuken

Het Ontmoetingshuis komt bijeen op dinsdagavond 22 januari om 18.30 uur in studentencafé Het Vliegende Paard (Voorstraat 17). Het thema is: 'Pakkende verzen over Liefde'. Pioniersplekcoördinator ds. Hans Tisink zal de deelnemers uitnodigen om een eigen 'rapiarium' te maken. Dat is een soort spreukenboekje. Hij schotelt ons enkele pakkende liefdesspreuken van de Moderne Devoot Thomas a Kempis voor. Kunnen deze oude citaten ons ook vandaag nog aanspreken? We beginnen met een warme maaltijd om 18.30 uur. Rond 21.00 uur eindigt de bijeenkomst. De kosten voor maaltijd, koffie/thee en materiaal bedragen €7,50. Zie de website voor verdere informatie en aanmelding: [www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl](http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl). Voor vragen kunt u terecht bij ds. Hans Tisink ([hanstisink@kpnmail.nl](mailto:hanstisink@kpnmail.nl)). Van harte welkom

### **Actie kerkbalans 2019**

Voor de mensen die zich hebben opgegeven om mee te helpen bij de actie kerkbalans, zal de voor hen bestemde tas met enveloppen op zaterdag 19 januari kunnen worden opgehaald in de Oosterkerk tussen 11.00 – 12.00 uur. Zondag 20 januari zullen de tassen ook achter in de kerk staan (na de ochtenddienst).

Ik verzoek u vriendelijk zoveel mogelijk zelf de tas te komen halen, dat scheelt de organisatie veel tijd. Bij voorbaat dank. Groetend, Lammert Reijlink Tel.:(06-11272919)

### **Esther: contextueel Bijbellezen 16 januari Oosterkerk**

Op 16 januari vanaf 20.00 uur lezen we uit het Bijbelboek Esther. Contextueel Bijbellezen betekent dat we in gesprek gaan over de verbinding tussen het Bijbelverhaal en onze eigen levenssituatie. Wat houdt jou bezig, wat speelt er in de samenleving, hoe hebben we daar als kerk mee te maken? En wat komen we tegen in dat Bijbelverhaal over Esther, dat misschien nieuw licht werpt op onze eigen situatie?

Welkom in de Oosterkerk, dinsdag 16 januari om 20.00. De avond wordt begeleid door ds. Elly Urban. U kunt zich aanmelden via email: [dsellyurban@oosterkerk.nl](mailto:dsellyurban@oosterkerk.nl)

### **20 januari oecumenische viering**

'Recht voor ogen' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om 'recht te zoeken' in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. In die Week van het Gebed, georganiseerd door de Raad van Kerken Nederland, vindt een oecumenische viering plaats. Op 20 januari 2019 is iedereen welkom om 10.00 uur in de Oosterkerk aan de Bagijnensingel voor de oecumenische viering. De viering is voorbereid door voorgangers uit de Thomas a cantorij uit de Oosterkerk o.l.v. Geeske Koopman werkt mee aan de viering.

### **Symbolisch Bloemschikken**

Op **donderdag 17 januari 2019** kun je in de Adventskerk een symbolische schikking maken over de levensloop van een persoon uit de bijbel. Kosten € 12,50, aanvang 19.30u, wijkcentrum SIO. De leiding is handen van Anneke Scholten. Opgave graag **vóór 10 januari** bij [raad\\_vent@adventskerk.nl](mailto:raad_vent@adventskerk.nl)

### **Brieven schrijven aan elkaar**

Een manier om elkaar als leden van deze veelkleurige geloofsgemeenschap beter en persoonlijker te leren kennen is door elkaar brieven te schrijven. In die brieven kun je vertellen over wat je gelooft en waar je mee leeft, over wat je zoekt in deze kerk, wat je er vindt of mogelijk mist, -over alles wat je maar kwijt wilt. De brieven zijn ook

bedoeld om een brug te slaan tussen de verschillende generaties: iemand die wat ouder is gaat schrijven aan iemand die wat jonger is. Hoe intensief en hoe persoonlijk die briefwisseling wordt, dat is aan de schrijvers. **Dinsdag 22 januari** worden alle mensen die zin hebben om (weer) mee te doen uitgenodigd in de Oosterkerk. Die avond worden er koppels gevormd, adressen uitgewisseld en afspraken gemaakt. Daarna kan het schrijven beginnen.

**Dinsdag 25 juni** worden alle schrijvers opnieuw uitgenodigd om ervaringen uit te wisselen. U kunt zich opgeven bij ds. Iemke Epema.

### **Zin in film**

Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er samen over na te praten is een activiteit die we als Oosterkerk/Adventskerk samen met de Dominicanenkerk en de Thomas a Kempisparochie organiseren. De films worden vertoond in het Dominicanenklooster, waar telkens de ontvangst is met koffie of thee in de Rafter vanaf 19.15u, waarna om 19.30u de film begint. De entree bedraagt € 6,- inclusief de consumpties. Er is geen pauze. Op donderdag 24 januari is de film *Un très long dimanche de fiançailles* te zien. Dit is een andere film dan oorspronkelijk was aangekondigd. Deze bekroonde film uit 2004, die ruim twee uur duurt, past goed bij het herdenken van het einde van de Eerste Wereldoorlog en speelt in die tijd. Deze verfilming van het gelijknamige boek van de schrijver Japrisot, roept vragen op over oorlogsgeweld. Audrey Tatou vervult een schitterende hoofdrol. Het is een bijzondere en ontroerende liefdesgeschiedenis en bovendien een heel spannend verhaal, zeer de moeite waard om te zien. U bent van harte welkom in het klooster.

### **Bibliodrama wordt vervolgd**

Bibliodrama is voor ieder die zoekt naar verdieping van geloof en leven. Het brengt je dicht bij een Bijbelverhaal, dicht bij je eigen verhaal en dat van anderen. Na een hernieuwde kennismaking in het najaar die smaakte naar meer, wordt er op maandag 21 en 28 januari een vervolg aangeboden. Er wordt een verhaal gelezen, deelnemers praten over wat hen raakt in die tekst, er volgt 'een belevingsspel' en aan het eind wordt gedeeld wat ieder aan dit 'spel' heeft beleefd. Er kunnen maximaal 15 personen deelnemen. Op maandag 21 januari is er van 19:30 tot 22 uur een avond in de Oosterkerk, op maandag 28 januari om dezelfde tijd in het Dominicanenklooster. De begeleiding is in handen van pastor Hans Schoorlemmer en ds Dirkjan Lagerweij. De kosten bedragen 10 € per avond. Wanneer u graag mee wilt doen maar de kosten een belemmering vormen, neem dan contact op met ds. Iemke Epema, dan kunnen we daarin tegemoet komen. Graag van te voren opgeven bij [hansschoorlemmer@kloosterzwolle.nl](mailto:hansschoorlemmer@kloosterzwolle.nl)

### **NOOT!**

Daar niet alle kopij opgenomen kon worden in deze kerkgroet is er een digitale bijlage aan deze kerkgroet toegevoegd.

*Deze kerkgroet is gemaakt door Jan Oosting*