

Gemeente van onze Heer JC,

1 Elk nieuw jaar begint de kerkelijke eredienst traditiegetrouw met de evangeliëlezing van een enkel vers: *21 Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.*

Met de pasgeboren en besneden Jezus wandelen wij nu als clusterkerken (OK en AK) 2019 binnen.

Het nieuwe jaar ligt kersvers voor ons als een pasgeboren kind, naakt en puur. Wat zal het ons brengen? Waar gaan we naar toe, als wereld, land, stad, kerk, familie en persoon?

Wij weten ons geschapen en omringd door goede machten stil en klaar (om Bonhoeffer te citeren). Wij zingen met de scheppingspsalm: Heer, hoe heerlijk is uw naam, wat is de mens dat U aan ons denkt?

2 Een nieuw jaar, een nieuw begin, een nieuwe kans en nieuwe uitdaging om als clusterzusters een nieuw heilig huis te vormen.

Een nieuw jaar voor ons persoonlijk om samen in te gaan met het teken van Jezus en zijn naam in ons hart.

Wij worden zoals elke eerste dag van het nieuwe jaar in geestelijke zin besneden met Christus: d.w.z. getekend in ons hart met het liefdestattoo van God die van ons houdt en niets liever wil dan samen met ons op te trekken.

Wij worden zoals elke eerste dag van het nieuwe jaar in symbolische zin bekleed met de naam van Christus, Jezus: Naam die betekent: God redt, daar gaat een bevrijdende werking van uit. Houd dit maar voor ogen deze dag, dit jaar, de toekomst. Heb oog en heb aandacht voor Gods reddingswerk. Daar getuigt zijn bonte schepping al van, onnavolgbaar bezongen door de dichter van psalm 8.

Graag citeer ik (net als gisterenavond) woorden van de theoloog en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer als wens voor het komende jaar:

Wij moeten ons steeds opnieuw, heel lang en stil, verdiepen in het leven, spreken, handelen, lijden en sterven van Jezus, om te zien wat God belooft en wat hij vervult....

..Ik geloof dat God alles ten goede kan keren. Hiervoor heeft hij mensen nodig...

Ik geloof dat God wacht op eerlijk bidden en verantwoord handelen en hierop antwoord geeft.

Gemeente, moge God ons via de Geest van Jezus Christus zegenen en behoeden

mogen wij Zijn Naam prijzen en zijn Reddingswerk zien en navolgen

mogen wij samen in kerk en wereld Christus navolgen

ook in het nieuwe jaar onzes Heren, anno Domini 2019.

in naam van de Vader en de zoon en de heilige Geest.

Amen.