



Zondag 30 december

voorganger: ds. Iemke Epema

organist: Jan Post

muzikale meditatie: Jan Post

lector: Renate Verheule



Simeon in de tempel,
door Aert de Gelder (17^e eeuw)

VOORBEREIDING

Orgelspel onder stilte: *De lofzang van Simeon*
-Feike Asma

Woord van welkom

De kaarsen worden aangestoken

Intochtslied (allen gaan staan):
Lied 488 vs 1,2,3 en 4

Bemoediging en drempelgebed
v: Onze hulp is in de naam van de Heer
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: God die spreekt tot elk geslacht
a: ROEP ONS BIJ ONZE NAAM
AMEN

Zingen Lied 488 vs 5
(daarna gaan allen zitten)

SCHRIFT

Groet v: De Heer zal bij u zijn
a: DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed bij de opening van de Schrift

Verhaal

Zingen: Stille nacht (melodie Lied 483)

De kinderen gaan weg

Lezing: Jesaja 62 vs 10 en 11

Zingen: Lied 496 vs 1 en 3

Lezing: Lucas 2: vs 22 t/m 32

Zingen: Lied 159a

Gesprek in de banken

Muzikale meditatie: *Pastorale over 'De Herders'* -Jan Zwart

Zingen Lied 479: eerste twee regels telkens door de **vrouwen**, de herhaling in daarop volgende regels door de **mannen** en de laatste twee regels door **allen**

De kinderen komen terug

GEBEDEN EN GAVEN

Aandachtsboek

Dankgebed,
Voorbeden,
Stil gebed,
Onze Vader

Inzameling der gaven

Slotlied: Lied 489 (staande)

Zegen v:.....
a: AMEN

Uitleidend orgelspel: Liedbewerking *Uren,
dagen, maanden, jaren* -Jan Zwart

*In deze dienst kunnen foto's en beeldmateriaal
gemaakt worden. Heeft u hierover vragen of
opmerkingen, meldt u zich dan na afloop bij de
ouderling van dienst.*

