



Zondag 23 december
Vierde Advent, Rorate Coeli: Hemelen
dauwt gerechtigheid van omhoog

voorganger: ds. Iemke Epema
organist: Jan Willem Altelaar
muzikale meditatie: Willem Mak
lector: Maarten Matser



VOORBEREIDING

Orgelspel onder stilte: *Rorate coeli* - Jeanne Demessieux

Woord van welkom

De kaarsen worden aangestoken

*De vierde kaars brandt zacht
Kerst zal nu gauw komen
We hebben er lang op gewacht:
Het kind van onze dromen*

Intochtslied (allen gaan staan): Lied 432d 1x
orgel, 1x allen, daarna Psalm 19 vs 1 en 2

Bemoediging en drempelgebed

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v: God kom tot ons

a: DE WERELD WACHT

v: Doe onze ziel herleven

AMEN

Zingen: Ps 19 vs 3, gevolgd door Lied 432d
(daarna gaan allen zitten)

Kyriëgebed: Lied 463 vs 1 en 2 allen, vs 3 en 5 mannen, vs 4 en 6 vrouwen, vs 7 en 8 allen

SCHRIFT

Groet v: De Heer zal bij u zijn
a: DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed bij de opening van de Schrift

Met de kinderen

Zingen: *Geloof met me mee*

Lezing: Jesaja 45 vs 8

Zingen: Lied 437 vs 2,3 en 5

Lezing: Lucas 1: vs 5 t/m 25

Zingen: Lied 464 vs 1,2, en 8

Overdenking

Muzikale meditatie: *Sonate D960 Bes groot, 2^e deel* - F. Schubert

Zingen Lied 445

De kinderen komen terug

GEBEDEN EN GAVEN

Aandachtsboek
Dankgebed, Voorbeden,
Stil gebed, Onze Vader

Inzameling der gaven onder orgelspel
Variaties - Herman Strategier

Slotlied: Lied 444 vs 1,5 en 6 (staande)

Zegen v:.....a: AMEN

Uitleidend orgelspel: *Preambulum in F* -
Vincent Luebeck

In deze dienst kunnen foto's en beeldmateriaal gemaakt worden. Heeft u hierover vragen of opmerkingen, meldt u zich dan na afloop bij de ouderling van dienst.

