

**Zondag 23 december**

**Voorganger :** ds. I. Epema

**Koster :** Wiep Jagersma

**Collecten:** 1<sup>e</sup> Diaconie 2<sup>e</sup> Kerk

3<sup>e</sup>: Onderhoud kerkgebouwen

**Zondag 30 december**

ds. I. Epema

Wim Aalbers

1e Diaconie 2e Kerk

3e: Oudejaarscollecte

**Bloemengroet**



Als groet van onze gemeente gaan de bloemen 23 december naar: **Wim Woering** en 30 december naar **Mw. H. Koning Gans- Seine** langs deze weg willen we onze verbondenheid laten blijken.

**Giften**

Ds. Iemke Epema ontving van een gemeentelid een gift van 5 Euro voor de diaconie. Gever of geefster, van harte bedankt!

Bij het overdragen van een steen uit de gedachtenis-hoek, mocht Margrieta de Boer van de familie een bedrag van € 20,00 voor de wijkkas ontvangen.

**Vieringen met Kerst en Oud en Nieuw**

- Om **9.00 uur** begint het **kerstfeest voor gezinnen** met de door de kinderen uitgevoerde kerstmusical 'Bureau Knetter'. Ds. Iemke Epema gaat voor in deze viering.
- Om **10.30 uur** begint de **tweede dienst**, waarin ds. Elly Urban voorgaat. Ook dit belooft een sfeervolle kerstviering te worden met veel muzikale inbreng.
- Op **Oudejaarsavond** is er een dienst die om **19:30 uur** begint en waarin ds. Elly Urban voorgaat.
- Op **Nieuwjaarsmorgen** is er een ochtendgebed waarin ds. Hans Tissink voorgaat. Het wordt gezamenlijk gehouden met de Adventskerk en begint om 10:30 uur. **Vanaf 10 uur is er inloop** met koffie en de gelegenheid om elkaar het goede te wensen voor het nieuwe jaar.

**De doelen van de 3<sup>e</sup> collecte** tijdens de komende diensten kunt u op [onze website](#) lezen

**6 januari interreligieuze vredesviering**

Vanuit de kerngroep SLAG Zwolle (Samen Leven Anders Geloven) wordt op de eerste zondag van het nieuwe jaar weer de interreligieuze vredesviering georganiseerd; op 6 januari om 19:00 in de Ulu moskee (Gomberstraat 340). Elk jaar is de viering in een ander gebedshuis en dit jaar is de moskee weer aan de beurt. De drie Abrahamitische godsdiensten (jodendom, christendom en islam) zoeken elkaar op in hun viering van vrede. Dit jaar is het thema 'pelgrimage'. Vanuit de drie verschillende religies worden er teksten gelezen en is er muziek. Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om met elkaar in gesprek te gaan. Het belooft opnieuw een mooie viering te worden! Van harte welkom.

**Leeskring over vergeven**

In januari start weer een leeskring, die begeleid wordt door ds. Nelleke Eygenraam en ds. Iemke Epema. De Duitse filosofe Svenja Flasspöhler schreef een intrigerend boek dat in het Nederlands vertaald werd onder de titel '*Vergeven. Omgaan met onrecht* (Uitgeverij Ten Have, ISBN 9789025905934, €19,99) Vanuit een ingrijpende gebeurtenis in haar eigen leven reflecteert ze met behulp van schrijvers, filmmakers en filosofen op de (on)mogelijkheid van vergeving. Deze leeskring vindt plaats op **donderdagavond**, afwisselend in de Oosterkerk en de Adventskerk, telkens om 20:00 uur. De data zijn: **10 januari Oosterkerk; 14 februari, Adventskerk, 14 maart Oosterkerk; 11 april Adventskerk**. De kosten zijn € 2,- per keer en het is de bedoeling dat u het boek zelf aanschaft. Informatie en opgave (graag **vóór 31 december**) bij ds. Iemke Epema.

**Dopen** Zondag 13 januari is er een doopdienst. Er is al een dopeling aangemeld. Ouders die hun kind graag willen laten dopen wordt verzocht uiterlijk deze week contact op te nemen met ds. Epema.

**Op de koffie** Kom even binnenlopen voor een kopje koffie of thee, een praatje. Elke donderdagmorgen in de even weken in de Bagijnehof. Welkom tussen 10.00 en 11.30 uur op 27 december, 10 en 24 jan.

**Wijkkas: € 12.000,- aan giften ontvangen !**

Hartelijk dank voor de drie giften die, deze week tot donderdagmorgen, ontvangen werden. Die € 605,- zorgden er voor dat we ons streefbedrag behaald hebben! Reuze fijn. Volgend jaar rekenen we weer op de hulp van uw allen. (TK)

**Bibliodrama wordt vervolgd**

Bibliodrama is voor ieder die zoekt naar verdieping van geloof en leven. Het brengt je dicht bij een Bijbelverhaal, dicht bij je eigen verhaal en dat van anderen. Na een hernieuwde kennismaking in het najaar, wordt er op maandag 21 en 28 januari een vervolg aangeboden. Er wordt een verhaal gelezen, deelnemers praten over wat hen raakt in die tekst, er volgt 'een belevingsspel' en aan het eind wordt gedeeld wat ieder aan dit 'spel' heeft beleefd. Er kunnen maximaal 15 personen deelnemen. Op maandag 21 januari is er van 19:30 tot 22 uur een avond in de Oosterkerk, op maandag 28 januari om dezelfde tijd in het Dominicanenklooster. De begeleiding is in handen van pastor Hans Schoorlemmer en ds Dirkjan Lagerweij. De kosten bedragen 10 € per avond. Wanneer u graag mee wilt doen maar de kosten een belemmering vormen,

neem dan contact op met ds. Iemke Epema.  
Opgeven bij [hansschoorlemmer@kloosterzvolle.nl](mailto:hansschoorlemmer@kloosterzvolle.nl)

**Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle. Aanvangstijd: 16.30 uur**

**In Advent** lezen wij het boekje, de feestrol Ruth. Het gaat over mensen die wegtrekken om in leven te blijven. De moed om in beweging te komen is sterk. Wat een veerkracht kunnen mensen hebben. Het verhaal straalt wijskracht uit, hoop; in Ruth en in Boaz leven deze.

23 dec. Vierde Advent Michaëlsviering, Vesper.  
Liturgen Margrieta de Boer en Els Rademaker-Vos  
24 dec. Kerstnachtviering **22.00 uur**. Liturg ds. Mariska van Beusichem m.m.v. Musica Michaelis, Michaëlscantorij en Cantatekoor. Muzikale leiding: Toon Hagen. Uitgevoerd wordt Christmette van Praetorius

**30 december: geen viering**

**Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk!**

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, maar ook het personeel en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans van **19 januari t/m 2 februari** 2019. Dit jaar is het voor de PGZ een bijzondere actie. **De opbrengst wordt toegerekend naar de wijkkerken. Om de wijkkerk in stand te houden moeten de afzonderlijke kerken zelf hun lasten opbrengen.** Een klein deel van de opbrengst gaat naar de overkoepelende kosten zoals het kerkelijk bureau.

**2<sup>e</sup> Oproep!!**

De actie kerkbalans 2019 staat weer voor de deur. Vorig jaar hebben we met elkaar gezorgd voor een geslaagde actie. Doen we dat dit jaar weer? We zoeken voor de volgende straten nog mensen die de enveloppen willen wegbrengen en ophalen.

1. **Does en Waver: 4 adressen**
2. **Spui: 11 adressen**
3. **Botlek, Kil, Westeinder en de Drecht: 6 adressen**
4. **Hogenkampsweg (zonder Arcadia): 17 adressen**  
In onderstaande straten worden de enveloppen in de bus gedaan en slechts enkele opgehaald.
5. **Ambonstr., Floresstr., Nieuw Guineastr. en Ternatestr.: 6 adressen**
6. **Banka-, Billiton-, Java-, Sumatra- en Soendastr.: 8 adressen**
7. **Celebes-, Madura-, Riouwstr. en Vlasakkers: 5 adressen**

Als we met elkaar de schouders er onder zetten wordt de actie ook dit jaar weer een succes. U kunt zich opgeven bij Lammert Reijlink, via de mail: [lammertreijlink@home.nl](mailto:lammertreijlink@home.nl) of tel.: 06-11272919.  
**Ontmoetingshuis Moderne Devotie**

Het Ontmoetingshuis komt in het nieuwe jaar bijeen op dinsdagavond 8 januari om 18.30 uur in de consistorie van de Grote Kerk (kleine ingang aan de fonteinzijde). Het thema is dit keer: Mode, soberheid, milieu en Moderne Devotie. Spreekster is Anne Marie van der Veen. Zij woont in Zwolle en is ambtelijk kleermaker. Ze heeft een eigen atelier en modevakschool. Zij zal ons iets vertellen over haar ambacht met betrekking tot de Moderne Devotie. Het belooft een bijzondere ontmoetingsavond te worden. We beginnen met een warme maaltijd om 18.30 uur. Rond 21.00 uur eindigt de bijeenkomst. De kosten bedragen €7,50. Voor vragen kunt u terecht bij ds. Hans Tissink ([hanstissink@kpnmail.nl](mailto:hanstissink@kpnmail.nl)) Voor verdere informatie en aanmelding: [www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl](http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl)). Van harte welkom.

**Film over Thomas a Kempis in het Fraterhuis**

De film over Thomas a Kempis is voor alle liefhebbers op zaterdag 22 december om 13.30 uur in Filmtheater Fraterhuis in Zwolle te zien.



De Zwolse kloosterling Thomas a Kempis (1380 - 1471) werd bekend door zijn bestseller 'De Navolging van Christus'. Eerder verscheen er al een glossy over hem en nu heeft hij zijn eigen film. In de sfeervolle film worden plaatsen bezocht die herinneren aan het leven en werk van Thomas a Kempis. De film toont unieke beelden van zijn geboorteplaats Kempen, de stad van de Moderne Devotie Deventer en vanzelfsprekend komen Windesheim, Zwolle en de Agnietenberg aan bod. In verband met de lengte van deze film zijn er speciale lage prijzen; € 4,50 (Vrienden) of € 5,00. Kaarten zijn te koop via [filmtheaterfraterhuis.nl](http://filmtheaterfraterhuis.nl) of in het Fraterhuis voorafgaand aan de film.

**Beste tieners van groep 7 en 8,**

Op zondag 27 januari is er weer een tienerdienst. Het thema van de dienst is door een aantal van jullie al gekozen: David en Goliath! Help je mee om de dienst voor te bereiden? Op de zondagen 6, 13 en 20 januari gaan wij hiermee aan de slag. Wij verzamelen om 10.00 in de Bagijnenhof en komen dan voor het slotlied en zegen terug in de dienst. Vragen of ideeën? Stel ze gerust aan Klarieke, Heleen of Liesbeth. We zien je graag zondag 6 januari.

Deze kerkgroet is samengesteld door Tim Krooneman