

Voorganger : ds I. Epema en E. Urban

Koster : Wim Aalbers

Collecten : 1^e: Diaconie 2^e: Kerk 3^e: Stille hulp



Bloemengroet

Als groet van onze gemeente gaan de bloemen naar R. Weenink. Langs deze weg willen we onze verbondenheid laten blijken.

Verandering in het gedenken op Eeuwigheidszondag

Het gedenken van de overledenen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar zal vanaf nu anders gaan dan we gewend waren. Bij het **eerste gedeelte**, de herdenking van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden, worden net als anders de namen voorgelezen en wordt voor ieder een lichtje ontstoken aan de paaskaars. We gebruiken alleen iets grotere kaarsen dan de gebruikelijke waxinelichtjes. Na afloop van de dienst kunnen deze als herinnering mee naar huis worden genomen. Bij het **tweede gedeelte**, het herdenken van andere overledenen door iedereen, waarbij er naar zes verschillende punten in de kerk wordt gelopen, worden er vanwege het brandgevaar geen lichtjes meer aangestoken. Als taakgroep eredienst hebben we uiteindelijk gekozen voor kaartjes in plaats van kaarsjes. Kaartjes met een afbeelding van de gedachtenishoek, waarop mensen de naam van degene schrijven die ze willen gedenken. De kaartjes worden geplaatst op tafels waarop eenvoudige blank houten standaardjes staan, standaardjes met een gleuf waar de kaartjes in passen. Op elke tafel komt een windlicht te staan, aangestoken aan de paaskaars. Door een kaartje met de naam van degene die iemand wil gedenken naar voren te brengen en op de tafel te plaatsen, wordt deze dierbare als het ware naar het licht gedragen. Tijdens het naar voren komen zingt de zanggroep. De kaartjes worden aan het begin van de dienst uitgereikt. Ieder mag schrijven wat hij of zij wil en een extra kaartje mag ook. Pennen komen op de banken te liggen. De kaartjes kunnen mee naar huis worden genomen als aandenken, ze mogen ook blijven staan. Wij denken als taakgroep eredienst op deze manier een stijlvolle vervanging te hebben voor de waxinelichtjes, zonder brandgevaar. Een uitgebreidere toelichting kunt u lezen in de zojuist verschenen Bagijn.

Provider

Provider op vrijdag organiseert voor brugklas en ouder : Zwemmen in 'de eemhof' Vrijdag 30 November. Vertrek 18.30 bij SIO Wel opgeven via de provider-ap of provider-mail.

Provider zoekt.

Enthousiaste mensen die 1 of 2 keer in de maand iets met tieners of jongeren willen. Dat kan op zondag, een serieus gesprek. Of op vrijdagavond, een activiteit meer voor de lol. We hebben nu wel een behoorlijke groep tieners maar te weinig leiding. Geef je op bij Dirk Jan (steenburger@kpnmail.nl) of schiet iemand van de providerleiding even aan.

Introductie organisten van de poule:

Vandaag bespeelt Jan Willem Altelaar het orgel. Geen onbekende voor onze gemeente, zoon van.. Opgegroeid met muziek, thuis en in de Oosterkerk. Begeleidt sinds 1998 diensten in diverse kerken. Hij speelde 3 jaar in Noordwijk aan Zee, is weer terug in Zwolle, speelt nu behalve in de Adventskerk en de Brugkerk in Lemelerveld regelmatig bij ons, via de organistenpoule. Hij woont in Assendorp, is partner, vader, koorzanger, werkt in de ICT en rijdt graag buiten op zijn (motor)fiets. Met zijn orgelspel in de kerk wil hij graag mooie muziek maken en mensen inspireren. Welkom in de poule, Jan Willem

SCHOONMAAK KERKZAAL

Dinsdagmorgen 11 december tussen 9.30 en 11.30 uur gaan de vrijwilligers weer de kerkzaal schoon te maken. Komt u ook stofzuigen of dweilen? De volgende keer is maandagavond 7 januari tussen 18.30 en 20.00 uur. Graag willen we een vaste groep met natuurlijk ruimte voor extra handen per moment vormen. We kunnen dan ook de schoonmaakmomenten in overleg vaststellen. U kunt u hiervoor aanmelden via bagijnehof@oosterkerk.nl

De avondmaalcollecte van vorige week zondag

tbv het schoolproject Toraja/Sulawesi in Indonesië heeft € 264,30 opgebracht. Allen hartelijk dank!!

Welke jongere gaat deze uitdaging aan?

Op vrijdagavond 7 december is de eerste KESHER meetup met informatie over de Diaconale werkvakantie voor jongeren in de zomervakantie van 2019. Je hoort over de reis, wie er meegaan en wat we gaan doen. Er is wat te eten en te drinken en je hoort over de toffe acties die we komend half jaar gaan organiseren om geld in te zamelen.

Om 19.30 uur in SIO, zaal 9. Welkom!

Hartelijk dank voor de kaart. Het is een warm gevoel dat zoveel mensen met me meeleven. Ik hoop gauw weer "normaal" in de kerk te kunnen zitten. Ik wil van deze mogelijkheid gebruikmaken of er iemand is die voor mij en mijn vrouw een logeeradres in Amsterdam weet. Ik moet namelijk enkele weken voor 2 behandelingen per week, meestal op dinsdag en donderdag, naar een chiropractor. Helaas is er geen chiropractor dichterbij in de buurt met de juiste therapie. Hans Mosterd

ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE

Het Ontmoetingshuis komt weer bijeen op **dinsdagavond 27 november 2018 om 18.30 uur in café 'Het Vliegende Paard'** (Voorstraat 19). Het thema is: *Juiste handel en wandel*. Mink de Vries zal een korte inleiding houden. Daarna volgt het open gesprek. We beginnen met een warme maaltijd om 18.30 uur. Rond 21.00 uur eindigt onze bijeenkomst. De kosten bedragen €7,50. Zie de website voor verdere informatie en aanmelding: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. Leuk als u/jij een keer wilt aanschuiven.

NAPRATEN OVER DE KERKDIENTST KAN OP ZONDAG 2 DECEMBER TIJDENS DE KOFFIE !

Kerstmusical

We gaan weer een Kerstmusical opvoeren tijdens de kinderkerstviering. Dit jaar gaan we kijken naar Bureau Knetter. Ben je nieuwsgierig? Kijk dan even op de website: <https://www.kindopzondag.nl/bureau-knetter> Zit je op de basisschool en vind je het leuk om mee te doen? Kom dan de adventszondagen na de dienst oefenen. Voor de oudste kinderen is er, voor wie wil, een rol met tekst. De andere kinderen zingen mee in het koor en zijn figurant. We oefenen naast alle adventszondagen ook maandag 24 december tussen 10:00 en 12:00

uur. Wil je graag meedoen, mail ons dan even voor 1 december. En geef dan ook aan of je een rol wilt.

Dianne en Natasja (dlaarman@hotmail.com)

Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle.

Aanvangstijd: 16.30 uur

We lezen uit het boek **Marcus**. Midden in het leven zijn wij door de dood omgeven

25 nov. Michaëlsviering, Eeuwigheidszondag.

Dan klinkt de GEDACHTENISCANTATE Lux Aeterna. Een werk voor koor en kamerorkest.

Liturg ds. Mariska van Beusichem

In de Advent lezen wij het boekje, de feestrol Ruth. Het gaat over mensen die wegtrekken.

Het verhaal straalt wijskracht uit, hoop. In Ruth maar ook in Boaz leven deze. Boaz durft ruimte te scheppen voor deze vreemdelinge.

2 dec. Eerste Advent, Michaëlsviering, vesper.

Liturgen Els Rademaker-Vos en Robert Kanning

Op de koffie

Kom even binnenlopen voor een kopje koffie of thee, een praatje. Elke donderdagmorgen in de even weken is de Bagijnehof open.

Welkom tussen 10.00 en 11.30 uur op 29 november, 13 en 27 december.

Stille hulp

Stille hulp wordt geboden aan mensen die opeens, meestal zonder dat ze er zelf iets aan kunnen doen, in grote financiële problemen zijn terechtgekomen. Eerder konden zij nog wel het hoofd boven water houden, al was het met pijn en moeite, maar door allerlei beleidswijzigingen van de overheid en in de hulpverlening lukt dat niet meer. Daardoor kunnen veel mensen helaas niet langer zelf in hun basisbehoeften voorzien, zoals eten en drinken, kleding, of de huur van een woning. Met het oog op hen verleent de Diaconie stille hulp. Het is hulp die niet opvalt, die mensen geen etiket opplakt, maar wel hard nodig is.

Kopij (max. 100 woorden) per email aan kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdags 12.00 uur, met als onderwerp de datum van plaatsing, Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis? , stuur dan een email aan: redactie@oosterkerk.nl ; onderwerp: "Kerkgroet".

Deze kerkgroet is samengesteld door Jan Oosting