

Voorganger : Dirk Jan Steenberg

Koster : Arie Berkeveld

Collecten : 1^e: Diaconie 2^e: Kerk 3^e: Wijkkas



Bloemengroet

Als groet van onze gemeente gaan de bloemen naar:
Hr. P. Apotheker. Langs deze weg willen we onze verbondenheid laten blijken.

Gift

Van een gemeentelid ontving ik een gift van € 20,-- voor de wijkdiaconie. Hartelijk dank!

Ds. Elly Urban

Onze wijkkas

De wijkkas draagt eraan bij dat het gemeentelven het hele jaar door mag groeien en bloeien, ook in de herfst! In oktober ontvingen we 22 giften die tezamen € 1020,- opleverden. Alle gevers heel hartelijk dank. Het inkomsten-overzicht ziet u [hier](#). Eind oktober waren inkomsten en uitgaven over dit jaar met elkaar in evenwicht met € 11.340,-.

Waarom is uw geld uitgegeven? Pastoraat 11%, Jeugdwerk 18%, De Bagijn 25%, Kerkgroet & liturgie 29%, Cantorij 10%, Vorming & Toerusting 1%, Kerkenraad 7%. De bloemen bij jubilea worden betaald uit een grote schenking. De bloemen die vanuit de kerkdienst worden betaald uit de exploitatie-inkomsten van de Oosterkerk. Heeft u hierover vragen, dan kunt een e-mail sturen naar wijkkas@oosterkerk.nl.

De kerkrentmeesters hopen dat het begrote jaarbedrag van € 12.000,- gerealiseerd wordt. (TK)

Geboorte

Wij ontvingen bericht van de geboorte van LOUIS BEREND CHRISTIAAN, zoon van Gerard en Henriët Koetsier en broertje van Hugo. Louis is geboren op 28 oktober. Op het geboortekaartje staat te lezen *Ontvangen in geloof, Tekenen van hoop, Geboren uit liefde*. We verheugen ons met de familie Koetsier in de komst van Louis en bidden hem een gezegend leven toe.

Wereldmaaltijd,

Op 4 november was de jaarlijkse wereldmaaltijd. De meeropbrengst is 202,10 euro. Dit bedrag is bestemd voor het jeugdorp de "Glind" van de Rudolph stichting. Alle medewerkers en gasten hartelijk dank voor hun bijdragen.

Fair Trade : Deze zondag is er na de dienst een verkooftafel waar Fair Trade producten verkocht worden. Dit keer worden er naast de food ook enige non-food artikelen, i.v.m. de naderende Kerstdagen, verkocht. De Z.W.O. commissie.

Heilige Huisjes

Op donderdag 15 november volgt het officiële "kennen en horen" van de gemeente over het voorgenomen besluit van de Algemene Kerkenraad over dit proces. Net als de vorige keer eerst de presentatie voor alle gemeenteleden van de PGZ waarna wij als wijkgemeente met elkaar in gesprek gaan. Wij roepen iedereen op om hierbij aanwezig te zijn en mee te praten over de gevolgen. Het is in de Jeruzalemkerk, aanvang 19.30 uur.

Activiteit Provider!!!

Op vrijdag 16 november hebben wij weer een leuke avond georganiseerd voor jullie.

De sfeer van de avond is *mysterieus!!!*

Heb je zin om te komen?

Plaats: Oosterkerk. Start: half 8.

geef je op via de Whatsapp!!!

Introductie organisten/pianisten

Geeske Koopman kennen we allemaal, die hoeft niet geïntroduceerd te worden, pianist, dirigent enz. Wat u nog niet wist is dat zij sinds september als pianist deel uitmaakt van de poule van organisten, met de opdracht een kerkdienst te begeleiden. Vandaag begeleidt ze de kerk- school- gezinsdienst, op de vleugel. Welkom in de poule, Geeske.

Verandering Eeuwigheidszondag

Het gedenken van de overledenen op zondag 25 november, zal vanaf nu iets anders gaan. Bij het **eerste gedeelte**, de herdenking van de overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar, worden net als anders de namen voorgelezen en wordt voor ieder een lichtje ontstoken aan de paaskaars. Na afloop van de dienst kunnen deze kaarsjes als herinnering mee naar huis worden genomen. Bij het **tweede gedeelte**, het herdenken van andere overledenen, gaat het iets anders. Vanwege brandgevaar geen lichtjes meer maar kaartjes met een afbeelding van de gedachtenishoek, waarop mensen de naam van degene schrijven die ze willen gedenken. De kaartjes worden geplaatst op zes tafels in de kerk waarop eenvoudige blank houten standaardjes staan. Naast een windlicht die is aangestoken aan de paaskaars. Zo wordt deze dierbare als het ware naar het licht gedragen. De kaartjes worden aan het begin van de dienst uitgereikt. Pennen liggen op de banken. De kaartjes mogen na afloop mee naar huis worden genomen. De taakgroep eredienst

Kaart voor kerkasiel Bethel Den Haag

In buurt- en kerkhuis Bethel in Den Haag is sinds 26 oktober een doorlopende kerkdienst aan de gang. Zo wordt kerkasiel geboden aan een Armeense familie in de hoop daarmee hun uitzetting uit Nederland te voorkomen. Dit kerkasiel is vooral ook een uitnodiging aan de Nederlandse regering en politiek, om opnieuw in gesprek te gaan over een rechtvaardiger en ruimhartiger kinderpardon. Om dit gezin en alle mensen die aan deze kerkdienst meewerken te bemoedigen zullen we zondag ook een kaart klaarleggen die we naar de Bethelkerk zullen sturen. Ds. Elly Urban

Op de koffie

Elke donderdagmorgen in de even weken is de Bagijnehof open voor een kopje koffie of thee, een praatje. Welkom tussen 10.00 en 11.30 uur op 15, 29 november, 13 en 27 december.

Het is weer zover

Ja, aanstaande dinsdag tussen 13:30 en 15:00 uur is het weer zover: dan bespreken we in oecumenisch verband weer een nieuw hoofdstuk uit het boek Het verhaal gaat van Nico ter Linden. Heel interessant, en het wordt nog interessanter als u ook een kijkje komt nemen. Elke tweede dinsdag van de maand komen we bijeen. Tot ziens in de Lutherse Kerk (ingang Potgietersingel). Meer info: ds. Iemke Epema. Welkom.

Inspiritual Link.

De eerste IL-viering (experimentele viering) staat gepland op 18 november. Volgende week zondag dus om 19.00 uur in SIO. We sluiten aan bij het jaarthema 'een goed gesprek' en gaan op zoek naar of en hoe wij communiceren met God.

Gezin Op Zondag 'Waar bouw jij op'

Zondag 18 november is er aansluitend aan de ochtenddienst in SIO weer een viering waar jonge kinderen centraal staan. Natuurlijk mogen ouders, opa en oma's ook mee komen genieten van een leuke ontspannen kinderdienst.

Het thema deze keer is 'waar bouw jij op?'

We beginnen zo rond 11.00 uur in de kerkzaal.

28 november: Een getuige uit Syrië

Pater Frans van der Lugt werd in 2014 vermoord in het Syrische Homs. Midden in alle onmenselijkheid wist hij mensen te inspireren en humaniteit hoog te houden. Dema Nazha maakte dit van dichtbij mee en vertelt erover op woensdag 28 november om 20.00

uur in de Oosterkerk. Haar verhaal wordt afgewisseld door muzikale bijdragen van koorbizniz Oosterwind en enkele muzikanten. Het geheel bepaalt de aanwezigen bij de kracht, hoop en vrede die mensen staande kunnen houden, zelfs in de meest donkere omstandigheden. Organisatie: Vorming en Toerusting Oosterkerk en Vredesplatform Zwolle. Toegang gratis, met collecte voor Syrië.

Levensthema's: Bijbelse symbolen

Mensen van 60 jaar en ouder zijn van harte welkom om zich gezamenlijk te verdiepen in Bijbelse symbolen. Door de hele Bijbel heen wordt gebruik gemaakt van symbolen die iets vertellen over het leven van mensen. Ze raken de kern van ons bestaan. Op 6 donderdagmiddagen zullen we er nader op ingaan. In de maandelijkse bijeenkomsten worden verschillende werkvormen toegepast, zoals film, groepsgesprek, muziek, beeldende kunst. We beginnen op donderdagmiddag 22 november. De daaropvolgende bijeenkomsten zijn: 13 december, 24 januari, 21 februari, 21 maart, 25 april. Telkens van 14.00-16.00 u in wijkcentrum SIO bij de Adventskerk (Thorbeckelaan 2). Zin om mee te doen? Of liever eerst meer informatie? Neem dan contact op met ds. Nelleke Eygenraam (038-4525223, dominel@hetnet.nl)

Het **Ontmoetingshuis Moderne Devotie**) komt weer bijeen op **dinsdag 13 november om 18.30 uur in café 'Het Vliegende Paard'** (Voorstraat 19). Deze avond heeft als thema: Devoot bidden. De Zwolse mysticus Thomas a Kempis heeft hierover in hoofdstuk 4.3 van *De Navolging* bijzondere spreuken nagelaten. Ds. Elly Urban is onze gastinleider. Zij zal de aftrap nemen voor de onderlinge bezinning en uitwisseling. **De bijeenkomst begint met een warme maaltijd om 18.30 uur.** We eindigen rond 20.45 uur met een korte viering. *De kosten zijn €7,50.* Opgave: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl.

Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle. Aanvangstijd: 16.30 uur

11 nov. Michaëlsviering Burn-outviering, liturg Rosanne Hofman

18 nov. Michaëlsviering, Taizé

Kopij (max. 100 woorden) per email aan kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdags 12 uur, met als onderwerp de datum van plaatsing, Kerkgroet thuis lezen?, stuur dan een email aan: redactie@oosterkerk.nl; onderwerp: "Kerkgroet". Deze kerkgroet is samengesteld door Hans Gerritsen