

Voorganger: Ds. Hans Tissink (H.A.)

Koster: Egbert van Buiten

Collecten: 1^e: Diaconie 2^e: Kerk
3^e: Zwolse migrantenkerken



BLOEMENGROET



Als groet van onze gemeente gaan de bloemen naar Mw. A.M. Olthoff- Oord.

Langs deze weg willen we onze verbondenheid laten blijken.

1^e Collecte: DIACONIE

De diaconie collecte in de HA dienst is vandaag opnieuw bestemd voor de Nafiri Sion Kerk in Toraja, op het eiland Sulawesi in Indonesië. De gemeente is bezig met de bouw van een school en dit gaat stukje bij beetje, zodra er weer geld beschikbaar is. Er zijn nu twee klaslokalen gebouwd en in gebruik genomen, maar ze zouden er graag nog twee lokalen willen bijbouwen. Met de opbrengst van deze collecte kunnen we hen weer een stukje verder op weg helpen! Namens de Nafiri Sion kerkgemeente in Toraja willen wij u hartelijk danken voor uw steun!

3^e Collecte: ZWOLSE MIGRANTENKERKEN

Zwolle staat er gekleurd op en dat is mooi! De veelkleurigheid is terug te zien in de verscheidenheid aan migrantenkerken die her en der hun diensten houden. Soms komen de gemeenteleden vanuit de wijde omgeving naar Zwolle toe om daar samen met hun volks-, taal- en geloofsgenoten hun geloof in Christus gemeenschappelijk te vieren. In de meeste gevallen zijn de leden van deze geloofsgemeenschappen als arbeidsmigrant, asielzoeker of vluchteling naar Nederland gekomen. Ze hebben menselijke mogelijkheden te over maar vaak veel te weinig financiële middelen. De diaconie wil de migrantenkerken een handje helpen om in Zwolle ook een 'kerkelijk' bestaan op te bouwen, zodat zij ook in de toekomst blijven bijdragen aan de veelkleurigheid van de geloofsbeleving in Zwolle. Helpt u mee? Alvast veel dank voor uw steun.

VERANDERING IN HET GEDENKEN OP EEUWIGHEIDSZONDAG

Het gedenken van de overledenen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zondag 25 november, zal vanaf nu anders gaan dan we gewend waren. Bij het eerste gedeelte, de herdenking van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden, worden net als anders de namen voorgelezen en wordt voor ieder een lichtje ontstoken aan de paaskaars. We gebruiken alleen iets grotere kaarsen dan de gebruikelijke waxinelichtjes. Na afloop van de dienst kunnen deze als herinnering mee naar huis worden genomen. Bij het tweede gedeelte, het herdenken van andere overledenen door iedereen, waarbij er naar zes verschillende punten in de kerk wordt gelopen, worden er vanwege het brandgevaar geen lichtjes meer aangestoken. Als taakgroep eredienst hebben we uiteindelijk gekozen voor kaartjes in plaats van kaarsjes. Kaartjes met een afbeelding van de gedachtenishoek, waarop mensen de naam van degene schrijven die ze willen gedenken. De kaartjes worden geplaatst op tafels waarop eenvoudige blank houten standaardjes staan, standaardjes met een gleuf waar de kaartjes in passen. Op elke tafel komt een windlicht te staan, aangestoken aan de paaskaars. Door een kaartje met de naam van degene die iemand wil gedenken naar voren te brengen en op de tafel te plaatsen, wordt deze dierbare als het ware naar het licht gedragen. Tijdens het naar voren komen klinkt er, zoals altijd, mooie muziek. De kaartjes worden aan het begin van de dienst uitgereikt. Ieder mag schrijven wat hij of zij wil en een extra kaartje mag ook. Pennen komen op de banken te liggen. De kaartjes kunnen mee naar huis worden genomen als aandenken, ze mogen ook blijven staan. Wij denken als taakgroep eredienst op deze manier een stijlvolle vervanging te hebben voor de waxinelichtjes, zonder brandgevaar. Een uitgebreidere toelichting kunt u lezen in de komende Bagijn.

De taakgroep Eredienst.

SCHOENENDOOSACTIE

Hartelijk dank voor uw spontane medewerking aan de schoenendoos actie voor de kinderen van Lacramioara.

We hebben zelfs meer dozen dan kinderen en hebben de moeder van het weeshuis gevraagd die te bestemmen voor gezinnen met kinderen die het echt nodig hebben.

Rond de 22e november vertrekt de vrachtwagen.

Fem Kluyvers

IN MEMORIAM HAN HAKKERS

Afgelopen dinsdag namen we hier in de Oosterkerk afscheid van JOHANNES WILLEM HAKKERS, HAN. Hij is op 7 november in het ziekenhuis overleden en 52 jaar oud geworden. Han heeft zelf een einde gemaakt aan zijn leven. De wanhoop en angst moeten zo groot geweest zijn dat hij geen andere uitweg zag. Zijn vrouw Marianne, zijn beide kinderen Annika en David, zijn enige broer en alle andere familie en vrienden blijven met veel vragen achter. Het was hun diepe wens om te midden van die vragen en onmacht Han in liefde te gedenken. Veel mensen uit onze gemeente en veel kinderen waren gekomen om hen daarbij te helpen. De jongeren van Provider hadden voor Annika en David twee kaarsen gemaakt en die beschilderd met eigen woorden. Deze kaarsen zijn door Marianne, Annika en David aangestoken in de dienst, samen met lichtjes die ze gekregen hadden van de school en een kaars van vrienden. We zongen samen 'Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft'. Enkele verzen uit Psalm 139 zijn gelezen, waarin het geloof of de hoop klinkt dat in de duisternis waarin iemand voor zichzelf en voor anderen niet meer te bereiken is, God hem niet heeft losgelaten. Er is muziek gemaakt en voor hen gezongen. Goede vrienden van Han vertelden hoe kostbaar de vriendschap met hem voor hen was. Han was een vriendelijke, bescheiden, zachtmoedige en hulpvaardige man, die velen graag mochten. Hij hield zielsveel van zijn beide kinderen en was trots op hen. Helaas was het heel moeilijk voor hem zich te uiten over de dingen waar hij mee worstelde. Door verschillende mensen is geprobeerd hem daarbij te helpen, maar ze hebben hem niet kunnen bereiken. We delen in de diepe verbijstering en het grote verdriet van de mensen die Han het meest na stonden. In deze ramp die hen getroffen heeft bidden wij dat er liefde zal zijn die met hen mee zal gaan. De liefde van God en de liefde van mensen.

Ds. Iemke Epema

SANTEKRAAM

Voor de Santekraam kast hebben wij uw medewerking weer nodig. Eind november willen wij de kerst spullen er inzetten, maar missen nog veel (kleine) kerstartikelen. Heeft u nog kerstspullen over? dan graag voor in de kast! U mag het afgeven in de keuken. Alvast bedankt!

GIFT

Opnieuw ontvang ik van een gemeentelid een gift van € 20 voor de wijkdiaconie van de Oosterkerk. Hartelijk dank hiervoor!

Ds. Elly Urban

MICHAËLSVIERINGEN GROTE KERK ZWOLLE.

Aanvangstijd: 16.30 uur.

Tot aan Advent lezen we uit het boek Marcus. Hierin gaat het over Hem die als een nieuwe adam een enorme diepgang aanbracht in het leven als bondgenoot van God. Jezus komt in beeld. Een nieuw mens, een (hernieuwd) begin. Hij zoekt leerlingen, partners om als Gedoopte en bezielde door de Geest bevrijd en bevrijdend te leven in een 'bezetten' wereld.

18 nov. Michaëlsviering, Taizé

25 nov. Michaëlsviering, Eeuwighheidszondag. Dan klinkt de Gedachteniscantate Lux Aeterna. Een werk voor koor en kamerorkest. Liturg ds. Mariska van Beusichem.

28 november: EEN GETUIGE UIT SYRIË

Pater Frans van der Lugt werd in 2014 vermoord in het Syrische Homs. Midden in alle onmenselijkheid wist hij mensen te inspireren en humaniteit hoog te houden. Dema Nazha maakte dit van dichtbij mee en vertelt erover op woensdag 28 november om 20.00 uur in de Ooster-

kerk. Haar verhaal wordt afgewisseld door muzikale bijdragen van koorbini Oosterwind en enkele muzikanten. Het geheel bepaalt de aanwezigheid bij de kracht, hoop en vrede die mensen staande kunnen houden, zelfs in de meest donkere omstandigheden. Organisatie: Vorming en Toerusting Oosterkerk en Vredesplatform Zwolle. Toegang gratis, met collecte voor Syrië.

WAT DE POT SCHAFT

Dinsdag 27 november staat er weer een overheerlijke maaltijd voor u klaar in de Bagijnehof. Om half 6 gaan we aan tafel. Iedereen is welkom: ook uw buurvrouw, vriend, kind. Wel graag voor 22 november even opgeven via de bar of via diniverweij@outlook.com Kosten € 5,- Wees welkom!

NAGESPREK OP 2 DECEMBER

Eens per maand kunnen we na de dienst met elkaar napraten over de kerkdienst. Wat heb je eraan beleefd, waar kun je mee verder, wat sprak je minder aan.... Meteen na de dienst gaan we met koffie en thee naar een zijaal, waar we maximaal drie kwartier samen de dienst overdenken en bespreken. *Op 2 december* gaat Ds Iemke Epema voor. De tekst en liturgie staan vanaf donderdag voorafgaand op de website. Mienke Kremer zal dit gesprek begeleiden. Opgeven is niet nodig en iedereen is welkom.

LICHTJESWANDELING.

Op donderdag 13 december om 4 uur start er weer een lichtjeswandeling, Samen met het verpleeghuis Wilhelmina van Sonsbeek, de Aquarijnschool en de Oosterkerk organiseren we deze kerstwandeling. In de kerk is het lekker warm, zingt een projectkoor traditionele kerstliederen o.l.v Nel van der Maden, is er muziek (ook van engelen!) en worden er verhalen verteld. Verleden jaar was het een succes! We zoeken mensen die willen zingen, musiceren, begeleiden, klaaroveren etc. Wie doet er mee? Einde om uiterlijk 6 uur. Graag opgeven via een lijst bij de bar of via r.klem@planet.nl. DOEN!

BAGIJN STICKEREN

Op 20 november 2018 gaan we in de Bagijnehof weer de Bagijn stickers. We beginnen om half tien. Iedereen die zin heeft kan komen helpen. De koffie staat klaar.

KERSTMUSICAL

We gaan weer een Kerstmusical opvoeren tijdens de kinderkerstviering. Dit jaar gaan we kijken naar Bureau Knetter. Ben je nieuwsgierig? Kijk dan even op de website: <https://www.kindopzondag.nl/bureau-knetter>

Zit je op de basisschool en vind je het leuk om mee te doen? Kom dan de adventszondagen na de dienst oefenen. Voor de oudste kinderen is er, voor wie wil, een rol met tekst. De andere kinderen zingen mee in het koor en zijn figurant. Wil je graag meedoen, mail ons dan even voor 1 december. En geef dan ook aan of je een rol wilt. Dianne en Natasja (dlaarman@hotmail.com)

Herhaling: GEZOCHT POSTBEZORGERS

Ik ben op zoek naar een aantal mensen die 4/5 keer per jaar de Bagijn in de volgende straten willen bezorgen:

1 Geert Grote straat, Regelandisstraat, Hemekenstraat, Van Ummenstraat en Pieter van Bleijswijkstraat.

2 Bankastraat, Celebesstraat, Javastraat, Madurastraat, Sumatrastraat, Soendastraat, Riouwstraat en de Vlasakker.

En 2 mensen die in Stadshagen willen bezorgen.

Ook zoek ik voor 3 wijken iemand die de Bagijn uit de kerk wil meenemen en bij 4/5 postbezorgers willen brengen.

Gaat om wijk Dieze-oost, om de Indische buurt en de Arcadia flat.

Mocht u willen helpen hoor ik graag van u!

U mag mij bellen op 0654666693 of mailen naar

terpstra83@gmail.com

Alvast bedankt! Jetze Terpstra.

Opm.: 7 bijdragen bevatten meer dan 100 woorden, vandaar de kleine letter.

ORGANIST

In de dienst van vandaag, 18 november bespeelt Jan Post het orgel. Hij is nog niet bij onze gemeente bekend, daarom een korte introductie. Jan komt uit Hattem, is zo'n 10 jaar geleden begonnen met orgelspelen en deze hobby is wat uit de hand gelopen. Hij is organist in verschillende kerken in de omgeving en nu dus ook bij ons en maakt deel uit van de poule van vrijwilliger-organisten. Muziek maken en vooral orgel spelen is zijn passie. Hij heeft een eigen youtube-kanaal, waar hij van zich laat horen. Welkom Jan, in de poule.

EXPOSITIE OP DE WANDEN VAN DE BAGIJNEHOF

De afgelopen maanden zijn foto's van Koos Nuninga te zien met als thema "Spiegelingen". Graag willen wij nu anderen de gelegenheid geven om ook een aantal maanden hun werk te tonen. Wilt u zelf exposeren of weet u iemand die dat wel zou willen?

Geef het dan door aan de koster, Jannetta Schoemaker of mail haar op: bagijnehof@oosterkerk.nl

Bina Schouwstra, namens de beheercommissie.

ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE

Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie (pioniersplek van de PKN) komt weer bijeen op *dinsdagavond 27 november 2018 om 18.30 uur in café 'Het Vliegende Paard' (Voorstraat 19)*. Deze avond staat in het teken van het thema: Juiste handel en wandel. Thomas a Kempis (1380-1471) heeft hierover in zijn werk *De Navolging van Christus* bijzondere levenslessen geschreven. Kenner en kernteamlid Mink de Vries zal een korte inleiding houden. Daarna volgt het onderlinge colatiegesprek. De bijeenkomst begint met een warme maaltijd om 18.30 uur. Na het gesprek eindigen we rond 20.45 uur met een korte viering. De kosten bedragen €7,50. Zie de website voor verdere informatie en aanmelding: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. Van harte welkom.

HEILIG KIJKEN MET TON SCHULTEN

Ton Schulten (1938) schildert sinds een ernstig auto-ongeluk en bijna-doodervaring in 1991 veelkleurige schilderijen van het Twentse landschap. Daarop zien we in allerlei schakeringen zon, huizen, bomen en wegen. Zijn doeken zijn erg geliefd. Tal van bewonderaars bezoeken zijn atelier en museum in Ootmarsum. Zijn werk is spiritueel en mystiek te noemen. Samen met de benedictijner monnik Anselm Grün publiceerde hij het mooie boek 'Betoverend licht'. Ds. Hans Tissink zal op woensdagavond 21 november 2018 meditatieve kijkoefeningen houden aan de hand van diverse schilderijen uit dit boek. Van harte welkom in SIO (Thorbeckelaan 2), zaal 3 van 20.00 tot 22.00 uur. De kosten bedragen 2 euro per persoon voor koffie/thee. Aanmelding (graag voor dinsdag) via ttissink@hetnet.nl.

ROMMELMARKT/BAZAAR OOST EUROPA

De jaarlijkse grote rommelmarkt/bazaar staat gepland op zaterdag 2 februari 2019. Van 10.00 – 14.00 uur in de zalen van de Bagijnehof/Oosterkerk in Zwolle. Ook nu weer ten behoeve van de activiteiten van de Werkgroep Carei (Roemenië) en de Stichting Kinderhulp Beregszasz (Oekraïne). Vorig jaar was de inbreng van spullen enorm. De verkoop ervan werd een groot succes. We doen een oproep voor de rommelmarkt om alvast spullen op te sparen. Het gaat om typische rommelmarktspullen, huishoudelijke artikelen, speelgoed, schoenen, kleding en boeken. Geen meubilair, witgoed en videobanden. De dagen voorafgaand aan de rommelmarkt kunt u de spullen inleveren bij de Oosterkerk. Over de tijdstippen voor inlevering wordt u in januari geïnformeerd. Info bij Piet van de Maden, Werkgroep Carei, tel. 038.4551891 en Karst Mulder, SKB, tel.038.4547960

Kopij (max. 100 woorden) per email aan kerkgroet@oosterkerk.nl vóór donderdag 12.00 uur, met als onderwerp de datum van plaatsing. Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis? Stuur dan een email aan: redactie@oosterkerk.nl; onderwerp: "Kerkgroet". Deze kerkgroet is samengesteld door Gerard Bielderma