



Zondag 18 november 2018

Met viering 'Maaltijd van de Heer'



Voorganger:

Ds. Hans Tissink

Organist:

Jan Post

Lector:

Jenny Duijf

Muzikale meditatie:

Willem Mak

## VOORBEREIDING

Inleidend orgelspel: *Voorspel en koraal psalm 40:4*  
*"Brandofferen, noch off'ren voor de schuld, voldeden*  
*aan Uw eis nog eer" (Willem Hendrik Zwart)*

Woord van welkom

Moment van stilte

De kaarsen worden aangestoken

*Intochtslied: Lied 275: 1, 3 en 4*  
*(iedereen mag gaan staan)*

Bemoediging en drempelgebed

v: Onze hulp is in de naam van de Heer

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v: God, bevrijd ons tot nieuw leven

a: LEER ONS BIDDEN EN DIENEN

v: zodat zorgen, angst en pijn  
ons niet in de greep houden

a: EN UW LIEFDE IN ONS IS

AMEN

*(daarna gaat iedereen zitten)*

Kyriegebed

*Glorialied: Lied 146-a: 1*

## SCHRIFT

Groet v: De Heer zal bij u zijn  
a: DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed bij de opening van de Schrift

Met de kinderen

*Zingen:* "Veel te geven", (uit Z o O, deel 6, nr. 9)

Schriftlezingen: Deuteronomium 6: 4-9  
Marcus 12: 28-34

*Zingen:* Lied 320: 1, 2 en 3

Overdenking

Muzikale meditatie: "*Fantasie in c-klein*"  
(W.A. Mozart)

*Zingen:* Lied 320: 4 en 5

## GEBEDEN EN GAVEN

Aandachtsboek  
Voorbeden

Inzameling der gaven



