



Zondag 11 november 2018

Dienst voor Kerk-School en Gezin

Thema: God is een kunstenaar



Voorganger: hr. Dirk-Jan Steenbergen

Pianist: Geeske Koopman

Woord van welkom

Intochtslied: (allen gaan staan)

Lied 288: "Goedemorgen, welkom allemaal"

De schepping I

Dag 1: licht/donker

We steken de kaars aan als teken van het licht van god

Lied: "Ochtend ontluikt weer", (*morning has broken*)

Ochtend ontluikt weer, zoals de eerste
Roodborstje zingt weer, als was hij er pas
Lof voor de ochtend, lof voor het zingen
Dag komt tot leven, nog steeds verrast

Dauw op de bloemen fonkelt in zonlicht
Als eens de regen op gloednieuw gras
Lof voor de geuren van landerijen
Waar lang tevoren zijn voetstap was

Aan ons gegeven is deze ochtend
Heerlijk ontsprongen uit Edens pracht
Lof met verheffing voor deze morgen
Gods nieuwe schepping van deze dag.

Kunstenaar
Verhaaltje
Filmpje van de zandkunstenaar

Lied: *"God is een kunstenaar"* (YouTube, beamer)

Uit de Bijbel

Gebed

De schepping II

Dag 2: Water

Dag 3: Planten

Lied 839: Refrein , couplet 1, refrein

De schepping III

Dag 4: hemellichamen

Dag 5: vissen en vogels

Lied 162: 1, 4 en 5

De schepping IV

Dag 6a: dieren

Dag 6b: mensen

Lied: "het zevenkleurenlied" (tekst op de beamer)

De schepping V

Dag 7: en God zag dat het goed was

Lezing: Genesis 2:2 en Jesaja 11 : 7
Verhaal bij de zevende dag

Gebed, afgesloten met: "dank je wel"
(tekst op de beamer)

Collecte

Slotwoorden

Slotlied, Lied 423 : "Nu wij uiteen gaan"

Zegen

Wist je dat:

- De kerk elke zondag open is
- Er elke week kindernevendienst is
- Er natuurlijk ook weer een kinderkerstfeest komt
- Iedereen welkom is, altijd!!

NB. Tijdens de dienst maakt onze fotograaf vaak foto's. Deze kunnen worden gebruikt voor o.a. de website. Voor vragen of verzoeken: vraag de ouderling van dienst of mail naar: redactie@oosterkerk.nl