

Tafelgebed
Onze Vader (gezongen door cantorij)
Vredegroet

Delen van brood en wijn

U kunt naar voren komen om brood (matzes) en wijn te ontvangen. De matzes wordt in de beker gedoopt. De eerste beker is gevuld met wijn, de tweede met druivensap. Er is ook glutenvrij brood, rechts vooraan, kant Bagijnesingel.

Tijdens de rondgang horen we *Intermezzo op. 118 nr. 2* van J. Brahms

De kinderen van de oppasdienst kunnen vóór het slotlied in de kerk worden gehaald

Dankgebed

Slotlied L 425 (*allen gaan staan*)

Zegen
Allen zingen 'Amen'

Uitleidende muziek

Tijdens de dienst maakt onze fotograaf vaak foto's. Deze kunnen worden gebruikt voor o.a. de website. Voor vragen of verzoeken: vraag de ouderling van dienst of mail naar: redactie@oosterkerk.nl



7 oktober 2018

Viering van de maaltijd van de Heer



Voorganger: ds Elly Urban

Lector: Maarten Matser

Orgel en piano: Willem Mak

Met medewerking van de Oosterkerkcantorij onder leiding van Geeske Koopman

Vorbereiding

Inleidende muziek *Wek mijn zachtheid weer, L 925*

Woord van welkom

Moment van stilte

De kaarsen worden aangestoken

Zingen L 217 vs 1, 3, 4 (*allen gaan staan*)

Bemoediging en drempelgebed

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

G: Die hemel en aarde gemaakt heeft
(*daarna gaan allen zitten*)

Cantorij zingt Lied 295 (refrein door allen)

Rondom het Woord

Groet v: De Heer zal bij u zijn
g: De Heer zal u bewaren

Gebed

Met de kinderen

Zingen *U gaf ons verhalen*

Uit de Bijbel: Jesaja 55 vs 1 - 3

Zingen L 330

Uit de Bijbel: Marcus 10 vs 13 - 16

Overdenking

Muzikale meditatie

Cantorij zingt Lied 925 *Wek mijn zachtheid weer*

Zingen L 221 vs 1 en 3

Gebeden en gaven

Aandachtsboek

Dankgebed, voorbeden, stil gebed

Zingen L 833 (2 keer)

Inzameling van de gaven (*kinderen komen terug*)

Viering van de maaltijd van de Heer

Uitnodiging

Cantorij zingt *Agnus Dei*