

Voorganger : ds E. Urban H.A.

Koster : niet bekend

Collecten : 1^e: Diaconie 2^e: Kerk 3^e: Kerk en Israël



Bloemengroet

Als groet van onze gemeente gaan de bloemen naar naar mw. J.Oud-Westerop. Langs deze weg willen we onze verbondenheid laten blijken.

Kanselruil met de Dominicanen

Komend weekend is er weer kanselruil samen met de Dominicanen. Op zaterdag 13 oktober, aanvang 18:30 uur, en op zondag 14 oktober, aanvang 10 uur gaan pastor Hans Schoorlemmer en ds. Iemke Epema samen voor in het Dominicanenklooster. Bij ons in de Oosterkerk gaan pastor Corinne van Nistelrooij en ds. Elly Urban samen voor. Het thema van deze vieringen is *Niets te verliezen*. Vanmiddag om 15 uur is er een gezamenlijke jonge gezinnenmiddag in het klooster met als thema *Vriendschap*, aansluitend bij de kinderboekenweek. In oktober en november wordt er een gezamenlijke leeskring gehouden in het klooster, geleid door pastor Anneke Grunder en ds. Iemke Epema. De start is op **dinsdag 30 oktober**.

Zondag 4 november: Z.W.O. Najaars activiteit en wereldmaaltijd.

Dit najaar heeft de Z.W.O. een project in eigen land gekozen en wel het jeugddorp "de Glind" van de Rudolph stichting bij Barneveld. Ds. Rudolph begon in 1904 met de opvang van kinderen bij boerengezinnen. En nog steeds zet de stichting zich in voor de ontwikkeling van de Glind. Op dit moment wonen er ongeveer 120 uit huis geplaatste kinderen en jongeren, met name in gezinshuizen. Daarnaast maken nog eens honderd kinderen en jongeren, die niet in het dorp wonen gebruik van de vele faciliteiten in het jeugddorp.

Op 4 november komt er een medewerker van de Glind heel in het kort tijdens de dienst en vlak voor de maaltijd in de kerkzaal aan de hand van een power point presentatie hier over vertellen.

Wereldmaaltijd: Na de presentatie over het jeugddorp de Glind is er in de Bagijnehof de wereldmaaltijd, kosten zijn: 5 euro p.p. (2.50 euro voor een kind.). De inteken lijsten hiervoor liggen op de balie. De meeropbrengst gaat naar de Glind.

Zendings erfgoed kalender.

Ook voor 2019 is er een zendings erfgoedkalender uitgegeven. De afbeeldingen komen deze keer van Bali. Ze zijn gemaakt in de stijl van de typisch Balinese traditionele hofschilderkunst. Verder geeft de kalender informatie over het eiland, zending en de kerken aldaar. De kalender is te koop voor 9 euro per stuk. Ze liggen op de Fair Trade tafel, de eerste zondag van de maand. Vandaag 7 oktober is er weer een Fair Trade tafel.

De Z.W.O. commissie.

Oriëntatiecursus christelijk geloof maandag 8 oktober 20.00 uur Oosterkerk

Zou je samen met anderen meer willen ontdekken van wat christelijk geloof inhoudt? Ben je nieuwsgierig, op zoek naar verdieping, antwoorden, nieuwe inzichten? Wil je meer weten over de Bijbel en wat dat oude boek zou kunnen betekenen voor het leven van nu? Welkom op maandag 8 oktober in de Oosterkerk.

Deze avond kan ook een eerste stap zijn als je overweegt om belijdenis van je geloof te doen. Voor meer informatie: ds. Iemke Epema of ds. Elly Urban, of kijk op de website van de Oosterkerk.

Introductie team van organisten.

Vandaag, 7 oktober is het debuut van Willem Mak als organist in onze diensten. U hebt hem al gehoord als pianist bij het meditatief moment, maar Willem speelt ook orgel, een veelzijdig man. Zijn muzikale activiteiten doet hij naast zijn dagelijks werk als verkeersspecialist.

Voordat hij zich in Zwolle vestigde woonde Willem in Haarlem en daar verzorgde hij al jaren de begeleiding van de kerkdiensten. U zult hem in de dienst van vandaag horen op orgel en piano. Welkom Willem in het team van vrijwilliger-organisten.

Ontmoetingshuis MODERNE DEVOTIE op dinsdag 16 oktober 2018

Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie komt weer bijeen op dinsdagavond 16 oktober 2018 om 18.30



uur in café 'Het Vliegende Paard' (Voorstraat 19). We lezen dit seizoen spreuken uit het vierde traktaat (over troost) van *De Naveling van Christus* van Thomas a Kempis. Na een warme

maaltijd zal kenner en kernteamlid Mink de Vries ons iets vertellen over het thema 'Hoe spreekt God?' (4.2). Daarna volgt een open gesprek in kleine groepen. We eindigen rond 20.45 uur met een korte viering. De kosten bedragen 7,50 euro voor de maaltijd en koffie/thee. Zie de website voor verdere informatie en aanmelding: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. Van harte welkom.

Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle. Aanvangstijd: 16.30 uur

Thema: GENESIS GELEZEN. Leven vanuit verwondering. 7 oktober Michaëlsviering Vesper 'De grote vloed/leven onder de regenboog' liturgen Margrieta de Boer en Harry Steenbergen 14 oktober Michaëlsviering Taizé

SCHOONMAAK KERK

Het schoonmaken van de kerkzaal wordt gedaan door vrijwilligers. Afhankelijk van het aantal vrijwilligers wordt de schoonmaak heel beperkt of wat beter uitgevoerd. De volgende schoonmaak staat gepland op donderdagochtend 11 oktober tussen 9.30 en 11.30 uur. De overige schoonmaakmomenten zijn vrijdag 2 november tussen 9.30 en 11.30 uur, dinsdag 11 december tussen 9.30 en 11.30 uur en maandag 7 januari tussen 18.30 en 20.00 uur.



Namens de beheercommissie, Jannetta

Gezocht: vertegenwoordiger vanuit PG Zwolle voor stichtingsbestuur Studentenpastoraat

De Stichting Interkerkelijk Studentenpastoraat Hoger Onderwijs Zwolle is een platform waar vier kerkgemeenschappen en drie hogescholen samenwerken om pastoraat voor studenten te realiseren in Zwolle. Het stichtingsbestuur is het coördinerend orgaan voor de strategie en het beleid van het studentenpastoraat. De functie van bestuurslid (eventueel penningmeester) vanuit de Protestantse Gemeente Zwolle komt binnenkort beschikbaar.

De rol van het bestuur binnen het studentenpastoraat is dat het strategisch meedenkt hoe, vanuit missie en visie, de activiteiten van het studentenpastoraat kunnen floreren.

Onder de naam Re-Link geeft pastor Martin Jans, verbonden aan de PGZ, vorm aan het studentenpastoraat op Hogeschool Windesheim, ArteZ Hogeschool voor de Kunsten en de Katholieke PABO in Zwolle.

U kunt via de scribe van de Algemene Kerkenraad, scriba@pknzwolle.nl, aangeven dat u belangstelling hebt voor deze functie, of voor vragen of informatie contact opnemen met het huidige bestuurslid, Martin Vosjan, 06-53258078, martinvosjan@hotmail.com.

De wijkkas

Zoals u [hier](#) kunt zien vertonen de inkomsten een grillig verloop. Desondanks overschrijden ze t/m september met bijna € 9300,- nog steeds de doelstelling van gemiddeld € 1000,- per maand. Inclusief de



wijkkascollecten is dat € 9954,-. Fijn dat er zo gul gegeven wordt! Om ons streefbedrag te halen, moeten we, gezien de maandbedragen van augustus (€ 155,-) en september (€ 280,-), daar toch nog de nodige inspanning voor leveren. (TK)

Het verhaal gaat verder

Op dinsdag 9 oktober start het nieuwe seizoen van Het Verhaal Gaat ..., een heel interessante en ook gezellige oecumenische gespreksgroep. We lezen elke keer een hoofdstuk uit het boek *Het verhaal gaat ...* van Nico ter Linden. U en jij bent van harte uitgenodigd om ook mee te doen. Aarzeling? Probeer het gewoon eens een keertje. Wanneer en waar? Elke tweede dinsdag van de maand, van 13:30 tot 15:00 uur in de Lutherse Kerk (ingang Potgietersingel). Meer info: ds. Iemke Epema. Welkom!

Kerst Event Zwolle zoekt vrijwilligers



Doe je dit jaar mee met het Kerst Event? Samen met meer dan honderd vrijwilligers maken we op 15 december 2018 het verhaal van de geboorte van Jezus bekend in het centrum van Zwolle. Iedereen kan meedoen: houd je van acteren, ben je goed met kinderen of doe je niets liever dan opruimen? Op www.kersteventzwolle.nl vind je alle vacatures en meer informatie.

Info avond voor vrijwilligers

Op 11 oktober om 19.30 uur in de Jeruzalemkerk, Assendorperdijk 134, Zwolle. Op deze avond wordt meer verteld over het event en het werk dat jij kan doen. Kom langs en ontdek wat bij jou past! Aanmelden is niet nodig.

Kopij (max. 100 woorden) per email aan kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdags 12.00 uur, met als onderwerp de datum van plaatsing, Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis? , stuur dan een email aan: redactie@oosterkerk.nl ; onderwerp: "Kerkgroet".
Deze kerkgroet is samengesteld door Jan Oosting