

Voorganger : 10.00 ds. N.Eygenraam

Koster : 10.00 Wim Aalbers

Collecten : 1^e: Diaconie 2^e: Kerk 3^e: Stichting Voor Elkaar



Bloemengroet

Als groet van onze gemeente gaan de bloemen naar: mevr. Huzen-Westerhof. Langs deze weg willen we onze verbondenheid laten blijken.

Zondag 21 oktober 2018.

Deze zondag is de eerste collecte, de diaconiecollecte, bestemd voor de hulp aan de slachtoffers van de aardbevingen en tsunami op Sulawesi. Er zijn op dit eiland meer dan duizend doden, tienduizenden gewonden en honderdduizenden zijn ontheemd. Er is dringend behoefte aan drinkwater, medicijnen en onderdak. Daarom deze collecte.

U kunt uw bijdrage ook per bank overmaken. Het rekeningnummer is:

- NL02 FVLB 0699 5433 20
- t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle.

Alvast hartelijk dank.

Derde collecte

Deze is bestemd voor de Stichting Voor Elkaar Zwolle. Deze stichting is ook bekend als Schuld Hulp Maatje. Voor Elkaar helpt vanuit de verbondenheid tussen inwoners van Zwolle. Met diverse projecten wordt schuldenproblematiek voorkomen of wordt gezocht naar het oplossen daarvan. Ook draagt men bij aan een betere aansluiting tussen werkzoekenden en de arbeidsmarkt. Ook is er hulp voor statushouders.

Wij gedenken

Vandaag ontsteken wij een licht om Willem Bijker te gedenken (Mombaerstraat 29). Zijn roepnaam was Wim. Hij is overleden op 5 oktober in de leeftijd van 76 jaar. Wim was de liefdevolle en zorgzame van Roelie Bijker-de Groot, een trotse vader en opa van hun kinderen en kleinkinderen. Hij was ziek en heeft eind mei een grote operatie ondergaan. helaas moest hij daarna meerdere keren terug naar het ziekenhuis in Apeldoorn. Na zijn laatste operatie is hij gedurende twee weken slapende gehouden, totdat zijn lichaam het heeft opgegeven. Op vrijdag 12 oktober is in familiekring afscheid van hem genomen in crematorium Kranenburg.

“Niemand weet wat leven is
Alleen dat het gegeven is
En dat van dit geheimenis
God het begin en einde is.”

Wij gedenken

Vandaag ontsteken wij ook een licht voor Geertje van Brussel-Platenkamp (Achter de Hoven 34). Zij is op 16 oktober overleden in de leeftijd van 90 jaar. Sinds 4 november 1997 was zij weduwe van Gijs van Brussel. Voordat zij naar Achter de Hoven verhuisde woonde zij in Zwolle-Zuid. Zij voelde zich gezegend met haar kinderen en kleinkinderen en haar achterkleinkind. En zij allen kijken met een groet gevoel van dankbaarheid terug op haar lange leven. Op maandag 22 oktober zal afscheid van haar genomen worden in de Oosterkerk. De dankdienst voor haar leven begint om 14:00 uur. Vanaf 13:00 uur is er gelegenheid de familie te condoleren. Na de dienst is er een informeel samenzijn in de Bagijnenhof. Daarna zal het gezin hun moeder en oma begeleiden naar crematorium Kranenburg.

Schoonmaak kerk

Het schoonmaken van de kerkzaal wordt gedaan door vrijwilligers. Afhankelijk van het aantal vrijwilligers wordt de schoonmaak beperkt of wat beter uitgevoerd. Bij de schoonmaak van donderdagochtend 11 oktober is helaas niemand gekomen.

De volgende schoonmaakmomenten zijn vrijdag 2 november tussen 9.30 en 11.30 uur, dinsdag 11 december tussen 9.30 en 11.30 uur en maandag 7 januari tussen 18.30 en 20.00 uur.

Namens de beheercommissie, Jannetta

Met vriendelijke groet,

Jannetta Schoemaker

Oosterkerk zalencentrum Bagijnehof

e-mail: bagijnehof@oosterkerk.nl

Uit eten in de kerk

Op dinsdagavond 30 oktober om half 6 staat er weer een heerlijke maaltijd voor u klaar!

Wat de Pot Schaft is er voor iedereen die gezellig wil mee eten. Wel graag opgeven voor donderdag 25 oktober via de lijst op de bar of via dinyverweij@outlook.com.

Kosten: 5,=

Kaart

Dank aan allen die de moeite namen hun naam of familienaam op een mooie kaart van de Oosterkerk te zetten.

Het voelt als een condoleance. Klaas en Trijnie Smit-Holwerda.

Wereld maaltijd 4 november

Na de presentatie over het jeugdorp de Glind, rond 12.00, is er in de Bagijnehof de wereldmaaltijd, kosten zijn 5 euro p.p. (2.50 euro voor een kind). De inteken lijsten hiervoor liggen op de balie. De meeropbrengst gaat naar de Glind. De Z.W.Q. commissie.

Gezocht

iemand die het project Waarderende Gemeente Opbouw van de grond wil tillen. In een team van vijf mensen 5 zaterdagen op cursus gaan en het dan met elkaar in de praktijk brengen. Een lichte voorkeur voor een (jongere) man. Alle kosten worden vergoed.

Meer informatie www.metandereogen.nl

Nog meer info en opgave: scriba@oosterkerk.nl

Leeskring samen met de Dominicanen: Een gebroken wereld heel maken.

In het boek *Een gebroken wereld heel maken* onderzoekt de invloedrijke Britse rabbijn Jonathan Sachs het begrip verantwoordelijkheid vanuit de joodse traditie, en verbindt dit met de levens van bijzondere 'gewone' mensen. Het boek staat vol korte en wat langere verhalen die aan het denken zetten. In drie bijeenkomsten in het Dominicanenklooster op **di 30 okt, 13 nov, en 27 nov (aanvang 20 uur)** kunt u met dit boek kennismaken. De avonden worden geleid door pastor Anneke Grunder en ds. Iemke Epema. We lezen niet het hele boek, maar zoomen in op twee hoofdstukken per avond. Van deelnemers wordt gevraagd het boek zelf aan te schaffen. Per avond wordt een bijdrage van 5 Euro gevraagd, koffie en thee zijn daarbij inbegrepen. Voor meer informatie kunt u terecht bij ds. Iemke Epema.

Film in het Dominicanenklooster

Op **do 1 november** om 19:30 uur wordt in het Dominicanenklooster de film *Moonlight* vertoond. Een Afro-Afrikaanse jongen die leeft in een macho-wereld, ontdekt dat hij anders is en zich aangetrokken voelt tot jongens. Een verhaal over roeien tegen de stroom in, overgave en moed. Na het samen kijken naar deze film is er een nagesprek voor wie dat wil olv pastor Hans Schoorlemmer. Kosten zijn 6 Euro, inclusief koffie en thee.

Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle. Aanvangstijd: 16.30 uur

Tot aan Advent lezen we uit het boek **Marcus**. Over Hem die als een nieuwe adam een enorme diepgang aanbracht in het leven als bondgenoot van God. Jezus komt in beeld. Een nieuw mens, een

(hernieuwd) begin. Hij zoekt leerlingen, partners om als Gedoopte en beziel door de Geest bevrijd en bevrijdend te leven in een 'bezeten' wereld.

21 okt. Michaëlsviering Vesper, liturgen ds. Harm Bousema en Els Rademaker- Vos

28 okt. Michaëlsviering mmv. Michaëlscantorij. Liturg ds. Nelleke Eygenraam

Lezing ds. Henk de Jong

Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie komt weer bijeen op dinsdagavond 30 oktober 2018 om 18.30 uur in café 'Het Vliegende Paard' (Voorstraat 19). Deze avond ontvangen we als gastspreker ds. Henk de Jong, voormalig predikant te Windesheim. Ds. de Jong schreef vorig jaar een mooi boek over Vincent van Gogh en de *Navolging van Christus*, getiteld 'Dat boek is subliem'. Voordat Vincent van Gogh schilder werd, wilde hij dominee worden. In zijn 'evangelische' periode raakte hij enthousiast over de mystieke bestseller van Thomas a Kempis. Ds. de Jong zal ons iets vertellen over de invloed van de spiritualiteit van Thomas a Kempis op onze beroemde Hollandse schilder. De bijeenkomst begint met een warme maaltijd om 18.30 uur. Na de lezing en het gesprek eindigen we rond 20.45 uur met een korte viering. De kosten bedragen 7,50 euro. Zie de website voor verdere informatie en aanmelding: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. Van harte welkom.

Hartelijke groeten,

Hans Tissink Dantzigstraat 4 8017 KN Zwolle
038-3374406 06-44480023

hanstissink@hetnet.nl

Kopij (max. 100 woorden) per email aan kerkgroet@oosterkerk.nl voor donderdags 12.00 uur, met als onderwerp de datum van plaatsing, Kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis? , stuur dan een email aan: redactie@oosterkerk.nl ; onderwerp: "Kerkgroet". Deze kerkgroet is samengesteld door Ans Selhorst