



Zondag 28 oktober 2018



'Gered worden'

Voorganger: ds. Siebren van der Zee

Organist: Willem Mak

Fluit: Antonet Dijkstra

Piano: Joke van der Zee

Lector: Marlien Poll

VOORBEREIDING

Inleidend orgelspel:

Woord van welkom

Fluit / piano: "*Licht dat ons aanstoot*"

De kaarsen worden aangestoken

Intochtslied: Lied 287: 1 en 2 (*allen gaan staan*)

Bemoediging en drempelgebed

v: Onze hulp is in de naam van de Heer

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v: God, die licht en leven zijt

a: LAAT HET OVER ONS LEVEN VALLEN

(*daarna gaan allen zitten*)

Zingen: Lied 287: 5

Gebed om ontferming

Glorialied: Lied 463: 1, 2, 3 en 6

SCHRIFT

Groet v: De Heer zal bij u zijn
a: DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed bij de opening van de Schrift:

Met de kinderen

Zingen: "Veel te geven", (uit: Zo O, deel 6, nr. 9)

Eerste lezing: Markus 10: 46 - 52

Zingen: Psalm 25a

Overdenking

Muzikale meditatie: fluit/ piano,
"Meditation", Jules Massenet

Zingen: Lied 534

GEBEDEN EN GAVEN

Aandachtsboek

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,
Onze Vader



Inzameling der gaven

Slotlied: Lied 305 (allen gaan staan)

Zegen v:.....
A: AMEN

Uitleidend orgelspel:

NB. Tijdens de dienst maakt onze fotograaf vaak foto's. Deze kunnen worden gebruikt voor o.a. de website. Voor vragen of verzoeken: vraag de ouderling van dienst of mail naar: redactie@oosterkerk.nl