

De Bagijn

Contactblad van de Oosterkerkgemeente Zwolle
Juni 2011



Kerk in beweging

Als u dit blad in handen krijgt is de kerk in beweging geweest. Twee wijkgemeenten, de voormalige Oosterkerkgemeente en de Hoeksteengemeente, zijn elkaar tegemoet gekomen. Hun toekomst kan het beste worden gevormd vanuit de gezamenlijkheid. En daarom is er nu één wijkgemeente – en wel de Oosterkerkgemeente – gevormd uit vele, vele mensen, vanuit de hele stad. En wij weten nu al dat die beweging van gemeenten die gezamenlijk op willen trekken niet zal stoppen. Want om en nabij het volgende Pinksterfeest zal hetzelfde gebeuren: de Jeruzalemkerkgemeente zal ons in beweging brengen.

Dit blad heeft daarom ook een beweging door-gemaakt. De inhoud is nieuw, al zult u de rubrieken 'Samenspraak' en 'Rondom' tegenkomen. Een verwijzing naar de bladen die de vorige wijkgemeenten uitgaven. De naam is nieuw. Die is afgeleid van de ligging van de kerk aan de Bagijnesingel. En is tegelijkertijd een verwijzing naar een beweging binnen onze traditie en in onze stad Zwolle: de Bagijnen. Zij waren mensen die vorm gaven aan het christelijke leven in het alledaagse. Mensen die zochten hoe zij in het gewone bestaan een beweging konden maken naar verdieping, zin en geloof, naar leven met God.

De komende tijd zal er beweging blijven in onze gemeente. Dat kan niet anders. Er zal soms met verdriet worden gedacht aan wat was en niet terug komt. Velen moeten opnieuw hun plek zoeken, of als nieuw hun plaatsje vinden. Grote en kleine dingen zullen anders gaan dan voorheen. Ook in de eredienst, want dat is het wekelijkse moment van vieren dat God en mensen er voor elkaar zijn.

De kerk is op weg. Er is beweging. Dat blijft. Beweging tussen aarde en hemel, tussen mensen onderling, tussen verschillende tradities en gedachten en tussen God en mens.



hier adressticker

Een beweging van wat was – de Oosterkerk en De Hoeksteen van voor 12 juni – tot een beweging naar wat komt: een nieuwe wijkgemeente die in Gods naam verder wil gaan door te tijd. Mensen met elkaar. En mensen met God.

DE BAGIJN is een uitgave van de Oosterkerkgemeente, wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle, en wordt vier keer per jaar bezorgd bij alle leden

Oplage 2000 exemplaren

Redactie: Bert van de Venis, Karlijne Brouwer (eindredactie), Gery Bruins, Theo Brand, Marjo Reijlink, Gerard Bielderman (opmaak)

Kopij

Karlijne Brouwer, tel. 851 56 75
Kopij voor voor het volgende nummer kunt u voor 23 augustus sturen naar debagijn@oosterkerk.nl

Vragen over bezorging?

Koos Schaafsma
tel. 06 - 16 80 19 97

Drukwerk

Upmeyer

Contact met de Oosterkerk

Predikanten

Ds. H. Bousema, tel. 454 29 99
dshbousema@oosterkerk.nl

Ds. W. Hortensius, tel. 452 46 60
dswhortensius@oosterkerk.nl

Ds. M.E. Jonker, tel. 452 54 08
dsmargojonker@oosterkerk.nl

Kerkelijk werker

Mevr. C. van Stappen – Ormel
tel. 454 32 30
cvanstappen@oosterkerk.nl

Scribae

Dhr. J.H. Scholten
Tobias Asserlaan 10
8024 DM Zwolle
tel. 454 38 14
Dhr. S. de Boer
Wielingen 3
8032 EK Zwolle
tel. 454 62 29
e-mail: scriba@oosterkerk.nl

Website

www.oosterkerk.nl

Wijkrekening

115 82 71 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk

Kerkelijk Bureau

Molenweg 241
8012 WG Zwolle
Tel. 421 75 96
Geopend op werkdagen van
8.00 – 12.00 uur.
E-mail: administratie@pknzwolle.nl
Website: www.pknzwolle.nl

Meditatie

door Ds. Wim Hortensius

Hoe ver te gaan?

Een menselijke vraag. Zoals van twee mensen, jong of oud, die verder willen gaan met elkaar, samen een toekomst opbouwen. Maar hoe ver te gaan? Lichamelijk en geestelijk, praktisch. Een huis samen delen, onder één dak wonen, of 'op afstand' samen leven?

Wij zijn als Hoeksteengemeente en Oosterkerkgemeente wat van elkaar gaan houden. De kennismaking was spontaan. We kenden elkaar wel een beetje, ook van vroeger. Maar ineens was daar de uitnodiging van de Hoeksteengemeente: zouden wij bij elkaar passen, ja, zelfs wel met elkaar door het leven kunnen gaan? De Oosterkerkgemeente was verrast, er opende zich een nieuw perspectief aan de horizon, de eerste contacten werden gelegd. En zo is het begonnen.

Het was aftasten in die begintijd. Er waren ook nog andere contacten in het spel. Kon dat allemaal wel samen gaan? *Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken (Prediker 4:12)*, maar toch gebeurde dat. De Jeruzalemkerkgemeente wilde eerst de eigen streng wat meer verkennen en versterken. Toch is dat drievoudige nooit uit onze gedachten weggeweest en zal dat er ook echt van gaan komen.

Na de eerste kennismaking, de vreugde om het nieuwe begin, kwamen ook de vragen en de aarzelingen. Zoals dat gaat. Wat wil je opgeven van je eigenheid? Wat is onlosmakelijke met jou verbonden? Wat wil je samen verder uitbouwen? In de organisatie, de liturgie, het diaconaat en het pastoraat. Hoe ver te gaan? Bovenal met het oog op je eigen huis, met zijn inrichting naar je eigen smaak, waar het goed toeven is, waar je vertrouwd bent, waar zoveel voetstappen liggen. En toch het steeds grotere verlangen, maar ook de financiële noodzaak, om te kiezen voor één huis, opnieuw ingericht, met het oog op de toekomst.

'Hoe ver te gaan?' is een vraag die wij ons op veel momenten in ons leven stellen. Die vraag komt uit een ontroerend mooi lied van Huub Oosterhuis, een geloofslid. Het is de inspiratiebron voor onze visie, voor onze nieuwe toekomst samen.

Al de eerste man en vrouw in het paradijs worstelen met deze vraag, en het bevrijde volk Israël in de woestijn, Jezus in zijn geloofskeuzen, en de eerste christenen, en wij, in deze bijzondere tijd van dit nieuwe begin. Hoe ver te gaan?

Wij willen met beide benen op de grond staan, maar ook *met iets in ons hoofd dat stroomt en licht geeft*. Namelijk, het vertrouwen dat de Heilige Geest ons kracht en inspiratie geeft om te bouwen aan een vitale, aantrekkelijke gemeente, waar iets van uitgaat voor de mensen in onze buurten, voor deze stad. *Soms wordt woestijn oase waar zij komen*. Alles wagen, in het geloof dat de Eeuwige met ons, zijn kinderen, in liefde nog veel verder gaat dan wij ooit voor mogelijk durven houden.

Hoe ver te gaan? Dat ligt in de toekomst verborgen. Maar *wij weten van de Stad met fundamenten (Psalm 122)*. Laten we dan gaan, met het licht van de Eeuwige voor ons uit.

Onze naam: Oosterkerkgemeente

De nieuwe gemeente heeft een vertrouwde naam. Want ondanks de vraag naar een nieuwe naam, en de actie die wij daarvoor hebben uitgezet, bleek dat er een grote voorkeur was om de naam van het gebouw 'Oosterkerk' te houden. Dit omdat deze naam al vanaf 23 september 1888 in gebruik is en zo bekend is in Zwolle. En omdat de naam van het gebouw hetzelfde bleef is het voor de hand liggend om de gemeente daarnaar te vernoemen: Oosterkerkgemeente. Zo waren ook veel voorstellen ingeleverd.

Dat neemt niet weg dat zeer velen op creatieve en betrokken wijze nieuwe namen hebben voorgesteld. Bijvoorbeeld om een samenvoeging te maken van de namen 'De Hoeksteen' en de 'Oosterkerk'. Er waren voorstellen om de naam een opdracht voor de gemeente te laten zijn: 'Ontmoetingskerk', of 'Herscheppingskerk', of 'Fiduciagemeente' (vanwege het vertrouwen in de toekomst). Er waren voorstellen met betrekking tot de plek van het gebouw in de stad: de 'Brugkerk' (vanwege de ligging bij het Kerkbrugje). En ook, vanwege de ligging aan de Bagijnesingel de 'Singelkerk' en de 'Bagijnekerk'. Voor de plaatsbepaling heeft de kerkenraad gekozen, maar dan met de vertrouwde naam: de Oosterkerk, waarin onze gemeente samenkomt.

Los van welke naam dan ook: we zijn een gemeente die onderweg is, en die samenkomt om de lof aan God te zingen, het geloof te delen en in het licht te staan van de Eeuwige.

Kerkvrijwilliger worden voor Het Zonnehuis?

Voor bewoners van verpleeghuis Het Zonnehuis zijn de kerkvrijwilligers onmisbaar. Deze vrijwilligers begeleiden de bewoners naar de kerkzaal, helpen bij het omslaan van de liturgie en begeleiden de bewoners na afloop van de dienst terug naar hun huiskamers.

De Hoeksteen is één van de Zwolse kerken die voor de kerkvrijwilligers zorgt. Wij vinden het fijn dat dit werk kan doorgaan in de Oosterkerk. Er zijn meer vrijwilligers welkom!

Onze kerk is eens in de acht weken aan de beurt. Als vrijwilligers drinken we om 10.30 uur samen koffie of thee in de grote hal van Het Zonnehuis. Om 11.00 uur halen we de bewoners op. De zondagse viering voor bewoners en hun familieleden vindt plaats in de Open Kring, naast het verpleeghuis, van 11.30 uur tot 12.15 uur.



Een deel van de kerkvrijwilligers uit De Hoeksteen.

Is dit iets voor u?

Neemt u contact op met Jane de Jager (diaken voor de kerkenraadscommissie van Het Zonnehuis en contactpersoon voor de kerkvrijwilligers).

Tel. 454 19 66 of

e-mail: jcwdejager@home.nl.

U kunt zich ook opgeven via de inschrijffijst.

Deze ligt drie weken voordat onze kerk aan de beurt is bij het koffieuittgitepunt in de Oosterkerk.

De volgende data kunt u vast noteren: zondag 14 augustus en zondag 16 oktober is onze kerk aan de beurt. Op zaterdag 31 december, Oudejaarsdag, begint de dienst om 16.00 uur en zijn de vrijwilligers aanwezig om 15.00 uur.

Dopen

De eerstkomende doopzondag is zondag 3 juli. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met ds. Margo Jonker. De voorbereiding voor de doopzondag vindt plaats op woensdag 22 en 29 juni, om 20.00 uur in de Oosterkerk.

advertentie Upmeyer

Diaconaat in de Oosterkerk

Diaconaat is het kloppend hart van de gemeente!

De afgelopen maanden hebben de diaconieën van de Hoeksteen- en Oosterkerkgemeente intensieve gesprekken gevoerd. In de eerste plaats een soort verkenning, maar toen zijn we aan de slag gegaan. De teams verschillen soms in werkwijze of aanpak van activiteiten. In de gesprekken met elkaar merken we dat we zeer gemotiveerd zijn en het diaconaat een centrale plaats willen geven in de gemeente.

Wat doet de diaconie?

Enkele taken van de diaconie zijn mensen ontvangen in de eredienst en collecteren, kaarten schrijven voor gemeenteleden die onze aandacht vragen, het aandachtsboek en vervoer naar de kerk. Ook verlenen we als wijkgemeente onze medewerking bij de vieringen in Het Zonnehuis, maaltijdgroepen en meer. Teveel om hier op te noemen. Wijk en stad overschrijdend ligt er eveneens een taak. Neem bijvoorbeeld de ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). Alert blijven op situaties die de zwakkeren treft.

Wij werken aan ons gezamenlijke beleidsplan, maar de uitwerking in de praktijk is het doel! Een taak van de hele gemeente: de zorg en aandacht voor elkaar en de ander! Heeft u vragen, kent u mensen en zaken die onze aandacht vragen, neem gerust contact met ons op.

Chris Bosch, voorzitter, tel. 465 81 73;

e-mail: diaconie@oosterkerk.nl

Veranderingen in de kerkzaal

Het liturgisch centrum van onze kerk ziet er binnenkort anders uit.

Plannen die we – in de 'oude' Oosterkerk – hadden om wat aan de kerkzaal te doen kwamen door ontwikkelingen in de Protestantse Gemeente Zwolle stil te liggen. Er moest bezuinigd worden. Maar, vroegen wij ons af, is het toch niet goed om iets zichtbaar te maken van de 'nieuwe' Oosterkerk? Nu, dat zal gebeuren. Liturgisch vormgever Pim van Dijk heeft ons geholpen. Denkend vanuit de liturgie zijn er ideeën geopperd. Het zijn geen grote ingrepen. Het podium wordt wat anders, een tafel (voor Avondmaal en gebeden), een lessenaar (voor het Woord), een gedachtenistafel / stiltehoek (met de glasculptuur uit De Hoeksteen als kunstzinnig element). Schuiven met stoelen... Als het mee zit met de vergunningen zijn de veranderingen al op Pinksterzondag te zien.

GGG kijkt terug op mooi seizoen

Dieper graven in de bijbel, geloven anno nu, lief en leed delen. Het kwam afgelopen seizoen allemaal terug in de GGG (Gemeente Groei Groepen).

De GGG kijkt terug op een mooi jaar. Het jaarthema *Jesus in het Johannesevangelie* leverde boeiende gesprekken op in de verschillende huiskamers. Ook de GGG dienst zorgde voor stof tot nadenken en daar was in de dienst ook ruimte voor.

Wij willen Christa van Stappen hartelijk danken voor haar inzet in de

toerusting van de groepen. Volgend seizoen neemt Ds. Andries den Besten van de Jeruzalemkerk het stokje over.

Contact met de GGG

De Gemeente Groei Groepen starten weer in september. U bent van harte welkom om mee te doen. Via de Kerkgroet, website en dit kerkblad houden wij u op de hoogte.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Harry Prins (hjp700@gmail.com of tel. 453 10 68)



Kijk voor een overzicht van kerkdiensten in *Gaandeweg* of op www.oosterkerk.nl

Samenspraak

'Samen een actieve en levendige gemeente vormen'

Tijdens dit eerste dubbelinterview ontmoet ik twee mannen die als scriba werkzaam zijn. Sytze de Boer vanuit de Hoeksteengemeente en Jan Scholten voor de Oosterkerk. Twee gepensioneerde mannen die behoorlijk wat gemeen hebben en bovendien vrij eensgezind blijken te zijn.

Sytze is 65 jaar en al 4 jaar scriba. Daarvoor was hij kerkelijk actief als secretaris van de diaconie. Dit geldt ook voor Jan (69 jaar) die naast 4 jaar scriba daarvoor ook al 12 jaar ouderling/diaken is geweest. Daarnaast hebben beide heren een baard en als hobby het verzamelen van boeken. Jan verzamelt boeken over Indië en Indonesië en Sytze met name over de geschiedenis van de uitvaart.

Spin in het web

Wat is eigenlijk de taak van een scriba? Jan geeft aan dat een scriba de secretaris is van de kerkenraad en in dit kader zorg draagt voor de agenda en de notulen. Daarnaast beantwoordt hij brieven en zorgt dat binnengekomen post en berichten op de juiste plek binnen de organisatie terecht komen. De meeste tijd gaat volgens Sytze echter zitten in het lid zijn van het Moderamen (dagelijks bestuur van de Protestantse Gemeente). We komen dan op de beleidsvoorbereidende taak die voor beiden ook het meeste interessante deel van hun werk vormt. De website van de PKN: 'als scriba bent u a.h.w. de spin in het web van uw gemeente. Vele draden komen bij u bij één' blijkt inderdaad te kloppen! Dit alles kost natuurlijk wel de nodige tijd. Sytze: "Normaal was dat gemiddeld voor mij zo'n één tot anderhalve dag per week, maar de laatste tijd in verband met het samenwerkingsproces is dit wel gemiddeld twee tot drie dagen per week." Jan beaamt dit: "Elke dag ben je wel met kerkelijke zaken bezig." Sytze concludeert dan ook dat het nu eigenlijk wel een soort baan is geworden!



Jan Scholten

Sytze de Boer

Samenwerking

Hoe hebben beide heren dit samenwerkingsproces ervaren? Na een korte bedenktijd antwoordt Sytze: "Zo terugkijkend moet ik zeggen dat alles toch redelijk gemakkelijk verlopen is, afgezien van het feit dat de Jeruzalemkerk even niet verder mee kon gaan. Dat was één van de lastigste zaken." Jan beaamt dit: "Het afhaken van de Jeruzalemkerk was met name gevoelsmatig lastig en ook wel teleurstellend." Beiden zijn blij dat de gesprekken met de Jeruzalemkerk weer hervat worden en hopen en verwachten dat zij volgend jaar op de inmiddels rijdende trein van de nieuwe Oosterkerkgemeente zullen springen. Verder zijn er altijd lastige dossiers die gewoon wat meer tijd vergen. Deze lagen vooral op het terrein van de taakgroep Eredienst en Liturgie (inrichting liturgie, inrichting kerkzaal, de cantonierij, de wijze van avondmaal vieren etc.).

Speerpunt of eenheid

Wanneer is voor jullie de samenwerking geslaagd? Sytze zonder aarzeling: "Als we samen een actieve en levendige gemeente vormen." Jan daaropvolgend: "Dat je straks niet meer merkt dat er verschil-

len zijn en dat je dingen samen doet." De kwaliteit is voor beiden hierbij belangrijker dan de kwantiteit. Je kunt ook niet voorkomen dat er mensen in dit proces aan beide kanten zullen afvallen. Erg belangrijk is wel dat de mensen van beide wijkgemeenten beseffen dat we stoppen en samen iets nieuws gaan beginnen. Volgens Jan zal dit voor de Oosterkerkers wat moeilijker zijn omdat zij in hetzelfde gebouw blijven. De eerste indruk van de Hoeksteeners is volgens Sytze echter wel bemoedigend. Men voelt zich nadrukkelijk welkom!

Eerste speerpunt de komende tijd zal zijn om dit goed onder de aandacht te blijven brengen. Na 12 juni zullen we moeten ontdekken dat we bij elkaar horen en het samen goed kunnen vinden. Jan en Sytze zullen zich daarvoor in blijven zetten in wat voor functie dat dan ook moge zijn!

Door: Bert van de Venis

Zalencentrum wordt Bagijnehof

De naam van de kerk blijft gelijk: Oosterkerk. Maar het zalencentrum krijgt een andere, historische naam. Wij ontmoeten elkaar straks na de dienst in de Bagijnehof. Mooie naam voor ons ontmoetings- en bezinningscentrum dachten wij. Passend bij een kerk die aan de Bagijnesingel staat. Kleine historische toelichting: ooit (in de 14^e eeuw) woonden er in onze stad bagijnen, vrouwen bij wie de apostolische leefwijze (sober leven en de verkondiging van het Evangelie) centraal stond. Ze leefden *in* de wereld maar wilden niet *van* de wereld zijn. Ze leefden zelfstandig en gemeenschappelijk. Hoe modern! Daarom leek het ons een goede naam.

Geen tweede dienst meer?!

Nee, na Pinksterzondag is er op zondagavond geen tweede dienst meer van en voor de Oosterkerk. Enkele jaren geleden was de kerkenraad al van plan dit besluit te nemen gezien de geringe belangstelling en de belasting voor de voorgangers.

Maar, maar... We zijn van mening dat een tweede dienst wel in een bepaalde behoefte voorziet. Daarom heeft de Algemene Kerkenraad op ons verzoek andere wijkgemeenten benaderd. Wellicht kunnen we een gezamenlijke tweede dienst organiseren in het centrum van de stad. Bijvoorbeeld in de Oosterkerk. Hun antwoorden worden op dit moment geïnventariseerd. Dus: de tweede dienst hoeft niet definitief van de baan te zijn. Pastores en kerkenraad van de Oosterkerk willen beslist investeren in die 'nieuwe' tweede dienst. Voor de goede orde: de avonddiensten in Advent- en Veertigdagentijd blijven wél bestaan!

Rondom de Oosterkerk

Over de *nieuwe* kerkenraad

De Hoeksteenkerkenraad telde 21 leden en de kerkenraad van de Oosterkerk 23! Onder hen zitten naast wijkouderlingen en wijkdiakenen ook ambtsdragers met een speciale taak: voor de jeugd, Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO), voorzitters van de diaconie en de kerkenraad, scriba (secretaris), ouderling-kerkrentmeesters (mensen die gaan over beheer en financiën), de kerkelijk werker en de drie predikanten. Zo waren op de laatste kerkenraadsvergadering maar liefst 34 personen aanwezig.

Dat is een grote groep, zeker als die bijeen is om te vergaderen en te beslissen over het beleid van onze nieuwe gemeente. Maar voor dit moment is dat goed. Taken kunnen we met velen delen. Mensen uit beide 'oude' wijkgemeenten leren elkaar, en daarmee elkaars manier van denken en doen en geloven, kennen.

Afscheid

In de komende tijd zullen we ook afscheid nemen van ambtsdragers – of omdat hun ambtstermijn is vol gemaakt, of omdat ze kiezen voor een andere wijkgemeente. Of omdat mensen ziek zijn. Zo hebben wij in de tijd voorafgaand aan 12 juni afscheid moeten nemen van de voorzitter van de Oosterkerkgemeente: Piet Luiks. Zijn gezondheid laat het niet toe om de intensieve taak van voorzitterschap van een kerk in beweging te vervullen. Dat is verdrietig voor hem en voor hen die om hem heen

staan. De kerkenraad heeft hem van harte bedankt voor zijn grote inzet voor de gemeente over vele jaren – inzet waarin altijd vriendelijkheid en mildheid aanwezig waren.

Slagvaardig werken

Duidelijk is dat onze gemeente zich moet voorbereiden op afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers. Dat vraagt om een andere opzet. Op verschillende terreinen moeten we daar in het komende jaar beleid op maken. Daar zitten goede kanten aan. En we hopen meer aan te sluiten bij het idee dat veel mensen in de kerk een taak willen vervullen, maar lang niet altijd ambtsdrager willen worden.

Daarom hebben we een plan gemaakt om te werken met taakgroepen. De Oosterkerkgemeente werkte hier al met plezier mee. Zeven taakgroepen zijn er: Diaconaat, Pastoraat, Jeugd, Eredienst, Vorming en Toerusting, Beheer en Communicatie. In de toekomst zullen één of twee vertegenwoordigers vanuit die taakgroepen in de kerkenraad zitten. Op die manier is de kerkenraad, aangevuld met een voorzitter en een scriba, een slagvaardige vergader- en beleidsgroep.

De kerkenraad vergadert verder onder leiding van Henk Zomer en hoopt dat we allemaal, groot en klein, jong en oud, zullen bouwen aan het grote geheel – de gemeente die in Gods naam samen optrekt door het leven. Door samen te komen, te denken en te doen. Iedereen is nodig. En iedereen is welkom!

Door: Henk Zomer

Ontmoeting met...

Dolly Noordman: bijna veertig jaar kindernevendienst

Meer dan veertig jaar geleden, ze was toen een jaar of vijftien, begon Dolly Noordman-Hendriks aan haar 'loopbaan' in het kerkelijk jeugdwerk. Al snel werd ze gevraagd leiding te geven aan de kindernevendienst die in die jaren vorm begon te krijgen. Ze vervulde deze taak vanaf het begin van



de Hoeksteengemeente en was voor generaties kinderen een vertrouwd gezicht. Nu heeft ze afscheid genomen; voor ons aanleiding om met haar terug te kijken.

Hoe ben je in het kerkelijk jeugdwerk terecht gekomen?

Ik ben er ingerold toen ik leidster werd van zondagsschool De Zaaier, waar ik als kind ook altijd heen ging. Terwijl de ouders naar de kerk gingen kwamen de kinderen in een school bij elkaar en maakten daar echt een soort kinderkerkdienst mee. Ik ben in die tijd ook bij de nevendienst in de Andreaskerk gekomen. In plaats van de zondagsschool kwam er in de Hervormde Wijkgemeente 5 (Sophia Ziekenhuis) een kindernevendienst waarbij ik ook jaren heb meegedraaid. In 1982 gingen we van de Adreaskerk naar De Hoeksteen. Daar ben ik kindernevendienst blijven doen.

Wat is volgens jou de rol van de kindernevendienst?

Dat de kinderen op een begrijpelijke manier kennismaken met het evangelie. Dat is nog steeds hetzelfde als veertig jaar geleden, maar het is wel moeilijker geworden, vind ik.

Wat zijn de grootste verschillen tussen toen en nu?

Vroeger leken de kinderen geïnteresseerder in de verhalen en die werden ook door alle kinderen voor waar aangenomen. Nu zetten zelfs kinderen in de basisschoolleeftijd al vraagtekens bij wat je vertelt. Daar komt bij dat kinderen in deze tijd met heel veel dingen bezig zijn.

In de loop van de jaren zijn er telkens veranderingen geweest in de manier waarop we kindernevendienst gaven. Doordat er andere leiding kwam, met nieuwe ideeën over bijvoorbeeld de momenten waarop de kinderen de kerk uitgaan en weer terugkomen. Ook de contacten met de predikanten verschilden. De één bereidt de nevendienst inhoudelijk met de leiding voor, de ander richt zich meer op de verwerking.

Het uitgangspunt is nog altijd dat de nevendienst onderdeel is van de kerkdienst, het is geen dienst op zich. Dat waren de kinderkerkdiensten vroeger wel; die hadden een begin en een afsluiting en er werden ook veel liederen gezongen. Van Hanna Lam vooral. Daar hebben de kinderen nu echt geen zin meer in.

Doet de kerk genoeg voor jongeren die te oud zijn voor de nevendienst?

Voor die groep is jarenlang heel weinig gedaan en dan zag je de meesten na de nevendienst niet meer terug. We hebben wel eens geprobeerd jongeren te laten helpen in de nevendienst, maar dat kwam nooit goed van de grond. Nu is er meer aandacht voor de jongeren vanaf twaalf jaar en gebeurt er voor hen ook meer.

Wat heb je zelf beleefd aan het kerkelijk jeugdwerk?

Door mee te doen ben ik zelf betrokken gebleven bij de kerk. Als ik geen taak had gehad was ik misschien vaker in bed gebleven op zondagmorgen, zeker toen ik zo rond de twintig was. En ik heb het altijd mooi gevonden om aan de kinderen het evangelie door te geven.

Waarom heb je nu toch afscheid genomen?

De overgang van De Hoeksteen naar de nieuwe wijkgemeente vond ik een mooie gelegenheid om te stoppen. Ik had daar al vaker aan gedacht, maar voor ik kon zeggen dat ik niet wilde doorgaan, was telkens iemand anders me weer voor. Onze groep was al niet zo groot en dan denk je: ik ga toch maar weer door. Maar aan iets nieuws beginnen hoeft voor mij nu niet meer. Er zijn in de nieuwe gemeenten genoeg mensen die het kunnen overnemen.

Door: Gery Bruins

Achteraf

De 24-uursactie van Provider



1. De actie begon op vrijdagavond met een ruilspeel. Met dat wat de jongeren van huis meegekregen hadden, gingen ze langs de deuren. De kunst was om steeds mooiere spellen te krijgen.



4. Een autowasactie werkt goed als je wakker wilt blijven. Met z'n allen werd er gesopt en gepoetst.



2. 's Nachts was er een fietstocht gepland. Er werden vele kilometers gemaakt. Jantine vond al snel een plek om te slapen: een aanhanger!



5. De laatste loodjes! De spellen van het ruilspeel werden geveild onder de bezielende leiding van Frank Kamp en Ivo Gerrits.



3. De lunch: groentesoep met ballen, broodjes, fruit. De eters lieten het zich allemaal lekker smaken.



6. Freek en Geeske Koopman ontvingen namens de Provider jeugd voor KIKA het mooie bedrag van €1.489,-. Een prachtig resultaat na deze 24-uursactie!

Door: Marjo Reijlink