

De Bagijn

Contactblad van de Oosterkerkgemeente Zwolle
Mei 2012



Uitzien naar Pinksteren

'Kerk in beweging'. Dat was de kop voorop de eerste Bagijn die vorig jaar met Pinksteren verscheen. Ook op dit nummer zou die kop niet misstaan. Want bij de Oosterkerkgemeente, die vorig jaar ontstond door het samengaan van De Hoeksteen en Oosterkerk, voegt zich nu ook de Jeruzalemkerk.

Op zondag 20 mei is de laatste kerkdienst in de Jeruzalemkerk. Het blijft vreemd om dat zo droog op te schrijven. Kerken samenvoegen, dat doe je niet zomaar. Het liefst wil je behouden wat je dierbaar is. De laatste tijd is in de Jeruzalemkerk vaak stilgestaan bij het verleden. Op zaterdag 12 mei a.s. is er een feestelijke dag als afscheid van de Jeruzalemkerk. Het belooft een bijzondere dag te worden. 's Morgens van 10 tot 12 is er Open Huis, waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Terugkijken is belangrijk om het verlies van de eigen kerk te kunnen verwerken. Maar ook om het goede wat we hebben mee te kunnen nemen naar de nieuwe gemeente.

Hoe ziet die nieuwe gemeente er straks uit? Ik blader door het beleidsplan dat we hebben vastgesteld als gezamenlijke kerkenraden. Een beleidsplan, het klinkt formeel en dat is het ook. Maar het gaat ergens over: *'Een gemeente die is te herkennen aan ruimzinnigheid en verdraagzaamheid; veelkeurigheid wordt beleefd als een geschenk van de Heilige Geest ... open en gastvrij ... willen we onze roeping door de Eeuwige op eigentijdse wijze vormgeven ... zichtbaar in onze stad.'*

Dat klinkt als een gemeente waar ik bij wil horen. Het zijn mooie woorden en tegelijk uitdagende woorden. Het vraagt wat van ons, van de hele gemeente. Doe mee! Kom in actie! Er is genoeg te doen. Het vraagt ook: open staan voor nieuwe ideeën. Open staan voor de Geest van God die mensen in beweging zet. Reden te meer om uit te zien naar Pinksteren!



Door: Steven Keijzer, voorzitter Jeruzalemkerk

DE BAGIJN is een uitgave van de Oosterkerkgemeente, wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle en wordt vier keer per jaar bezorgd bij alle leden Oplage 2200 exemplaren

Redactie: Gery Bruins, Theo Brand, Gerard Bielderma (opmaak), Bert van de Venis, Christa van Stappen - Ormel, Marjo Reijlink en Karlijne Brouwer (eindredactie).

Kopij

Karlijne Brouwer, tel. 851 56 75
Kopij voor voor het volgende nummer kunt u voor 21 augustus 2012 sturen naar: debagijn@oosterkerk.nl

Vragen over bezorging?

Koos Schaafsma
tel. 06 - 16 80 19 97

Drukwerk

Upmeyer

Contact met de Oosterkerk

Predikanten:

Ds. Harm Bousema, tel. 454 29 99
dshbousema@oosterkerk.nl

Ds. Wim Hortensius, tel. 452 46 60
dswhortensius@oosterkerk.nl

Ds. Margo Jonker, tel. 452 54 08
margojonker@kpnplanet.nl

Ds. Iemke Epema, tel. 454 23 66
iemke.epema@hetnet.nl

Ds. Andries den Besten, tel. 06 44997660
a.besten9@upcmail.nl

Kerkelijk werker:

Mevr. Christa van Stappen - Ormel
tel. 454 32 30
cvanstappen@oosterkerk.nl

Scriba:

Sytze de Boer
Wielingen 3
8032 EK Zwolle
tel. 454 62 29
e-mail: scriba@oosterkerk.nl

Website

www.oosterkerk.nl.

Wijkrekening

115 82 71 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk

Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Zwolle:

Molenweg 241
8012 WG Zwolle
Tel. 421 75 96
Geopend op werkdagen van
8.00 – 12.00 uur.
E-mail: administratie@pknzwolle.nl
Website: www.pknzwolle.nl

Kerkdiensten:

Kijk voor een overzicht van kerkdiensten in Gaandeweg of op www.oosterkerk.nl

Meditatie

door ds. Wim Hortensius

Drievoudig

Een drievoudig snoer wordt niet snel verbroken, schrijft de Prediker (4:12 in de Naardense Bijbel). Een mooie gedachte. Kernachtige woorden die nog al eens twee geliefden inspireren die samen verder willen gaan. Niet alleen met zijn tweeën, ook met 'een derde', met de Eeuwige. Of bedoelt de Prediker dat niet? Wil hij alleen maar zeggen dat je met een derde mens nog sterker staat dan met z'n tweeën?

Hoe het ook zij, op het komende Pinksterfeest worden wij als nieuwe Oosterkerkgemeente 'drievoudig': mensen uit de voormalige Hoeksteengemeente, mensen uit de voormalige Jeruzalemkerkgemeente, mensen uit de voormalige Oosterkerkgemeente. Een nieuwe, open en gastvrije gemeente met plaats voor velen.

Het is niet toevallig met Pinksteren dat wij samenvloeien. Dat gebeurde op de dag van Pinksteren ook al met de eerste christelijke gemeente, als zij allen op één plek zijn in Jeruzalem: *het geschiedt eensklaps: vanuit de hemel klinkt een ruisen zoals van een geweldig gedreven ademen en vult heel het huis waar zij zijn gezeten (...); zij worden allen vervuld van heilige geestesadem* (Handelingen 2: 2-4, opnieuw NB).

Als een aantal eeuwen later de kerk nadenkt over de vraag wie God nu eigenlijk is, dan kan zij dit niet een-voudig doen, maar dan belijdt zij dat de Eeuwige de Ene is, de Heilige, de Onzienlijke, maar dat de Eeuwige zich naar mensen toe drievoudig ontvouwt: in de Vader, in de Zoon en in de Heilige Geest.

Samen sta je sterk, zo luidt het spreekwoord, wellicht geïnspireerd door de Prediker. In onze nieuwe gemeente mag het gaan bruisen van nieuwe ideeën en talenten, kansen en mogelijkheden. En als wij vallen, *dan helpt de één zijn gabber opstaan* (Prediker 4:10, NB). Want zoals volgens de Prediker het leven van ieder van ons is, zo is het ook in de kerk en in onze nieuwe gemeente: *er is een tijd van lachen en een tijd van huilen, een tijd van zoeken en een tijd van verliezen, een tijd van afbraak en een tijd van opbouw*. Er is heel wat aan voorafgegaan, er zijn heel wat tranen gevloeid, voordat wij nu samen verder kunnen gaan. Crisis in de kerk? Emoties bij het verlies van kerkgebouwen, van eigenheid. Menselijk.

Drievoudig zijn we, in ons geloof, drievoudig worden we, als gemeente. En daarmee hopen we dat we niet snel worden verbroken. Dat we samenbindend kunnen zijn voor elkaar, voor de stad en voor de samenleving. Een samenleving in crisis, in de politiek, in de economie, in visie, in verbondenheid. We mogen ons optrekken aan elkaar, in al onze verscheidenheid en kleurrijkheid. We zullen elkaar hard nodig hebben. In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Gezegend Pinksterfeest!

Aankondigingen

Koffieconcert op 13 mei..

...door Hans Erbrink, tenor (hij bracht in 2009 een 'Schubertade' in De Hoeksteen) met aan de vleugel Joke van der Zee. Samen zorgen zij voor een licht-klassiek concertje van Evergreens. Bach, Purcell, Händel en (natuurlijk) Schubert komen voorbij! Het koffieconcert is zondagochtend in de Oosterkerk en is ten behoeve van het Oekraïne-project. Aanvang: kwartier na de viering. Duur: een half uur +. In de kerkzaal aanwezig: het programma, cake en een collecteschaal. Allen welkom!

17 mei Hemelvaarts-wandeling

U wordt van harte uitgenodigd om na de dienst in de Oosterkerk op Hemelvaartsdag vanaf het Dominicanenklooster een wandeling te maken in de omgeving van Zwolle. Om 10 uur is er in het klooster een dienst waarin pastor René Dinklo en ds. Iemke Epema samen voorgaan. Na de dienst is er koffie en rond half 12 start de wandeling. Zorg dat u in elk geval om die tijd op de parkeerplaats achter het klooster bent. We gaan richting Wythmen, naar het Parochiehuis, waar we onze zelf meegenomen broodjes gezamenlijk delen en eten, met een kopje thee of koffie van het Parochiehuis. Daarna lopen we langs een andere weg naar de Jeruzalemkerk. Rond 4 uur wordt er in de kerk een korte afsluitende vesper gehouden. De tocht is ongeveer 12 km en er zijn auto's beschikbaar om mensen die het niet halen naar Zwolle te brengen. Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden, wel is er een collecte na afloop. U hoeft zich niet van te voren op te geven, maar kunt gewoon meelopen. We hopen op een prachtige dag!



De activiteitenbegeleidster aan het werk

Werkgroep Carei naar Roemenië – een verslag

Op maandag 9 april vertrokken we, Sienke en Henk v.d. Steege, Irene Heideveld en Fem en Geert Kluvers voor een bezoek aan onze projecten in Carei, Roemenië.

Terugkijkend kunnen we zeggen dat we ondanks een aantal negatieve ervaringen een goede reis hebben gehad.

Casa Alexandru

Voordat we vertrokken hadden wij de heer Kala, directeur van het verpleeghuis, gevraagd een gesprek te arrangeren met zijn baas, de provinciaal directeur. Dit omdat steeds opnieuw de hoogstnoodzakelijke renovatie van het gebouw van de provinciale begroting wordt verwijderd.

Het gebouw verkeert in een deplorabele toestand en naar onze mening is het volkomen onverantwoord om daar nog langer mensen te laten verzorgen. De muren van verschillende bewonerskamers zijn door vocht van buitenaf zwart van schimmel. Het dak lekt en regenpijpen ontbreken gedeeltelijk. Tijdens het gesprek werd duidelijk dat er nu niet is geschrapt, maar uitgesteld i.v.m. verkiezingen eind juni. Indien er na de verkiezingen een andere politieke samenstelling van provinciaal en gemeentelijk bestuur komt, moet er opnieuw worden overlegd. In ieder geval zal de hoogstnoodzakelijk vernieuwing van het elektriciteitsnet in het huis worden aangepakt. Het is moeilijk en teleurstellend dat zaken die voor ons vanzelfsprekend zijn niet worden gezien en/of gedaan. We hebben de mensen kunnen activeren zaken op te pakken. De in december gestuurde matrassen van de Zorgcombinatie Zwolle zijn in de drie tehuizen in gebruik genomen.

Lacramioara

Nog steeds is er geen uitzicht op andere huisvesting voor het kindertehuis. Een jaar geleden hebben we een groot huis bekeken dat uitstekend geschikt zou zijn, maar de papieren zijn nog niet getekend. Eind juni loopt het huidige huurcontract af en staan de kinderen mogelijk op straat. Laten we hopen en bidden dat er voor die tijd een oplossing komt. De halfjaarlijkse financiële ondersteuning werd weer in dank aanvaard. Omdat dit een particulier tehuis is, wordt geen subsidie van de staat ontvangen. Voor de exploitatie is het huis geheel afhankelijk van sponsors.

Sint Anna

Voor het psychiatrisch ziekenhuis St. Anna, 60 bedden, hebben we voor rekening van de werkgroep 'Stinskerk bouwt' een professioneel 6 pits gasfornuis en een groentesnijmachine besteld.

Afscheid

'Er gaat een dominee voorbij...'

Onze predikant Harm Bousema wordt 19 augustus 65 jaar. We zullen dus afscheid van hem (moeten) nemen. Niet als gemeentelid, maar wel als predikant. Dat zullen we doen op zondag 24 juni a.s. Die dag zal als volgt verlopen:

- 's Morgens is er om 10.00 uur een 'gewone' dienst in de Oosterkerk. Daarna koffiedrinken tot ongeveer 13.00 uur.
- Om 14.30 uur begint in de kerk een cabaretprogramma van collega en vriend René van den Beld: "Al te goed is buurmans gek, zotteklap of...". Over de nar en de beurskoers van de ziel.
- Aansluitend vanaf 16.00 uur vindt er een (in)formeel afscheid plaats in de Bagijnehof.

U bent de hele dag welkom. Natuurlijk kunt u ook alleen de dienst bijwonen, koffiedrinken, een hand geven... Het wordt echter zeer gewaardeerd als u (ook) bij het middagprogramma aanwezig wilt zijn.

Bij een afscheid hoort een cadeau

- We willen Harm Bousema een vriendenboek aanbieden bestaande uit bladzijden die door Oosterkerkers gevuld zijn. Bladzijden zo groot als deze pagina van de 'Bagijn' (A4-tje). U kunt er van maken wat u wilt: beschreven met eigengemaakte dan wel bestaande tekst of gedicht, u kunt tekenen of schilderen. U kunt het resultaat inleveren bij iemand van de kerkenraad. Wilma Liefers zal het geheel tot een mooi boek maken. U kunt uw A4-tje ook naar haar mailen: w.liefers@tele2.nl
- We zouden ds. Bousema ook een enveloppe willen aanbieden. U kunt wel raden wat daar in moet. De inhoud zal door hem bestemd worden voor de aanschaf van een blijvende herinnering. Een geldelijke bijdrage op rekening 3083810 van de Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk met vermelding 'ds. Bousema' zou dus ook héél mooi zijn.

De kerkenraad

Gemeentegroepgroepen – plek voor nieuwe belangstellenden



Gemeentegroepgroepen zijn groepjes van 5 à 10 die regelmatig op een middag of avond in de gezelligheid van een huiskamer met Bijbel en geloof bezig zijn en ook alledaagse dingen delen.

Bijbelwoorden gezamenlijk verkennen en misschien zingen en met/voor elkaar bidden. Het gaat daarbij niet om 'het goede antwoord', maar om wat je vraagt, denkt of gelooft en om de betekenis van de Bijbel in onze tijd.

Zo'n groep is een mooie gelegenheid om leden van de gemeente te leren kennen en er komen misschien ook deelnemers van buiten de kerk.

In de zomermaanden is er waarschijnlijk een 'gelegenheidsgroep' voor belangstellenden uit bestaande groepen en nieuwe geïnteresseerden, met gespreksthema's naar keuze.

Hebt u/jij interesse om eens zo'n ontmoeting mee te maken? U kunt contact opnemen met de werkgroep die bestaat uit

Anne Marijke Zijlstra, tel. 454 4488,

Tiny van Hoek, tel. 337 3076 en

Harry Prins, harryprins70@gmail.com tel. 453 1068.

Verdere informatie is ook te vinden op het bord bij de uitgang Koewegje en op

<http://www.oosterkerk.nl/groepen> onder de noemer GGG.

Moois uit 'Samen gedichten lezen'

In het programma van Vorming en Toerusting vond u 'Samen gedichten lezen'. Het werden twee boeiende avonden waar we met elkaar gedichten lezen en bespreken. Hier ziet u een van de gedichten die de revue passeerden: *Onder de appelboom*.

Onder de appelboom

Ik kwam thuis, het was
een uur of acht en zeldzaam
zacht voor de tijd van het jaar,
de tuinbank stond klaar
onder de appelboom
ik ging zitten en ik zat
te kijken hoe de buurman
in zijn tuin nog aan het spitten
was, de nacht kwam uit de aarde
een blauwer wordend licht hing
in de appelboom
toen werd het langzaam weer te mooi
om waar te zijn, de dingen
van de dag verdwenen voor de geur
van hooi, er lag weer speelgoed
in het gras en verweg in het huis
lachten de kinderen in het bad
tot waar ik zat, tot
onder de appelboom
en later hoorde ik de vleugels
van ganzen in de hemel
hoorde ik hoe stil en leeg
het aan het worden was
gelukkig kwam er iemand naast mij
zitten, om precies te zijn jij
was het die naast mij kwam
onder de appelboom, zeldzaam
zacht en dichtbij
voor onze leeftijd.

Rutger Kopland (1934-heden) Uit: Onder het vee, Van Oorschoot, Amsterdam 1966

Samenspraak

Interview met Piet van Zwol en Lies Westendorp

Ook diaconie merkt tweedeling in onze maatschappij!

Vanuit de redactie van De Bagijn kwam de vraag: wat merkt de diaconie eigenlijk van de huidige economische crisis? Met daaraan gekoppeld: wat heeft de diaconie te bieden en waar zijn ze te bereiken? Deze vragen legde ik voor aan Lies Westendorp, diaken Oosterkerk en Piet van Zwol, medewerker diaconie Jeruzalemkerk.

Het verschil tussen de werkzaamheden van Lies en Piet zien we vooral op zondag. Een medewerker diaconie is niet bevestigd en heeft geen rol in de eredienst. Door de week doen zij hetzelfde. Piet vertelt dat hij meer een consultant is voor zowel gemeenteleden als diakenen. Je kunt stellen dat bij ingewikkelde dossiers Piet wordt ingeschakeld. Hij heeft zich verdiept in de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) en WWB (wet werk en bijstand).



Bezuinigingen

Beide maken zich zorgen: er komen steeds meer mensen die zich niet veel kunnen veroorloven. Bijvoorbeeld door scheiding, hoge hypotheek en werkloosheid. Maar ook alleenstaanden, mensen die gebruik maken van de GGZ en chronisch zieken worden steeds meer getroffen. Piet vindt het ook verontrustend dat er een tweedeling komt in onze samenleving. Dit alles is voor de diaconie een grote zorg. Recente voorbeelden? Een ouder echtpaar is ten einde raad omdat de huishoudelijke hulp van zes uur per week teruggaat naar nul uur. Of een vrouw die geen inkomen heeft nadat haar man overlijdt, maar er is wel een krediethypotheek. Tevens zijn er veel dossiers over huisuitzetting.

De landelijke overheid trekt zich terug en de gemeente krijgt steeds meer verantwoordelijkheid. Denk maar aan de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), aldus Piet. Het thuis raken in de sociale verzekeringen is vaak erg ingewikkeld. Er is een boekje van het ministerie over sociale wetgeving wat te downloaden is. Maar de groep die aanklopt bij de diaconie kan dit vaak niet, dat zijn vooral ouderen signaleren Lies en Piet.

Als er een vraag binnenkomt bij de diaconie bekijkt men eerst: wat kun je zelf en wat kan je omgeving. Daarna is het mogelijk om bijvoorbeeld samen met een diaken naar het loket van WMO te gaan. Het is goed om altijd met iemand die er verstand van heeft te kijken wat de consequenties zijn van een aanvraag bij WMO: door eigen bijdrages ben je soms juist duurder uit. Indien nodig helpt Piet om een protest in te dienen bij de beroep en bezwaar commissie. Als laatste kan er geld geleend worden bij de diaconie.

Contact met de diaconie

Lies legt uit hoe de diaconie te bereiken is. Dit kan uiteraard via de diakenen zelf. Ook de predikanten en wijkwerkers spelen een grote rol. Op de website www.oosterkerk.nl staan de contactgegevens. De diakenen proberen ook zelf hun ogen en oren te luister te leggen. Bijvoorbeeld door na een overlijden degene die achterblijft een bezoek te brengen. Ook krijgen zij informatie via de actie Kerkbalans. Belangrijk om te vermelden is dat de diaconie vakanties regelt voor mensen die anders niet met vakantie gaan. Zoals ouderen, gehandicapten, maar ook mensen met een smalle beurs. Lies en Piet nodigen deze mensen van harte uit om contact op te nemen met de diaconie.

Kortom het is voor de diaconie een enorme uitdaging om haar opdracht juist nu te vervullen!

Door: Marjo Reijlink



Aankondigingen

Marije stelt zich voor



Beste mensen van de Oosterkerk,

Zoals velen van jullie inmiddels zullen weten mag ik de komende tijd in de Oosterkerk meelopen als stagiaire bij ds. Jonker. Dit stagetraject zal ruim een jaar duren. De stage is onderdeel van de masteropleiding Predikantschap aan de Protestantse Theologische Universiteit, nu nog gevestigd in Kampen. Deze periode wordt ook wel het taakveldentraject genoemd, omdat het is verdeeld in zes taakvelden, die steeds een stapje maken binnen het werkveld van een predikant. Gedurende de periode als stagiaire in de Oosterkerk zal ik verschillende activiteiten ondernemen in de gemeente. Hiervan houd ik u zeker op de hoogte. Het eerste taakveld, kennis maken met de gemeente, is volgens het boekje al afgerond. Ik hoop echter juist in de komende tijd de gemeente nog beter te leren kennen. Ik vind het fijn om als stagiaire deel uit te mogen maken van de open en hartelijke gemeente van de Oosterkerk en ik kijk met vertrouwen en plezier uit naar de komende tijd.

Een hartelijke groet, Marije Mazereeuw

Pelgrimage naar Iona

Iona, een eiland in het noordwesten van Schotland, heeft een bijzondere geschiedenis in onze geloofstraditie. Lang geleden kwam de monnik St. Columba vanuit Ierland er aan en dat heeft het eiland getekend.

Voor dit seizoen hadden we een reis gepland, die niet door is gegaan. In 2013 willen we de reis opnieuw aanbieden. Het is een pelgrimstocht, waar het gaat om de vragen: 'Waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe en hoe verbinden wij ons leven met God en onze naaste?' En om die bijzondere plaats op de wereld te bezoeken, inspiratie op te doen en te genieten van de goede schepping.

Hoewel we nu nog niet precies weten wanneer we de reis gaan maken, denken we aan de eerste week van juni, eventueel aan de tweede week van juni 2013. Deze week wordt definitief vastgelegd nadat we ons bij de Iona community hebben opgegeven.

Iedereen is welkom voor een verkennende bijeenkomst. Als er genoeg mensen zijn die mee willen zullen we ons opgeven, een programma ter voorbereiding uitzetten, een offerte voor de kosten opvragen en een plan voor de reis maken. De groep kan maximaal rond de 12 mensen groot zijn.

De verkennende bijeenkomst is op **dinsdag 18 september** in de Oosterkerk. Voor informatie en opgave kunt u/kun jij contact opnemen met Margo Jonker, tel. 4525408, e-mail margojonker@kpnplanet.nl

Rondom de Oosterkerk

Van de kerkenraad

Verbouw Bagijnehof

We hebben in de afgelopen weken enkele hindernissen met onze verbouwplannen moeten nemen. Dat had te maken met gemeentelijke goedkeuringen. Daardoor is de verbouw enigszins vertraagd en moet de aanbouw er misschien wel iets anders uit gaan zien (zie www.oosterkerk.nl).

Zoals de planning er nu uitziet gaat de 'schop in de grond' op 25 juni en kan de verbouwing vóór de startzondag, 16 september, klaar zijn.

Postbezorgers gevraagd

Niet alle straten in onze uitgebreide wijk hebben een gemeentelid dat fungeert als contactpersoon of wijkwerker. Gelukkig hebben sommige van deze vacante delen van de wijk wel iemand die de post bezorgt: De Bagijn, post van Kerkrentmeesters en Diaconie, sommigen doen ook nog een verjaardagskaart of uitnodiging voor groot huisbezoek. Al met al wordt ongeveer 10 keer per jaar post bezorgd.

We vragen uw hulp voor dit werk(je) in onze wijk. Met name omdat de De Bagijn essentieel is om gemeenteliden bij onze wijk te betrekken. Vele handen maken ook hier het werk lichter. Wat let u om zich als Oosterkerkpostbezorger aan te melden?

Dat kunt u doen bij Liesbeth Gerrits, tel. 4532739 of liesbethgb@home.nl

Ontmoeting met...

Harm Bousema

Ds. Harm Bousema hoopt in augustus 65 jaar te worden en dat betekent voor dominees: met emeritaat gaan. Op zondag 24 juni neemt hij afscheid, dan gaat hij voor de laatste keer als wijkpredikant voor in de morgendienst. 's Middags is er een afscheidsbijeenkomst, waar, naast genodigden, ook alle gemeenteleden welkom zijn.

Van Noord naar Oost

Toen Harm Bousema ongeveer acht jaar geleden predikant werd in de Oosterkerkgemeente was de mentaliteit van de mensen in deze regio hem niet onbekend meer. Geboren en getogen in Groningen is hij, voordat hij in 1990 naar Overijssel vertrok, werkzaam geweest in Friesland. D e overgang van 'het noorden' naar Salland (Raalte) was een kleine cultuurschok. "In Salland reageerde men wat minder direct dan ik gewend was. Ik heb er geduld leren oefenen." Harm en zijn vrouw Jeannet bleven vrij lang in Raalte. Omdat Jeannet als leerkracht op De Ambelt in Zwolle werkte, hoopten ze aan het eind van Harms loopbaan in deze regio een gemeente te vinden waar ze een eigen huis konden betrekken. In 2004 kwam de vacature van de Oosterkerkgemeente als geroepen.



Doleantiekerk

"Ik moest eerst wel vreselijk wennen aan het kerkgebouw hoewel het op zich een charmant kerkje is. Ik ben opgegroeid met en ging vaak voor in eeuwenoude kerken en dan, aan het einde van je 'cari re', voorgaan in een 'Doleantiekerk'! Maar inmiddels voel ik mij er zeer thuis." De gemeente van de Oosterkerk karakteriseert Harm als 'heel levendig'. "Naast de leeftijdsgroep waartoe ik zelf behoor, zijn er in deze gemeente, gelukkig, veel jongere men-

sen die bij ons ter kerke gaan. Ik ervaar dat als zeer aangenaam. Hoewel ik in Zwolle eigenlijk geen catechese meer heb gegeven, behalve dan belijdeniscatechese, heb ik dat een heel mooi facet van het werk gevonden. Ik ben wel van mening dat catechese niet te vrijblijvend moet zijn, dat je ook een zekere basiskennis van 'de christelijke traditie' moet overdragen. Een soort *canon* is onmisbaar. De Bergrede, bijvoorbeeld hoort daar zondermeer in."

Positief

De Oosterkerkgemeente had ook haar lastige kanten. Harm Bousema kreeg te maken met de nasleep van de perikelen die zich enkele jaren eerder hadden voorgedaan in het fusieproces tussen de gereformeerde Oosterkerkgemeente en de hervormde wijkgemeente die in het Sophia Ziekenhuis kerkte. "Ik wist zo ongeveer wat er had gespeeld, maar het effect daarvan leerde ik pas kennen toen ik mensen sprak die er echt door geraakt waren", zegt Harm. Toch is hij geen seconde bang geweest dat het samengaan met de Hoeksteengemeente problemen zou opleveren. Integendeel, hij was vanaf het begin uiterst positief over deze fusie. "Het was wel even een overval toen de kerkenraad van De Hoeksteen liet weten: We willen met jullie verder. Maar vanaf het allereerste moment dacht ik: Dit moet gebeuren. Laten we als wijkgemeenten onze eigen grenzen overstijgen en dingen anders gaan doen. Nu komt de Jeruzalemkerk er ook nog bij en ik ben daar blij mee. Met meerdere pastores te mogen samenwerken is ook zeer plezierig."

Er hebben door de problemen in het verleden wel mensen afgehaakt, maar dat gebeurt helaas ook als er geen kwesties zijn, constateert Harm. "Ik had graag willen praten met mensen die zich lieten uitschrijven, hen willen vragen naar het 'waarom'. Of dat te maken had met onze kerk of dat ze God waren kwijtgeraakt... Ook voor kerkverlaters moet je aandacht hebben. We laten hen nu gaan, gewoon door gebrek aan tijd omdat we opgeslokt worden door allerlei organisatorische zaken. Jammer."

'Het werk' zit erop. Maar de familie Bousema is wel degelijk van zins gewoon deel uit te blijven maken van de Oosterkerkgemeente waarmee ze zich echt verbonden voelt.

Kijk ook op pagina 4.

Door: Gery Bruins

Achteraf

Geslaagde vrijwilligersavond

Een kerk zonder vrijwilligers is eigenlijk ondenkbaar. Ook in onze Oosterkerkgemeente zijn er talloze vrijwilligers werkzaam die ieder op hun eigen manier hun steentje bijdragen om het geheel goed te laten verlopen. Zeer terecht dan ook om al deze vrijwilligers een gezellige avond aan te bieden. Deze avond vond plaats op vrijdag 20 april en De Bagijn was hierbij natuurlijk aanwezig. Met dank aan Jan van der Meulen voor het maken van de foto's. *Door: Bert van de Venis*



1. Ruim 80 vrijwilligers waren aanwezig en begonnen de avond met een heerlijk kop koffie met wat lekkers erbij.



4. Met hun repertoire bestaande uit klassiek, musical, popmuziek, jazz en barbershop droegen ze bij aan een zeer geslaagde avond.



2. De avond werd georganiseerd door de Beheercommissie. Haar voorzitter Wim Aalbers heet een ieder van harte welkom



5. De twee jongste aanwezige vrijwilligers: Mirjam van Dijk en Sjanne Schoenmaker. Mirjam is actief bij het schoonmaken van de kerk. Sjanne musicert af en toe en beiden zijn ook actief bij de kinderoppas.



3. De avond werd opgeluisterd door een optreden van Take4ty. Een Zwols mannenkwartet dat a capella zingt.



6. Met een hapje en een drankje werd een zeer leuke avond afgesloten in de Bagijnhof. Overigens werden alle hapjes door cateraar en koster Jannetta Schoenmaker zelf gemaakt!