

De Bagijn

Contactblad van de Oosterkerkgemeente Zwolle
Februari 2013



Hongerdoeken schilderen

In de 40 dagen vóór Pasen, de tijd van inkeer, omkeer, vasten en gebed, werden er vanouds hungerdoeken gemaakt. Dit gebruik stamt uit de Middeleeuwen. Bij de schriftlezingen in de vastentijd werd een afbeelding getoond.

In de 20^e eeuw werd die traditie weer in ere hersteld door mensen in Latijns-Amerika en in Afrika. Men maakte kleurrijke afbeeldingen, die over het leven van Jezus vertelden; en ook over het leven nu, van mensen die aan den lijve geweld, honger en pijn moeten doorstaan. Máár die ook laten zien dat angst en dood niet het laatste woord hebben. Met geloof en moed durfden mensen op te staan tegen geweld en machtsmisbruik. Dat betekende opstanding voor hen.

In de Oosterkerk gingen 15 mensen met de hulp van Wilma Liefers, Marjanneke Scholtheis en Karin Klaassen aan het werk met een schriftlezing uit de 40-dagentijd. Moeilijk, want hoe schilder je de verzoeking in de woestijn? Welk gezicht heeft de duivel? Jezus tussen Mozes en Elia – wat zie je dan? En wat heeft de gelijkenis van de vader en de twee zonen met de Paastijd te maken? Hoe beeld je de vijgenboom uit die nog één jaar een kans krijgt? Of de arbeiders in de wijngaard, die de zoon doden. Hoe maak je het ezeltje los, dat bij Palmpasen hoort? De voetwassing en het Avondmaal, wat moet je schilderen? En Goede Vrijdag; zien we dan verraad en een kruis? De doortocht door de Rode Zee werd een prachtig schilderij. Pasen; welke kleur zou het lege graf moeten krijgen?



Eén van de schilders, Miranda Veen, aan het werk.

Met die schriftlezingen en de vragen daarbij gingen we aan het werk. Iedere zondag in de 40-dagentijd en in de diensten in de Stille Week ziet u een schilderij. En daarbij de kijk van de "schilders" op het verhaal uit de Schrift.

Door: Ineke Schoorel

DE BAGIJN is een uitgave van de Oosterkerk gemeente, wijk gemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle en wordt vier keer per jaar bezorgd bij alle leden.

Oplage 2900 exemplaren

Redactie: Gerar Berends, Gery Bruins, Theo Brand, Bert van de Venis, Christa van Stappen - Ormel, Gerard Bielderman (opmaak) en Karlijne Hullegie-Brouwer (eindredactie).

Kopij

Karlijne Hullegie-Brouwer, tel. 851 56 75
Kopij voor voor het volgende nummer kunt u voor 23 april 2013 sturen naar: debagijn@oosterkerk.nl

Vragen over bezorging?

Liesbeth Gerrits,
tel. 453 27 39

Drukwerk

Upmeyer

Contact met de Oosterkerk

Predikanten:

Ds. Wim Hortensius, tel. 452 46 60
dswhortensius@oosterkerk.nl

Ds. Margo Jonker, tel. 452 54 08
margojonker@kpnplanet.nl

Ds. Iemke Epema, tel. 454 23 66
iemke.epema@hetnet.nl

Ds. Andries den Besten, tel. 06 44997660
a.besten9@upcmail.nl

Kerkelijk werker:

Mevr. Christa van Stappen - Ormel
tel. 454 32 30
cvanstappen@oosterkerk.nl

Scriba:

Sytze de Boer
Wielingen 3
8032 EK Zwolle
tel. 454 62 29
e-mail: scriba@oosterkerk.nl

Website

www.oosterkerk.nl

Wijkrekening

115 82 71 t.n.v. Protestantse Wijkge-
meente Oosterkerk

Kerkelijk Bureau van de Protes- tantse Gemeente Zwolle:

Molenweg 241
8012 WG Zwolle
Tel. 421 75 96
Geopend op werkdagen van
8.00 – 12.00 uur.
E-mail: administratie@pknzwolle.nl
Website: www.pknzwolle.nl

Kerkdiensten:

Kijk voor een overzicht van kerkdiensten
in Gaandeweg of op www.oosterkerk.nl

Meditatie

door ds. Iemke Epema

Nieuw leven

Voorjaar

*Het licht vlaagt over 't land in stoten
wekkend het kort en straf geflonker
der blauwe wind-gefronsde sloten;
het gras gloeit op, dooft uit, is donker.
Twee lammren naast een stijf grauwe schaap
staan wit, bedrukt van jeugd in 't gras...
Ik had vergeten hoe het was
en dat de lente niet stil bloeien,
zacht dromen is, maar hevig groeien,
schoon en hartstochtelijk beginnen,
opspringen uit een diepe slaap,
wegdansen zonder te bezinnen.*



Dit gedicht van Vasalis roept de kracht van het voorjaar op. Het zachte dromen, wegzinken, het zoeken van warmte en geborgenheid is meer iets voor de winter. Oh, wat is het toch verleidelijk om je daarin te koesteren, om daarin te blijven...

Maar met een zeker geweld breekt iets nieuws zich baan. Licht dat in stoten over het land vlaagt. Water dat straf flonkert. Pasgeboren witte lammetjes die zo maar blootgesteld aan de voorjaarskou daar in het gras staan naast dat stijve, grauwe schaap. Met ieder voorjaar breekt er in onze oude wereld iets binnen dat onvoorstelbaar nieuw en jong is, ongeschonden nog en ongebroken, helder en zuiver. Met een hevigheid die bijna schokt.

Voorjaar en Pasen, die twee horen bij elkaar. Licht dat terugkeert. Hoop die niet sterven wil. Leven dat dwars door aarde en steen heenbreekt. Er is geen ander christelijk feest waarin de natuur zo volop meedoet als het Paasfeest. In bijna elk Paaslied zijn er wel beelden uit de natuur te vinden.

Beelden die spreken van opstanding en nieuw leven. Van de onge-
looflijke kracht van het leven dat van God komt, dat de dood over-
wint. Van Liefde die dood, die weg leek te zijn, maar springlevend
blijkt en overvloedig aanwezig.

Van mensen die om onverklaarbare redenen aan hun wanhoop voor-
bij gekomen zijn en het leven met andere ogen kunnen zien. Die
opspringen uit een diepe slaap, om opnieuw te beginnen met leven.
Om opnieuw te gaan geloven, hopen, liefhebben, juichen, dansen...

Aankondigingen

Lezingen gespreksgroep 50-plus

Dit seizoen krijgt u van de gespreksgroep 50-plus nog twee lezingen aangeboden:

20 maart: Prof. Dr. ing. Sybe Schaap, Oud-Dijkgraaf van Salland

Zijn spraakmakende en veelbesproken boek 'Het rancuneuze gif, de opmars van het onbehagen' verscheen vorig jaar. Rancune, vaak jaloezie op betere bedeeiden, maakt volgens Schaap in de politiek een zindelijk debat onmogelijk. Rancuneuze mensen zijn niet vatbaar voor argumenten, doen waarheid geweld aan en schelden eerder dan luisteren, aldus Schaap. In zijn opvatting kan dit uiteindelijk leiden tot het verdwijnen van de politiek zelf. Een boeiende lezing en hoopelijk een stevige discussie.

17 april: Marijke Dijkstra over het leven en werk van Etty Hillesum

"In zich zijn. Alleen zijn. Stilte. Ook al is er nog zoveel gewoel van mensen om je heen. Geen ijdelheid." Zo sprak de Joodse Etty Hillesum zichzelf in haar dagboek toe, op vrijdagochtend 17 april 1942. Ze schreef in haar dagboek over zichzelf, de mensen om zich heen, maar ook over de dreiging van de nazi's. Hoe ze zich moest verhouden tot de agressiviteit en ontmenselijking die voelbaar werd. Een bijzondere vrouw, die waarden ontdekte die nog niets aan actualiteit verloren hebben. Ze stierf op 29-jarige leeftijd in het vernietigingskamp Auschwitz. Marijke Dijkstra is verbonden aan het Etty Hillesum Centrum.

Beide bijeenkomsten zijn in de Oosterkerk, beginnen om 10.00 uur en kosten € 4 inclusief koffie en thee. Van harte uitgenodigd! Meer informatie: Tineke Diekema, tel: 453 57 33, e-mail: catharinadiékema@home.nl

40-dagentijdboekje 2013: *Weerwoord*

Ruim 40 schrijvers hebben ook dit jaar gezorgd voor een heel speciaal 40-dagenboekje. In aansluiting bij het jaarthema *De (geloofs)brief* bestaat het boekje deze keer helemaal uit brieven. Ze zijn geschreven naar aanleiding van teksten uit het Lucasevangelie, vanuit of aan Bijbelse personages. De titel van het boekje is *Weerwoord* en het is te koop voor € 4,50. Het is te krijgen na de ochtenddiensten in de Oosterkerk tot en met 17 februari. Ook is het boekje te koop bij het Kerke-lijk Bureau (Molenweg 241, tel. 4217596) en bij Klazien Oosting (PC Hoofdstraat 27, tel. 4536586). Het boekje is digitaal te bestellen via schakelaar@tele2.nl De meeropbrengst van het boekje gaat dit jaar naar Amnesty International, een organisatie die door het schrijven van brieven mensen weet te bevrijden uit gevangenschap. De werkgroep wenst u veel leesplezier toe.



Marjanneke Scholtheis over haar de illustratie bij het thema: 'Soms krijgen je gedachten vleugels, leg je onverwachte verbanden. Een helder ogenblik vol inzicht alsof je inspiratie krijgt van boven. De ingeblazen adem van de Geest.'

Vakanties met aandacht

Zorgeloos vakantie vieren. Dat is wat Hetvakantiebureau.nl biedt. Jaarlijks organiseert zij zo'n zestig vakanties in acht verschillende aangepaste accommodaties in het land, waarvan één zelfs op het water. Ieder jaar worden er meer dan 2.600 gasten verwelkomd: ouderen, maar ook mensen die in het dagelijks leven extra zorg of aandacht op prijs stellen. Echtgenoten, partners of vrienden zijn natuurlijk ook van harte welkom. De vrijwilligers zorgen voor uitstekende begeleiding en zijn 24 uur per dag aanwezig. De vakanties onderscheiden zich door de sfeer, gastvrijheid, gezelligheid en de wederzijdse verbondenheid tussen gast en vrijwilliger. Er is ruimte voor diverse creatieve, muzikale of sportieve activiteiten en uitjes.

Tijdens de vakanties zijn voldoende verpleegkundigen, gediplomeerd verzorgenden en nachtzorg aanwezig om te helpen bij de dagelijkse persoonlijke en verpleegkundige zorg. Er is ook veel aandacht voor de partners/mantelzorgers. Vrijwilligers nemen de zorgtaken van hen over zodat ook zij zonder zorgen hun vakantie kunnen vieren. De vakantie-woeken hebben een open protestants-christelijk karakter. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting door een viering en de aanwezigheid van een pastor (pastoraal medewerker).

Accommodaties zijn: Vakantiehôtel De Werelt en Het Vakantiecentrum Het Bosgoed in Lunteren, Dennenheul in Ermelo, Vakantiecentrum De Imminkhoeve te Lemele, het F.D. Roosevelthuis in Doorn en De Heerenhof in Mechelen. De vaarvakantie is met het schip de Prins Willem Alexander.

De achtdaagse vakantie begint op zaterdagmiddag en voor elke vakantie-week wordt een uniek programma samengesteld. Men streeft ernaar om de vakantie zorgeloos maar ook betaalbaar te maken. Er zijn mogelijkheden tot een tegemoetkoming in de kosten.

Contactgegevens: Hetvakantiebureau.nl, postbus 6, 6740 AA Lunteren, tel. 0318 48 66 10,

info@hetvakantiebureau.nl, www.hetvakantiebureau.nl. Voor informatie kunt u ook terecht bij uw wijkdiaconie.

Marga de Bruin, tel: 453 43 98 of e-mail: margadebruin@planet.nl

De ouderenmiddag

Veel ouderen in de gemeente hebben heel goede herinneringen aan de jaarlijkse ouderenmiddagen die tot een aantal jaren geleden in de Hoeksteen werden gehouden. Deze middagen werden door meer dan 200 ouderen bezocht. Dat de ouderen hun gezellige jaarlijkse middagje uit missen is ons als diaconie wel duidelijk geworden.

De diaconie is dan ook op zoek naar drie of vier mensen die vanuit een kleine stuurgroep onderzoeken of een doorstart voor een jaarlijkse ouderenmiddag mogelijk is. Er is een aantal oud-werkgroepleden beschikbaar om, indien nodig en gewenst, de nieuwe stuurgroep van advies te dienen.

Waar moeten we onder andere aan denken? Het vormen van een voorbereidingsgroep, het zoeken van een locatie, in kaart brengen om hoeveel ouderen het gaat, enzovoort. In de nieuwe stuurgroep zal ook een diaken zitting nemen. De omstandigheden zijn veranderd (geen Hoeksteen meer), dus zal de opzet van de middagen waarschijnlijk ook veranderen. De stuurgroep en later de werkgroep zijn natuurlijk vrij om het op hun eigen manier in te vullen.

Voor meer informatie en aanmelding voor de stuurgroep kunt u terecht bij:

- Hans Verheule, tel. 4539947 of e-mail familieverheule@planet.nl

- Chris Bosch, telefonisch bereikbaar na 18.00 uur op 4658173 of per e-mail chris.bosch@planet.nl.

Vanuit de Taakgroep Eredienst

Deze taakgroep, gevormd door alle predikanten, cantrix, organist en enkele gemeenteleden, bespreekt alles wat te maken heeft met de kerkdiensten. We kijken naar het jaarrooster van de diensten, bijzondere diensten en de plek van zang en muziek. Op welke manier betrekken we kinderen bij de dienst? Hoe gedenken we de overledenen? Wie hebben er een taak in de dienst? Hoe moet de kerkzaal eruit zien? Omdat we uit drie verschillende gemeentes met allemaal eigen tradities en verwachtingen komen, is er veel gesprek nodig. Vanuit het oude en beproefde proberen we samen tot iets nieuws te komen.

Het afgelopen seizoen is o.a. gesproken over hoe op zorgvuldige, veelzeggende en sobere wijze het gedenken van overleden gemeenteleden vorm te geven. Er heeft zich een ritueel gevormd, waarbij een licht wordt ontstoken aan de Paaskaars, de naam van de overledene wordt genoemd waarbij kort iets wordt verteld. Een steen met naam, geboortedatum en sterfdatum erop geschreven, wordt naar de gedachtenishoek gebracht in een moment van stilte. We hebben afgesproken dit ritueel eerst zo te laten, intussen signalen van gemeenteleden op te vangen en het na een tijd te evalueren.

Een ander voorbeeld is het inzetten van lectoren in de dienst. In de voormalige Jeruzalemkkerk en ook in de Scheppingskerk werd één van beide lezingen gedaan door een lector. Het kan mooi zijn dat er naast de stem van de voorganger nog een andere stem klinkt, mits er goed gelezen wordt. Op de oproep op de Kerkgroet werd door 15 mensen spontaan gereageerd. Zij zullen d.m.v. een training ontdekken of het lectorschap wat voor hen is. Vanaf Pasen zal er iedere zondag een lector één lezing verrichten. Ook dat zullen we na verloop van tijd evalueren.

Iemke Epema en Christa van Stappen

Ontmoetingsgroepen rond een bijbeltekst

In januari kwamen er nieuwe deelnemers bij de gemeentegroep. Wilt u of jij ook eens vrijblijvend komen proeven bij zo'n ontmoetingsmiddag of -avond? Het gaat om huiskamer groepen die bij elkaar komen om samen betekenis te vinden van bijbel en geloof, alledaagse dingen te delen en wellicht ook te zingen en met/voor elkaar te bidden. Er zijn acht groepen, op verschillende dagen van de week. De groep is mooie gelegenheid om elkaar (meer) te leren kennen. Mensen van buiten de gemeente kunnen ook meedoen.

Een groep is vrij om eigen onderwerpen te kiezen en er is een centraal thema met materiaal, waarbij de gespreksleiders toerusting krijgen. Dat gebeurt dit seizoen o.l.v. ds. Margo Jonker. Het centrale thema sluit aan bij de landelijke actie "Is er meer?" Op diverse levensterreinen kan die vraag spelen: Meer dan het gewone? Meer tussen hemel en aarde? Meer ervaren van God?

Interesse om zo'n groep mee te maken? Opgeven kan via de werkgroep GGG.

Ook vragen zijn welkom bij de werkgroep:

- Anne Marijke Zijlstra, amzijlstra@kpnmail.nl,

- Tiny van Hoek, tkvanhoek@gmail.com en

- Harry Prins, Harryprins70@gmail.com en tel. 453 1068.

40-dagentijd: "Nieuw leven!"

Elke dag in de 40-dagentijd kunnen we opnieuw beginnen. Met genieten en geloven, met vieren en vasten. Elke dag is er nieuw geboren leven, ontstaan er nieuwe kansen en vinden mensen nieuwe moed. Kerk in Actie steunt projecten die nieuw leven mogelijk maken. In Nederland en wereldwijd.

De ZWO-commissie heeft dit jaar twee projecten van Kerk in Actie uitgekozen om financieel te ondersteunen. Het project *Nieuw leven voor kinderen van de rekening* steunt organisaties die kinderen de ruimte geeft om kind te zijn, bijvoorbeeld met creatieve projecten voor kinderen die wonen in asielzoekerscentra. En het project *Zorg voor nieuw leven in Malawi*. Dit project ondersteunt een netwerk onder plattelandsvrouwen, zodat zij toegang krijgen tot professionele zorg.

U kunt weer sparen met de spaardoosjes van Kerk in Actie; deze worden uitgedeeld op 10 en 17 februari. Met Pasen en de zondag daarna kunt u de doosjes weer inleveren.

Daarnaast organiseert de ZWO-commissie ook een aantal andere activiteiten in de 40-dagentijd:

- Op een aantal zondagen is er cake of koek bij de koffie. We vragen hiervoor een vrijwillige bijdrage die ten goede komt aan Kerk in Actie.
- **Zondag 17 maart:** net zoals vorig jaar organiseren we weer een talentenveiling; wat is jouw talent en hoe kunnen we van elkaars talenten gebruik maken? De opbrengst van de veiling is bestemd voor Kerk in Actie. In de Kerkgroet leest u hier t.z.t. meer over.
- **Zondag 24 maart:** 's middags om 14:00 uur kunt u meedoen met een stadswandeling met als thema 'Moderne Devotie' o.l.v. Joost van Belois. U hoeft zich hiervoor niet op te geven.

We hopen u te ontmoeten bij deze activiteiten!

De ZWO-commissie

Samenspraak

Pastoraat Nieuwe Stijl is toekomstgericht

In de vorige Bagijn stond in de rubriek "aankondigingen" een korte mededeling over het 'Pastoraat Nieuwe Stijl' waaraan momenteel hard wordt gewerkt. Hoewel de commissie nog volop bezig is, geeft deze Bagijn een momentopname en een blik op de toekomst. De predikanten Margo Jonker en Andries den Besten, die mede namens hun collega's aan dit proces deelnemen, geven een interview.



Margo Jonker en Andries den Besten over het nieuwe pastoraat: datgene doen waar je talent ligt.

"Wij hebben met een vooruitziende blik een structuur bedacht, die voor iedereen werkzaam blijft", antwoordt Andries den Besten op de vraag waarom het pastoraat in een nieuwe vorm gegoten gaat worden. Margo Jonker voegt daaraan toe: "Het doel is dus niet de predikanten een taakverlichting te geven. Die behoefte is er niet." Er komt in de toekomst minder beschikbaarheid van de pastores (Harm Bousema is al met pensioen, Christa van Stappen volgt dit voorjaar), maar ook van gemeenteleden die nu nog enthousiast hun taak als wijkwerker vervullen. Er zal, zo weet Margo, met een reële krimp van 3% rekening gehouden moeten worden. "Het systeem van omzien naar elkaar als gemeenteleden willen wij graag behouden", zegt zij, "maar het moet wel vol te houden zijn."

Taakgroepen

Wat het precies gaat inhouden, laat Margo al pratend in een schema zien: "De Oosterkerkgemeente kent een Taakgroep Pastoraat, een Taakgroep Communicatie en nog een aantal Taakgroepen. Kijk maar op de website www.oosterkerk.nl. In de Taakgroep Pastoraat werken predikanten, ambtsdragers en gemeenteleden samen. Ieder heeft in deze groep zijn eigen taak en gaat aan de slag."

Andries en Margo vertellen over de werkgroepen, een zestal momenteel, die binnen deze taakgroep bemenst gaan worden: werkgroep ouderen, nieuw-ingekomenen, rouw, doorgaand pastoraat, groepspastoraat en doelgroepspastoraat. Pastoraat Nieuwe Stijl zal zich vooral oriënteren op ontmoetingspastoraat en signaalpastoraat.

Ontmoetingen en signalen

"Voor ontmoetingspastoraat", legt Margo uit, "is het nodig dat we voor gemeenteleden mogelijkheden creëren om elkaar te ontmoeten." Een voorbeeld hiervan waren de kennismakingsontmoetingen in oktober, die door de deelnemende gemeenteleden als zeer positief zijn beoordeeld. Een ander voorbeeld zijn de gemeentegroepgroepen.

Signaalpastoraat betekent: signaleren. Andries vertelt dat dit in de Jeruzalemkerk al zo werkte: mensen die een predikant op bezoek wilden krijgen, lieten dit weten aan de predikant. Of anderen gaven dit aan namens hen. Vraaggestuurd pastoraat is een andere naam hiervoor.

Verantwoordelijkheid

Het komt er in het Nieuwe Pastoraat op neer, dat gemeenteleden allen hun verantwoordelijkheid nemen. Met inbreng van waar je goed in bent: je gave. Honderden mensen doen dat al, bijvoorbeeld door binnen de Oosterkerk de postbezorging voor hun rekening te nemen. Onder andere de Bagijn wordt door vrijwilligers rondgebracht. Een bijeenkomst van alle contactpersonen afgelopen najaar was een groot succes. Er kwamen gerichte vragen, nieuwe ideeën. Daarvan is de fruitbakjes-actie een mooi voorbeeld.

Beide predikanten rekenen erop dat er voor de werkgroepen van de Taakgroep Pastoraat voldoende betrokken mensen te vinden zullen zijn. Zij zullen niet volgens een bepaalde geografische structuur werken, zoals voorheen, maar thematisch bezig zijn. Krijg je wel voldoende menskracht op de been? Margo is daar nuchter in: "Je kunt net zo veel doen op pastoraal gebied als het aantal mensen dat je tot je beschikking hebt."

Bezoek van een predikant blijft altijd mogelijk: een telefoontje of mailtje is genoeg. Mensen die nu al regelmatig bezoek krijgen van een dominee, bijvoorbeeld vanwege hun hoge leeftijd, hoeven zich overigens niet meer aan te melden. Voor hen verandert er niets.

Wanneer van start

De Taakgroep Pastoraat hoopt de nieuwe structuur nog voor de zomervakantie rond te krijgen. Dan kan deze na de zomer van start.

Dit interview krijgt in de eerstkomende Bagijn een vervolg met een overzicht van de nieuwe werkgroepen. Ook om te laten zien, waar nog lege plekken zijn. In de hoop, dat nog meer mensen mee gaan doen.

Door: Gera Berends

Kijk voor een overzicht van kerkdiensten in *Gaandeweg*
of op www.oosterkerk.nl

Aankondigingen

Afscheid Christa van Stappen

Op zondag 7 april a.s. neemt Christa van Stappen afscheid als kerkelijk werker van de Oosterkerkgemeente. De dienst waarin het afscheid een plaats heeft begint om 10.00 uur. Na de dienst is er bij de koffie en daarna bij een hapje en een drankje volop gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Christa.

In het kader van het jaarthema van de Oosterkerk, de brief, zou het fijn zijn als u Christa een persoonlijke brief schrijft, deze in een envelop doet en die stuurt aan: Scriba Oosterkerkgemeente, Wielingen 3, 8032 EK Zwolle, met op de envelop: t.a.v. mevr. C. van Stappen. We bieden haar deze brieven (uiteraard ongeopend) aan op 7 april.

Ook willen we graag vanuit de gemeente een cadeau aanbieden. Een rekeningnummer waarop u daarvoor een bijdrage kunt storten, wordt bekend gemaakt via de Kerkgroet en de website.

De kerkenraad



Ruimte maken voor vrede

Kunnen mensen met hun 'blote handen' (zonder wapens) iets betekenen bij het oplossen van grote conflicten zoals in Syrië of in Palestina? Christian Peacemaker Teams ontstond nadat in 1984 de theoloog Ronald Sider de Doopsgezinden tijdens een wereldcongres uitdaagde om "als Christenen met net zoveel lef en discipline een geweldloze rol te gaan spelen in grote conflicten als legers dat doen met wapens". CPT heeft nu permanente Teams in Hebron (Palestina), Colombia, Noord-Irak en bij de Aboriginals in Canada. Vanuit welke visie en hoe maakt CPT 'ruimte voor vrede'? Maarten van der Werf verzorgt deze bijeenkomst. Hij woont in Zwolle, is lid van de Doopsgezinde Kerk in onze stad, nauw betrokken bij CPT en werkte voor het team in Hebron. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 19 maart 2013, van 20.00 tot 22.00 uur in de Oosterkerk. Van harte welkom.

Rondom de Oosterkerk

Van de kerkenraad

Plaksel

Onze twee jongste kleindochters, regelmatig bij ons op bezoek, tekenen nogal eens iets kleurig in en knippen dan het getekende uit. Vervolgens komt de plakstift op tafel waarna het knipsel op een nieuw vel papier wordt geplakt. Dan wordt er weer bijgetekend en herhaalt zich dat proces soms. Met als resultaat een kleurige, gelaagde voorstelling.

Lijkt precies op ons werk als kerkenraad. Allemaal mannen en vrouwen die vorm willen geven aan hun taak waarvoor ze gevraagd zijn. Dan komt ieders eigen vormgeving aan de orde waarbij al onze knipsels dan worden samengevoegd tot een veelkleurig geheel. En dan dat plaksel: datgene wat ons samenbindt.

Weet hebbend van een groot geheim, waarbij een ieder die meent een ander de maat te kunnen nemen bedrogen uitkomt, omdat er voor die ander in dat grote geheim toch weer ruimte blijkt te bestaan. En vanuit die ontspannende situatie doen we met zijn allen ons best.

Met dat grote geheim als vaste basis onder ons bestaan kijken we elkaar aan en werken we samen. En met die open houding blijkt het dat we elkaar kunnen aankijken en aanspreken waarbij dat 'plaksel' als vanzelf ontstaat: een soort vriendenclub waarbij eenieder vrijheid van spreken heeft en waarbij de aantrekkelijkheid mede gevormd wordt door de anderen. En terecht.

En hetzelfde geldt voor alle mensen die in de kerk zitten of daar hadden willen zitten. Samen zijn wij 'de kerk'. Elk contact met een medegelovige is contact met de kerk. Die hoedanigheid is niet voorbehouden aan predikanten, kerkelijk werkers, ouderlingen of diakenen: we zijn allemaal ambtsdragers. Ontmoet elkaar ook op die wijze. Het koffiedrinken na de diensten is daarvan een mooi voorbeeld. Maar mag ik u dan uitnodigen om per keer eens te spreken met iemand die u nog niet kent? Ééntje maar. En u mag zeggen wat u wilt, al gaat het over postzegels sparen of het behalen van het eerste zwemb diploma van uw (klein)kind. En dan proberen zijn of haar naam te onthouden. Dan gaat de integratie tussen de eerdere wijkgemeenten een stuk makkelijker en ontstaat wat ik een ieder toewens: **plaksel**.

Henk Bosma



Ontmoeting met...

Crystal Ziel 'Armoede raakt ons allemaal'

Via haar man Marcel is Crystal Ziel (33) bij de Oosterkerk betrokken geraakt. Ze is actief als gastvrouw in het zalencentrum van de kerk. In het dagelijks leven is Crystal voorzitter en projectcoördinator van het Platform 'Armoede raakt ons allemaal'. Als zodanig werd ze in oktober 2012 uitgeroepen tot vrijwilliger van de maand in Zwolle. "Wij werken zonder budget en compleet op vrijwillige kracht met twintig mensen."

Vooraf in de wijken Dieze en Holtenbroek maar ook elders in de stad is het platform actief. "We verzamelen kleding en kleine goederen en brengen het bij de mensen die het nodig hebben. Via onder meer consultatiebureaus komen we in contact met mensen die de spullen goed kunnen gebruiken. Samenwerking vindt ook plaats met bijvoorbeeld de woningbouwvereniging, de wijkconsulent, Youth for Christ en Vluchtelingenwerk. Als platform maken we deel uit van de Sociale Alliantie en Zwolle Armoedevrij."



Crystal is vertegenwoordigd in de Werkgroep Welzijn en Levensbeschouwing (WWL) en ook in de Zwolse Adoptiegroep die een landelijke en stedelijke politicus 'adopteert' en hen intensief laat kennismaken met ervaringsdeskundigen. Crystal: "Dat zijn geen vrijblijvende ontmoetingen. We vragen de politici wat ze er van opsteken en meenemen. Zo willen we de afstand tussen politiek en maatschappij overbruggen."

"We hadden het vroeger thuis ook niet breed. En mijn opa inspireerde me om maatschappelijk betrokken te zijn," vertelt Crystal over haar motivatie.

Maar er speelde meer. Enkele jaren geleden waren er persoonlijke tegenslagen en volgde een depressie. Dat was in meerdere opzichten een zware tijd voor Crystal en haar gezin. Toen eind 2010 een regering aantrad met een uitgesproken rechts profiel, leidde dat tot een ommekeer bij Crystal. "Ik schrok van de maatregelen en wat die voor mensen in armoede zouden betekenen." Ze wendde zich tot de politiek in Zwolle, maar dat duurde allemaal wat te lang. **"Toen zei iemand: dan begin je toch zelf een platform. Vanaf dat moment is het steeds groter geworden."**

"Ik heb het gevoel dat dit echt een missie van God is," zegt Crystal. En snel voegt ze daaraan toe: "Maar zeker weten doe ik dat niet. Ik wil er ook voorzichtig mee zijn. Wel weet ik dat dingen soms voelen alsof ze zo moeten zijn. Wanneer je intenties zuiver zijn, dan komt het goed." "Mensen zetten anderen vaak op een voetstuk. Maar ik ben vooral begonnen omdat wij het als gezin zwaar hadden. Deze ervaring vormt de basis van het werk dat ik doe. Samen maken mensen zich sterk. Het is mooi om te zien hoe vanuit vrijwilligerswerk mensen elkaar heel veel kunnen geven en dus ook van elkaar kunnen ontvangen. Dit gaat over ervaringen die betekenis hebben voor mensen en gaat dus verder dan het uitwisselen van alleen goederen," aldus Crystal.

Dit sluit ook aan bij de visie die zij heeft ontwikkeld op de armoedeproblematiek. Volgens haar bestaan er vijf vormen van armoede: sociaal, cultureel, moreel, maatschappelijk en financieel. Wat bij dit alles voor haarzelf meespeelt is haar overtuiging dat je in elk medemens God kunt ontmoeten. "Dat vergeet je soms. **Daarom zijn verwondering en nederigheid zo belangrijk."**

Door: Theo Brand

Laatste nieuws? Kijk op: www.oosterkerk.nl

Achteraf

**In deze Achteraf drie Paasgedichten.
Geschreven of aangedragen door gemeenteleden.**

Uit een sprakeloos verleden
weggeschoven, ongehoord,
wordt een nieuwe tuin betreden,
open is de laatste poort,
sluiers worden weggedaan:
het is tijd om op te staan.

Lente kleurt de kale bomen,
door het leven aangeraakt
bloeien bloemen aan de zomen,
zo wordt alles nieuw gemaakt.
Juichend stemt het leven in
met de toon van het begin.

*Tekst: Hanna Lam, foto: Anneke Kruithof
Ingezonden door Lodewijk Kruithof*

EN TOCH ...

"Daar juicht een toon, daar klinkt een stem ..."
Ik denk aan haar, en ook aan hem,
Voor wie dit lied te moeilijk is.
De dood bracht scheiding en gemis.

"Geen graf hield Davids Zoon omkneld ..."
Maar wij zijn telkens weer ontsteld
Wanneer geliefden van ons gaan.
Dan jaagt de dood ons angsten aan.

En tóch is Jezus opgestaan,
En tóch is Hij ons voorgedaan.
Wij volgen Hem door dood en graf,
En dan wist God de tranen af!

*Johanna W. van Eelen
Uit de bundel: 'Schuilen aan Zijn hart' Kok-Kampen*

Opstanding

Gelukkig, de dood is overwonnen
voert nooit weer heerschappij
er is een nieuw leven begonnen
baande de weg naar God vrij.

Uw lijden heeft ons gegeven
hetgeen U ons hebt beloofd
dat het nieuwe eeuwige leven
voor ieder die gelooft.

De Heer is waarlijk opgestaan.
Deze zin heeft mijn hart geraakt
en Heer, U bent voor ons voorgedaan
er wordt voor ons ruimte gemaakt.

Leer mij om dit Paasfeest te beleven
en maak mij een beetje stil
en help mij in dit wereldse leven
te doen wat U graag wil.

Jan Pijnaker

