

# De Bagijn

Contactblad van de Oosterkerkgemeente Zwolle  
Februari 2012



## Nacht van waken

Het is een uur of 4 's nachts. Ik hoor buiten de eerste vogel zingen. Is het een merel? Een mooi moment. Het is alsof deze vogel de wachter is in het lied *Hoe ver is de nacht?* 'Want de morgen komt, zegt de wachter, maar nog is het nacht.'

Met een groepje mensen zitten we rond de nieuwe Paaskaars op het podium van de Oosterkerk. De donkere kerk wordt her en der verlicht met brandende waxinelichtjes. We zingen een lied, luisteren naar één van de twaalf schriftlezingen van de Paasnacht en bidden samen. Na dit korte liturgische moment blijft de één in de kerk, in de stilte. Een ander gaat naar de ruimte met de boekentafel om wat te lezen. Een derde gaat wat eten en drinken of wat kletsen in de ontmoetingsruimte. Of schrijft daar een bemoedigende brief aan een gevangene, Amnesty International reikt de namen aan. Tot het volgende liturgische moment, een half uur later.

Het is een oude christelijke traditie om de Paasnacht al wakend door te brengen. De Oosterkerk blijft in deze 'Nacht van waken' de hele nacht open. We beginnen dit jaar om 1.00 uur. Het laatste liturgische moment is om 7.00 uur, buiten op het plein voor de kerk, als de zon opkomt. Dan lezen we het Paasevangelie en zingen een lied. Tot slot delen wij binnen brood en wijn.

Ieder kan in deze nacht komen en gaan wanneer hij of zij wil. Het zo samen wachten op de morgen van Pasen is voor mij elke keer weer de moeite van het wakker blijven meer dan waard.

*Door: ds. Wim Hortensius*



**DE BAGIJN** is een uitgave van de Oosterkerkgemeente, wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle en wordt vier keer per jaar bezorgd bij alle leden  
Oplage 2000 exemplaren

**Redactie:** Gery Bruins, Theo Brand, Gerard Bielderma (opmaak), Bert van de Venis, Christa van Stappen - Ormel, Marjo Reijlink en Karlijne Brouwer (eindredactie).

#### **Kopij**

Karlijne Brouwer, tel. 851 56 75  
Kopij voor voor het volgende nummer kunt u voor 24 april 2012 sturen naar: [debagijn@oosterkerk.nl](mailto:debagijn@oosterkerk.nl)

#### **Vragen over bezorging?**

Koos Schaafsma  
tel. 06 - 16 80 19 97

#### **Drukwerk**

Upmeyer

#### **Contact met de Oosterkerk**

##### **Predikanten:**

Ds. Harm Bousema, tel. 454 29 99  
[dshbousema@oosterkerk.nl](mailto:dshbousema@oosterkerk.nl)

Ds. Wim Hortensius, tel. 452 46 60  
[dswhortensius@oosterkerk.nl](mailto:dswhortensius@oosterkerk.nl)

Ds. Margo Jonker, tel. 452 54 08  
[margojonker@kpnplanet.nl](mailto:margojonker@kpnplanet.nl)

##### **Kerkelijk werker:**

Mevr. Christa van Stappen – Ormel  
tel. 454 32 30  
[cvanstappen@oosterkerk.nl](mailto:cvanstappen@oosterkerk.nl)

##### **Scriba:**

Sytze de Boer  
Wielingen 3  
8032 EK Zwolle  
tel. 454 62 29  
e-mail: [scriba@oosterkerk.nl](mailto:scriba@oosterkerk.nl)

##### **Website**

[www.oosterkerk.nl](http://www.oosterkerk.nl). Hier vindt u ook een overzicht van de kerkdiensten.

##### **Wijkrekening**

115 82 71 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk

##### **Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Zwolle:**

Molenweg 241  
8012 WG Zwolle  
Tel. 421 75 96  
Geopend op werkdagen van 8.00 – 12.00 uur.  
E-mail: [administratie@pknzwollev.nl](mailto:administratie@pknzwollev.nl)  
Website: [www.pknzwollev.nl](http://www.pknzwollev.nl)

## Meditatie

door ds. Margo Jonker

### **Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn redding – psalm 62**

Het is hout. Een boomstronk. En oud. Als je het van verre ziet hangen zou je denken dat dat het is wat aan de muur een plaats heeft gekregen. Een willekeurig stuk hout. Een gewone afgezaagde stam uit een bos. Enigszins vergaan door weer en wind.

Maar, toen ik het van dichterbij bekeek, het werkstuk van Tom Waterreus in het Stedelijk Museum van Zwolle, vormde zich iets. Het hout kreeg beweging. De boomstam had diepte. Uiteindelijk zag ik wat er uit het ogenschijnlijk dorre en gewone en houterige naar boven kwam. Een mens, een mens met het gezicht naar boven. David. Koning David. Hij werpt zijn ogen op naar de hemel. Hij zou zo kunnen spreken met het woord uit psalm 62: 'Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn redding'.

Koning David, die glorierijke koning David, kon soms ook zo verbonden aan de aarde zijn. Al de pijn rondom tragedie met de vriendschap van Saul en Jonathan, de glorie van zijn koningschap, het wrange van het kleine uit het oog verliezen, het schuldig van de verlokkingen en de te grote uitbundigheid. David, de herdersjongen die koning werd in Gods naam. In zijn eigen leven wist hij van de eenvoud en de rijkdom, van overwinnen en verliezen, van trouw en ontrouw, van dood en leven. Het leven kon aan hem knagen. Ook aan hem. Het is een gave dat er allerlei liederen zijn, waaronder deze psalm 62, die aan hem worden toeschreven. Zijn leven, zijn hart, zijn geloof ligt er in.

Die woorden komen bij mij op als wij in de kerk de veertigdagentijd voor ons hebben liggen. Het is de tijd, in voorbereiding op Pasen, waarin het leven meer dan anders nog in het geheel wordt gezien. De weg naar Pasen is er een van oog hebben voor de rijkdom van de eenvoud en de kracht van goedheid, voor de scherpte van gebrokenheid en het ruwe van de dood. Soms, soms is niet meer te zien of te ervaren waar het begin van het leven is, of waar het naar toe moet – alsof het vormeloos en houterig en afgezaagd is. Daar staan wij bij stil in de tijd voor Pasen. En we zoeken een weg daardoor heen naar de morgen van Pasen.

Die beweging zie ik terug in die boomstam. Het hout blijkt een beweging in zich te dragen. Een gezicht heft zich op. Een gezicht van David. Het houterige en ruwe en vormeloze gaat over in die gestalte die het lied zong 'Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust'. En zo beweegt het hout zich naar het licht. Openheid naar de Eeuwige. Het gezicht opgeheven. Het leven vinden bij degene die het leven geeft.

---

# Aankondigingen

---

## **Voor de verandering – de 40dagentijd in de Oosterkerk (en de Jeruzalemkerk)**

1. 'Voor de verandering' is het thema van de 40dagentijd, een thema ontleend aan Kerk in Actie. Het thema komt in de **morgendiensten**, in samenwerking met de kindernevendienst, aan de orde.
2. In de **avonddiensten** in de Oosterkerk, waarin pastores uit beide kerken afwisselend voorgaan, willen we ons richten op thema's ons aangereikt door de moderne devotie. Hierover is in Zwolle net een grote tentoonstelling geweest. En de tijd voor Pasen is per definitie een bezinningstijd. 'We gaan even naar *binnen*'. Dat kan met teksten van deze nuchtere mystiek heel goed.
3. In de **stille week** is er op maandag, dinsdag en woensdag een avondgebed. In deze diensten staan we stil bij de Klaagliederen. We zullen dan ook putten uit de pas verschenen bundel *Klaagliedjes* van Judith Herzberg.

En verder hebben we natuurlijk onze viering van Schrift en Tafel op Witte Donderdag, de dienst op Goede Vrijdag waarin muziek van Buxtehude – Membra Jesu Nostri – zal klinken, bijzondere meditatieve muziek bij de Gekruisigde. Op Stille Zaterdag is er de Paaswake waarin ook Brood en Wijn worden gedeeld en waarna een nacht van waken begint die tot de volgende (Paas)ochtend duurt.

Alle (gezamenlijke) diensten in de Stille Week beginnen om 19.30 uur, behalve op Stille zaterdag, dan komen we om 21.30 uur samen. De Paasdiensten – in de Jeruzalemkerk om 9.30 uur en in de Oosterkerk om 9.00 uur (kinderviering) en om 10.30 uur – zijn afzonderlijk. De Zwolse Cantorij o.l.v. Rudie Altelaar werkt mee aan de avonddiensten op 26 februari, het avondgebed op maandag 2 april, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.

De Oosterkerkcantorij o.l.v. Geeske Koopman werkt waarschijnlijk mee aan de dienst op Palmzondag, maar in ieder geval aan de diensten op Witte Donderdag en de tweede dienst op Paaszondag.

Op woensdag 23 maart kunnen we om 17.30 aan tafel in de Oosterkerk voor een sobere maaltijd.

## **40dagentijd met de ZWO-commissie**

In de 40dagentijd doen we dingen vaak net even anders. Door bezinning en door te vasten, richten we ons op God en onze naaste. We leven toe naar Pasen, het feest dat echte verandering mogelijk maakt. Dichtbij en ver weg bidden mensen om verandering in hun persoonlijke leven of in de situatie in hun land. We kunnen elkaar hierbij tot steun zijn. Geloof ook in verandering!

Kerk in Actie zet zich samen met partners wereldwijd in om levens van mensen te veranderen. Ook dit jaar willen wij als ZWO-commissie het werk van Kerk in Actie ondersteunen. Natuurlijk kunt u ook weer sparen door middel van de spaardoosjes van Kerk in Actie; deze worden uitgedeeld op 26 februari en 4 maart. Met Pasen en op de zondag daarna kunt u de doosjes inleveren.

Daarnaast organiseert de ZWO-commissie een aantal andere activiteiten in de 40dagentijd:

- Op een aantal zondagen is er cake of koek bij de koffie. We vragen hiervoor een vrijwillige bijdrage die ten goede komt aan Kerk in Actie.
- **Zondag 18 maart:** Emmaüs-wandeling (meditatieve wandeling) in Vilsteren. U kunt zich hiervoor opgeven op zondag 4 maart en zondag 11 maart via een intekenlijst. Telefonisch opgeven is ook mogelijk.
- **Zondag 25 maart:** Talentenveiling. Wat is jouw talent en hoe kunnen we van elkaars talenten gebruik maken? De opbrengst van de veiling is bestemd voor Kerk in Actie. In de kerkgroet leest u hier t.z.t. meer over.

We hopen u te ontmoeten bij deze activiteiten!

De ZWO-commissie

## **Filmavond over Hildegard van Bingen**



Op donderdagavond 1 maart wordt de film *Vision, over het leven van Hildegard von Bingen* vertoond. Hildegard von Bingen (1098/1179) is één van de meest inspirerende geesten uit de Middeleeuwen. Mystica, abdis, musicus; een vrouw die haar tijd vooruit was? De film wordt kort ingeleid door en nabesproken onder leiding van Lodewijk Kruithof. De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Bagijnehof bij de Oosterkerk.

## **Programma Vorming en toerusting**

- Krimp in de kerk - Lezing Prof. Dr. Henk de Roest op 21 februari
- Creatieve ontmoeting – het verhaal schilderen op 7 maart
- Fietstocht naar het Ikonenmuseum in Kampen op 14 april

***U vindt het complete programma van Vorming en toerusting met informatie over tijden, locaties en contactpersonen in De Bagijn van september of op [www.oosterkerk.nl](http://www.oosterkerk.nl)***

## **GGG heeft plek voor nieuwe belangstellenden**

Gemeentegroepgroepen zijn groepjes van vijf à tien die regelmatig op een middag of avond in de gezelligheid van een huiskamer met Bijbel en geloof bezig zijn en ook alledaagse dingen delen. Er zijn acht diverse groepen. Bij elke groep is gelegenheid voor wie er wil komen proeven. Hebt u/ij interesse om eens zo'n ontmoeting mee te maken?

Opgeven kan via mail of telefoon. Informatie is te vinden op het bord bij de uitgang Koewegje en op [www.oosterkerk.nl/groepen](http://www.oosterkerk.nl/groepen) onder de noemer GGG. Vragen zijn welkom bij de werkgroep die bestaat uit Anne Marijke Zijlstra, tel. 4544488, Tiny van Hoek, tel. 3373076 en Harry Prins, [harryprins70@gmail.com](mailto:harryprins70@gmail.com) of tel. 4531068.

## Boekje voor de 40dagentijd

Ook dit jaar hebben gemeenteleden van de Oosterkerk en Jeruzalemkerk een boekje voor de vastentijd samengesteld. Op elke dag van de veertig dagen voor Pasen geeft een gemeentelid zijn/haar kijk op een Bijbeltekst. Het thema van dit boekje sluit mooi aan bij het beeld van de vlinder. Een schitterende metamorfose! Iets wat wij allemaal graag willen, veranderen in iets schitterends en stralends. Het thema is 'Voor de verandering'. Het boekje is een feest van diversiteit in denken, een boekje van en voor alle gemeenteleden. Ook een manier om elkaar beter te leren kennen! Dit mooie boekje kunt u aanschaffen na de kerkdiensten op zondag 19 februari in de Oosterkerk en Jeruzalemkerk. Ook kunt u het boekje kopen bij:



- Dirk Schakelaar, Anlosediep 30, Aa-landen 4230682
- Kerkelijk Bureau, Molenweg 241, 4217596
- Klazien Oosting, PC Hoofdstraat 27, 4536586
- Wim van der Stouwe, Pioenstraat 14, 4230682

Het boekje kost € 4,50 en de (meer)opbrengst gaat naar Kerk in Actie. U kunt het boekje ook als word document opvragen. Dit kan op mailadres: schakelaar@tele2.nl

## Dopen

Op zondag 4 maart is de eerstvolgende doopviering – een viering van de doop van kleine kinderen, die tegelijkertijd ook een herinnering is aan ieders doop. Het voorbereidende gesprek vindt plaats op 22 februari. U kunt daarover contact opnemen met ds. Margo Jonker. De volgende doopviering in de Oosterkerk vindt plaats op 22 april, met ds. Harm Bousema.

## Bijbels koken voor de Bres

In het najaar van 2011 hebben 11 jongeren met provider een Bijbelse maaltijd in elkaar gezet. Rode linzensoep, kikkererwten-rozemarijnatiekjes, viskoekjes met gierst en nog veel meer. Het was een hele klus om het allemaal op tijd op tafel te krijgen, maar samen ben je tot veel in staat. Het was heerlijk, en de gasten hebben gesmuld en betaald! Er is € 72,00 opgehaald. Dit bedrag is geschonken aan het inloophuis de Bres waar vrijwilligers een veilige plek bieden aan mensen die te vaak vergeten worden. Het Bijbels koken wordt zeker herhaald, eet u dan ook mee?

Namens Provider, Jan-Willem Jorritsma

## De Hoeksteen verkocht en behouden als kerk

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) heeft besloten tot de verkoop van De Hoeksteen, het kerkgebouw aan de Scheldelaan in de Aa-landen. Het gebouw zal na de verkoop als kerk in gebruik blijven en het onderkomen worden van de Gereformeerde Kerk (hersteld) te Zwolle e.o. (www.gereformeerde-kerk-zwolle.nl). De Hoeksteen is per Pinksteren 2011 door de PGZ buiten gebruik gesteld; de gelijknamige wijkgemeente die het gebouw gebruikte is toen samengevoegd met de wijkgemeente Oosterkerk. Het gebouw leek afgelopen zomer al te zijn verkocht aan een projectontwikkelaar, maar deze kwam zijn verplichtingen niet na. Toen diverse pogingen hem daaraan te houden geen resultaat hadden, is per december vorig jaar een nieuw verkooptraject in gang gezet, dat tot dit resultaat heeft geleid.

Het besluit tot verkoop moet nog worden bekrachtigd door de Algemene Kerkenraad (AK) van de PGZ en worden goedgekeurd door het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB) van de PKN. Overdracht van het pand zal vervolgens naar verwachting plaatsvinden in het vroege voorjaar.

## Diensten in het Zonnehuis

Iedere zondag zorgen vrijwilligers dat de bewoners van het Zonnehuis naar de kerkdienst kunnen. Het rooster voor de Oosterkerk ziet er dit jaar als volgt uit: 26 februari, 15 april, 10 juni, 12 augustus, 21 oktober en 9 december. Drie weken van tevoren ligt er een intekenlijst op de tafel bij de koffiekamer. Voor informatie: Jane de Jager, 038-4541966

## Klusgroep Oosterkerk

De klusgroep van de Oosterkerk biedt hulp bij praktische problemen thuis. Moet er iets opgeknapt worden, schoongemaakt of opgeruimd, moet er behangen of geschilderd worden, een tuin opgeruimd, een kast in



elkaar gezet of een tochtstrip aangebracht? Of wilt u alleen advies hoe u iets moet aanpakken of hoe u iets moet (laten) repareren? Wij kijken bij u thuis of wij u met onze vrijwilligers kunnen helpen. Indien nodig wordt het werk gratis uitgevoerd, inclusief alle materialen. Kunt u het wel betalen is er een richttarief van €10 per uur. Met deze opbrengst betalen we de gratis klussen. Vorig jaar zijn we maar liefst 40 keer 'uitgerukt'!

U mag ons bellen:

Wim Woering tel: 038-454 08 34  
Jelle Zijlstra tel: 038-454 25 62  
of mailen: jelleh.zijlstra@tiscali.nl  
Berend Klos tel: 038-422 01 73

## Drs. Gerard van der Leeuw bij gespreksgroep 50-plus

Dit seizoen krijgt u van de gespreksgroep 50-plus, die bij elkaar komt in de Oosterkerk, nog twee lezingen aangeboden:

*21 maart een lezing over Passiemuziek door musicoloog Gerard van der Leeuw.*

Drs. Gerard van der Leeuw is musicoloog, publicist en hoofdredacteur van het leukste muziektijdschrift van Nederland: *De Rode Leeuw*. Na een langdurige carrière aan een conservatorium en de (opgeheven) Staatsexamens Muziek geeft hij nu cursussen en lezingen door heel Nederland, o.a. voor Hovo en het Residentie Orkest.

*18 april spreekt Kerkhistoricus Dr. Gert van Klinken over Bonifatius.*

De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur. Kosten zijn: 3.50 euro, inclusief koffie en thee.

U bent van harte uitgenodigd!

Voor meer informatie:

Tineke Diekema, telefoon 038-4535733,  
e-mail: catharinadiekema@home.nl

# Samenspraak

## "Met 'social media' bereik je een jongere generatie"



**Dat de Oosterkerk een website heeft, is wel bekend. Minder bekend is dat de Oosterkerk ook te volgen is via Twitter en Hyves. En straks op Facebook. Is dit een hobby voor computerliefhebbers? Of is het noodzakelijk om als kerk beter zichtbaar te zijn?**

Volgens Erwin Kamminga en Marleen Stoel is dat laatste het geval. Erwin: "Jongeren doen tegenwoordig alles met 'social media'." Marleen vult aan: "Dagelijks kijken mijn kinderen op Facebook, Twitter."



Erwin werkt als informatietechnoloog bij verzekeraar Achmea. Met zijn vriendin Sigrid woont hij in Holtenbroek. Erwin werd actief in de commissie Denken & Doen in De Hoeksteen. Ook ontwierp en bouwde hij een nieuwe structuur voor de site van deze wijkgemeente. "Dat deed ik samen met webmaster Maarten Matser, uiteraard in nauwe afstemming met de kerkenraad." Marleen woont met haar twee tienerkinderen in de Aalanden en heeft een administratieve functie bij de Belastingdienst. Daarnaast is ze ook actief voor Impuls, een faciliteit voor zingeving en levensbeschouwing voor werknemers van Rijksdiensten. Marleen: "Voor Impuls houd ik een site bij en ook een Twitter-account."

Marleen bouwde rond 2001 samen met Hans Gerritsen de allereerste versie van [www.oosterkerk.nl](http://www.oosterkerk.nl) ("daar heb ik veel van geleerd en het was leuk om te doen") en ze

claimden met succes de domeinnaam die door meer Oosterkerken in Nederland werd begeerd. Later werd ze admin van het populaire [www.weblogzwolle.nl](http://www.weblogzwolle.nl). Voor de Oosterkerk zet Marleen nu wekelijks de kerkgroet op de site en mailt deze elke vrijdag door naar zo'n vijftig mensen. "Dat aantal blijft groeien."

### **Moderne kerktelefoon**

"Veel mensen weten niet dat je de preek kunt beluisteren via [www.oosterkerk.nl](http://www.oosterkerk.nl). Ook kun je nieuwtjes lezen en foto's zien van activiteiten en diensten," vertelt Marleen. Erwin vertelt dat het technisch mogelijk is om beeldopnamen die via de beamer geprojecteerd worden, ook als videoverslag op de website te zetten. "Een mooie moderne variant van kerktelefoon. Ik ben benieuwd wat we er in de Oosterkerk mee kunnen en willen."

### **Digitaal prikbord**

Met een website ben je klaar. Of toch niet? Erwin: "Voor veel oudere kerkleden is het al heel wat om de site te vinden. Dat is prima. Maar 'social media' vormen een extra manier om je aan jongeren te laten zien en om als betrokkenen persoonlijke of praktische zaken met elkaar te delen."

In De Hoeksteen stond een prikbord in de hal waar mensen lief en leed berichtjes konden plaatsen en lezen, vertelt Erwin. "Dat is prachtig. Zoiets zou ook digitaal (per computer) kunnen, bijvoorbeeld op Facebook. Wel moet je dan letten op privacy. Maar je kunt het zo instellen dat de berichten uitsluitend te lezen zijn door mensen ('vrienden') die zich hebben aangemeld."

Inmiddels tuitert Marleen namens de Oosterkerk met zo'n dertig volgers. "Nieuwe volgers zijn welkom," zegt ze. "Naast informatieve tweets over activiteiten verstuur ik soms ook spreuken en nadenkertjes de wereld in. Een paar keer week verstuur ik een tweet. En recent zijn we ook op Facebook begonnen. Daarom is het fijn dat er hulp komt. Lijkt het je wat? Laat het ons weten!"

*Door: Theo Brand*

### **Volg de Oosterkerk!**

Hyves: <http://oosterkerkzwolle.hyves.nl/>

Twitter: <http://twitter.com/Oosterkerk038>



Oog voor detail



Neus voor zaken



Afspraak is afspraak

**UPMEYER**  
grafimedia | communicatie  
[WWW.UPMEYER.NL](http://WWW.UPMEYER.NL)

---

# Aankondigingen

---

## Vakanties met aandacht

Zorgeloos vakantie vieren. Dat is wat Hetvakantiebureau.nl u kan bieden. Wij verwelkomen ieder jaar meer dan 2.500 gasten: ouderen, maar ook mensen die in het dagelijks leven extra zorg of aandacht op prijs stellen. Er is tijdens de vakantie ook aandacht voor de mantelzorgers. Vrijwilligers nemen de zorgtaken over zodat zij zonder zorgen vakantie kunnen vieren. Informatie over de vakanties vindt u op [www.hetvakantiebureau.nl](http://www.hetvakantiebureau.nl) of bij uw wijkdiaconie. Marga de Bruin, tel. 038-4534393 / [margadebruin@planet.nl](mailto:margadebruin@planet.nl)

## Welkom op de vrijwilligersavond

Alle koffiezetters - koster - leden van oppasdienst en kindernevendienst - mannen en vrouwen achter de 'knoppen' - gastvrouwen - gastheren - bloemenverzorgers - bloemen-wegbrengers - redactieleden - schrijvers - wijkwerkers - contactpersonen - postbezorgers - collectanten - klussers - kerkbalanslopers - kerkgroetmakers - kopieerders - administrateurs van geld en leden - autorijders - fotografen en webbeheerders - vormgevers - musici - zangers en zangeressen - poetsers en boeners- leden van de kerkenraad zou ik hier willen noemen. En voor al deze vrijwilligers van de Oosterkerkgemeente houden wij op vrijdagavond 20 april een vrijwilligersavond met een drankje en een hapje en nog iets erbij. Meld je dan aan via [bagijnehof@oosterkerk.nl](mailto:bagijnehof@oosterkerk.nl) of geef een briefje af bij Jannetta. Programma volgt via website en kerkgroet.

Namens taakgroep Beheer: Wim Aalbers

## Uitvoering Musicalgroep Oosterkerk: "Visserslatijn!"



De musical gaat over de figuur van Petrus. Het gaat over de groei van een mens, over vallen en opstaan en merken dat je overleefd geholpen wordt. We maken kennis met een man die Iemand volgt. Tja, hoe moet dat dan met je bedrijf, je baan, je gezin, je huis... Petrus is een mens, zoals u en ik en tevens wil hij zelf ook een voorbeeld zijn. Daarbij staat de vraag centraal "wie en wat ben je eigenlijk?". Het belooft een boeiende musical te worden. Dus: komt dat zien!

Op 10 maart, 19:30 uur in de Oosterkerk, Bagijnesingel 17 te Zwolle.

Mocht u verhinderd zijn, geen nood, er is een herkansing. Op 18 maart treden wij ook op in Holten in de Dorpskerk aan de Smidsbelt. Aanvangstijd is dan 19:00 uur.

Meer informatie? Bel Ria van der Meulen 4221372 of Frits Slothouber 06-16768272.

---

## Rondom de Oosterkerk Van de kerkenraad

---

In deze rubriek vond u de laatste keren berichten uit de kerkenraad. Dat is mooi, maar 'rondom de Oosterkerk' is een heel team hard aan het werk en niet alleen de kerkenraad: moderamen, stuurgroep, college van kerkrentmeesters, beheercommissie, beamerteam. Het is dus eigenlijk een heel managementteam (sorry voor het woord!) dat de grote veranderingen waar we mee te maken hebben probeert vorm te geven en in goede banen te leiden. En hoewel we eigenlijk naar wat rust snakken is ons vaarwater dat nog lang niet:

- **verandering in de gemeente.** De gesprekken met de Jeruzalemkerk zijn in volle gang. De invoering omhelst meer dan "kom d'r maar bij, we hebben nog genoeg plaatsen over". Gebruiken inpassen, regelingen aanpassen, achter de noodzakelijke stempels van hogere kerkelijke instanties aan, ledenlijsten in elkaar schuiven, inkomsten en uitgaven op-nieuw tegen het licht houden; hoe maak je optimaal gebruik van zo'n groot team pastores, hoe moet dat met het pastoraat dat straks meer dan 4.000 schapen en lammetjes omvat?

- **verandering in de Bagijnehof.** De accommodatie die we daar hebben is te klein. De ruimte kan wel niet (veel) groter, maar wel beter benut. De kwaliteit van de toiletten is ontoereikend evenals de capaciteit van de ventilatie. Dus moeten we verbouwen. Hoe komen we aan het geld, welk plan maken we, hoe en aan wie leggen we die voor, krijgen we de nodige vergunningen wel op tijd? Zulke dingen - voor sommigen bijna een dagtaak.

- **verandering in de kerkzaal.** Iets is wel duidelijk: de bedachte oplossing voor het (on)zichtbaarheidsprobleem heeft duidelijk uw instemming. Maar nu komt de vraag: Wie bepaalt wat er op muur en schermen te zien zal zijn? Dat zullen we in de kerkenraad doen maar nu nog even niet. Voorlopig geven we de dienstdoende predikant samen met het beamerteam de ruimte om nog even te experimenteren, zodat we in overleg met hen binnen afzienbare tijd in de kerkenraad daar een protocol over af kunnen spreken.

- **verandering in de kerkenraad.** De Oosterkerk heeft een kleine dertig kerkenraadsleden (had u vast niet gedacht!), de Jeruzalemkerk een kleine twintig. Een aantal van hen zal in september aftreden, maar je kunt toch niet met zo'n grote groep een gemeente besturen? Maar hoe dan wel?

Henk Zomer, voorzitter kerkenraad

---

# Ontmoeting met...

---

## Ab Weenink

**De heer Weenink (88) is al jaren een trouwe bezoeker van de Oosterkerk, waar menigeen hem kent als Ab Weenink en waar hij ook wel eens als gastpredikant is opgetreden. Hij is geboren en getogen in Den Haag evenals zijn vrouw (inmiddels bijna 64 jaar getrouwd, een zoon en dochter en 6 kleinkinderen).**

Ab Weenink groeide op in een hervormd, kerkelijk meelevend gezin. Na het Gymnasium en na de oorlog studeerde hij theologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zijn voornemen om dominee te worden werd tijdens de oorlog versterkt door het besliste en dappere optreden van een aantal dominees in zijn omgeving, die hij kenschets als "knoerten van kerels". Na zijn studie was hij predikant in Droegham (Fr.), Groningen en Amsterdam. Maar tegen zijn veertigste jaar merkte hij dat hij het moeilijk zou kunnen opbrengen om in dit beroep oud te worden. Hij zou kerk en wereld willen dienen naast een 'gewone' dagtaak, net als andere ambtsdragers. Het liefst was hij toen parttime predikant geworden maar dat was destijds niet mogelijk. Men vond dat 'een onvolwaardige bezetting van de predikantsplaats'. Tijden veranderen, niet? Ab is toen - met behoud van zijn kerkelijke bevoegdheden - het bedrijfsleven ingegaan. Daar heeft hij zich op basis van bedrijfsleergangen en door studie ontwikkeld op het terrein van Personeel en Organisatie (P&O). Dat sloot goed aan bij zijn persoon en interesses. En juist in die tijd kwam personeel meer dan voorheen als méns in beeld en werd de factor arbeid gezien als gelijkwaardig aan techniek en financiën. In 1974 kwam hij met zijn gezin in Zwolle wonen en werkte hij tot zijn pensioen in een P&O-topfunctie bij de IJsselcentrale, nu een deel van Essent. Naast zijn werk heeft hij af en toe gepreekt en deed hij vrijwilligerswerk in en buiten de kerk.

### **Van geloof geen leer maken**

Alhoewel altijd al wel ruim denkend en wars van starre regels, is Ab door de jaren heen ook wel theologisch opgeschoven. In het spreken over God, geloof en kerk moeten we voorzichtig zijn, vindt hij. Bedachtzaam formulerend: "Onze relatie met God kan alleen maar responsief zijn, d.w.z. de mens kan alleen antwoorden, reageren op wat er van God uit gaat." Daarom is het lied 'gij hebt uw woord gegeven nog voor ik u iets vroeg' hem zo lief. En over zijn geloof: "Mijn geloof is niet zozeer een leer aanhangen, maar meer een wijze van mens zijn in het spoor van Jezus van Nazareth." Naar zijn mening is er veel in het christendom verkeerd gegaan toen van het geloof een leer werd gemaakt. Bovendien sticht het woord 'geloof' op zich al verwarring, om-

dat het verschillende betekenissen heeft. "Een doordenker hierbij: 'ik geloof, dat het GELOOF het geloof verre te boven gaat!'" De uitleg: ik geloof (hou het ervoor) dat GELOOF (mijn geestelijk toevertrouwen) het geloof (het geheel aan godsdienstige opvattingen) verre te boven gaat.



### **Ontmoetingsplaats**

Over de samenvoeging van onze twee wijkgemeenten is Ab vrij nuchter. Hij vond het een vruchtbaar, wijs en onontkoombaar besluit. Het is niet verantwoord om te blijven zitten in steeds duurder wordende kerkgebouwen en te wachten tot de boel in elkaar stort. Wel heeft hij begrip voor het feit dat je als Hoeksteener in een nieuw gebouw wat van de vertrouwde sfeer mist. Dat de kerk in zijn algemeenheid haar gezag, aanzien en aantrekkingskracht aan het verliezen is lijkt hem een onomkeerbaar proces. "Terug kan niet; de positie, macht en invloed die de kerk had, zal ze niet meer krijgen. De kerk die overblijft zal een kerk zijn die op een heel eigen wijze en ongetwijfeld in een andere vorm zijn roeping verstaat." Hij zou zich kunnen voorstellen dat de kerk een soort ontmoetingsplaats wordt van mensen die zich geestelijk uit verschillende bronnen en tradities willen voeden. De kerk als een facilitair instituut dus. De waarde van de kerk(gang) is voor Ab, dat er sprake is van een plek waar de verering en bezinning gaande wordt gehouden, in wat voor vorm ook. En dat moet zo blijven.

*Door: Bert van de Venis*

---

# Achteraf

---

## Wijkkas goed voor veel activiteiten

Op de tweede zondag van de oneven maanden is in de Oosterkerk de derde collecte bestemd voor de activiteiten van de eigen wijk. Maar ook buiten die momenten zijn giften voor de wijkkas (bankrekening 115 82 71) van harte welkom. Want niet alleen De Bagijn wordt uit dat potje betaald, ook veel andere activiteiten. Een overzicht.



1. De Paaskaars en de bloemen die elke zondag in de kerk staan en als 'groet van ons allen' naar een gemeentelid gaan. Vrijwilligers schikken de bloemstukken.



4. De Oosterkerkcantorij repeteert op donderdagavond onder leiding van Geeske Koopman. Aan de piano Joke van der Zee.



2. Op zondag is er kindernevendienst en op feestdagen organiseert de leiding altijd iets bijzonders. Met Kerst bijvoorbeeld.



5. Jongeren kunnen kiezen uit de activiteiten van het catecheseprogramma Provider. Op de foto een infomarkt op de zolder van de Oosterkerk.



3. Elke vrijdagmorgen komt een groepje trouwe vrijwilligers naar het Kerkelijk Bureau om Kerkgroeten en Ordes van dienst te produceren.



6. Diny Withaar beheert de wijkkas. Zij weet als geen ander dat de giften aan de wijkkas voor veel activiteiten van de Oosterkerkgemeente onmisbaar zijn.

Door: Gery Bruins.

Foto's: Tim Krooneman, Maarten Matser, Jan van der Molen en Gery Bruins.