

De Bagijn

Contactblad van de Oosterkerkgemeente Zwolle
December 2011



Kaarten met mooiste Bijbelverhalen

'Wat vindt u het mooiste Bijbelverhaal?' werd u gevraagd in de vorige Bagijn. Uit alle reacties die wij via de kaarten ontvingen konden 28 verschillende verhalen worden gekozen.

Sommige verhalen zijn zeer geliefd. *De verloren Zoon* (Lucas 15:1e.v.) bijvoorbeeld wordt maar liefst vier keer genoemd. Het is een verhaal vol van herkenning – de wijde wereld die open ligt tot en met de terugkeer naar de Vader en ontdekken dat hij van je houdt. Veel mensen noemden niet alleen een verhaal uit de Bijbel, maar ook een persoon: Ester, David, Ruth, Jozef, Jona. En eigenlijk altijd vanwege de herkenning – een mens in de Bijbel die een weg gaat met zo herkenbare gevoelens, gebeurtenissen en ontmoetingen. Het



is alsof die Bijbelverhalen ons leven weerspiegelen. En dat wij mensen door die Bijbelverhalen weer op een nieuwe manier naar ons eigen leven kijken. Door die personen uit de Bijbel, het Woord van God, kijken wij naar ons leven. Alsof ook God naar ons leven kijkt. Dat maakt dat die verhalen betekenisvol zijn, na zoveel duizenden jaren. De verhalen uit de Bijbel over al die mensen met menselijke gevoelens verbinden ons met de God die met die mensen meetrekt. En door die verhalen te betrekken op ons leven valt te ontdekken hoe God ook met ons meetrekt. Met mensen van vandaag de dag.

Op de kaarten die u schreef, staan ook losse teksten uit de Bijbel. Zoals een prachtige belofte uit Jesaja: 'Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Mijn oog zal op U zijn'. En een woord over de Liefde uit de brief aan de Korintiërs, omdat de liefde zo belangrijk is. Woorden en gedachten die meegaan. Die bemoedigen en troosten en soms ook nieuwe wegen wijzen.

Uw kaarten met mooiste Bijbelverhalen zullen de komende tijd op verschillende manieren aan de orde komen in onze gemeente. De avonddiensten in Advent worden gerangschikt rondom wat u heeft aangereikt. En houd de Kerkgroet in de gaten: ook hier komen de verhalen terug!

DE BAGIJN is een uitgave van de Oosterkerk gemeente, wijk gemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle en wordt vier keer per jaar bezorgd bij alle leden
Oplage 2000 exemplaren

Redactie: Bert van de Venis, Gery Bruins, Marjo Reijlink, Karlijne Brouwer (eindredactie), Christa van Stappen, Theo Brand en Gerard Bielderman (opmaak).

Kopij

Karlijne Brouwer, tel. 851 56 75
Kopij voor voor het volgende nummer kunt u voor 31 januari 2012 sturen naar: debagijn@oosterkerk.nl

Vragen over bezorging?

Koos Schaafsma
tel. 06 - 16 80 19 97

Drukwerk

Upmeyer

Contact met de Oosterkerk

Predikanten:

Ds. Harm Bousema, tel. 454 29 99
dshbousema@oosterkerk.nl

Ds. Wim Hortensius, tel. 452 46 60
dswhortensius@oosterkerk.nl

Ds. Margo Jonker, tel. 452 54 08
margojonker@kpnplanet.nl

Kerkelijk werker:

Mevr. Christa van Stappen – Ormel
tel. 454 32 30
cvanstappen@oosterkerk.nl

Scriba:

Sytze de Boer
Wielingen 3
8032 EK Zwolle
tel. 454 62 29
e-mail: scriba@oosterkerk.nl

Website

www.oosterkerk.nl

Wijkrekening

115 82 71 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk

Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Zwolle:

Molenweg 241
8012 WG Zwolle
Tel. 421 75 96
Geopend op werkdagen van 8.00 – 12.00 uur.
E-mail: administratie@pknzwolle.nl
Website: www.pknzwolle.nl

Meditatie

door Christa van Stappen - Ormel

Advent – Kerst

Niet altijd gaat uitzien naar wat komt vanzelf. Zo vergaat mij dat soms in de tijd naar bijvoorbeeld Kerst toe. Vieren vraagt voorbereiding; in denken en doen.

Advent – tijd van voorbereiding, van verlangen.

Verlangen – een mooi woord, door het te zeggen voel ik wat het betekent. Maar niet alleen gevoel wijst mij een weg, voedt het verlangen. Daar is meer voor nodig. Wat helpt mij het verlangen op te wekken, dromen vast te houden? Een adventskrans, elke zondag een kaars aansteken? Wat mij helpt zijn mensen, verhalen die verteld worden, teksten die ik lees, stilte.

Advent – tijd van verlangen, van wachten.

Wachten duurt lang, heel lang. Veel mensen wachten – de man die nachtdienst heeft verlangt naar de nieuwe dag, het kind dat in spanning de verjaardag afwacht verlangt naar de cadeautjes.

Een zwangere vrouw wacht: ziet uit naar de komst van haar kind, ze moet wachten en wachten. Rustig laten groeien. En steeds sterker wordt dat verlangen naar het wonder dat komen gaat.

Als wachten een verlangen is naar iets nieuws, is het vol te houden denk ik. De spanning en de nieuwsgierigheid vullen de uren. Maar er is ook een wachten dat niet meer is dan de tijd uitzitten. Je houdt voortdurend de klok in de gaten, kijkt verveeld in het rond en er valt niets te zien.

Het wordt nog erger als je niets meer van het leven verwacht... Je idealen zijn verdwenen, je relatie is niets meer, je bent teleurgesteld in je vrienden. Verwachting? Je leven is zo veranderd, je bent niet waakzaam meer. Eigenlijk is er geen uitzicht meer. Er wordt niets meer geboren. Geen zin, geen licht, geen kind.

Advent – tijd van wachten, uitzien naar licht.

Een licht steek ik aan. Een aarzelende vlam. Een klein licht dat iets wil vertellen. Bescheiden komt dat licht in mijn wereld. Net als het eerste licht van de dag. Dat kleine licht is het begin van een verhaal.

Kerst – Licht, een nieuw begin.

Het oude verhaal blijft hetzelfde, ons verhaal verandert. Altijd weer een ander, nieuw begin. Niet één verhaal is hetzelfde. Mijn levenslied klinkt telkens anders.

Kerst – een feest voor iedereen die licht wil zien tussen alle donkere wegen die mensen gaan. Feest voor iedereen die blijft geloven in de kracht van het kleine. Het lijkt allemaal zo gewoon. Dat is het niet, nog lang niet overal is menswaardig leven mogelijk en mag de waarheid het licht zien. En toch... in het donker begint het licht te stralen. Daar wordt een nieuw begin geboren.

Advent – Kerst

Uitzien naar nieuw begin, naar wat verborgen is en aan het licht komt. God die zich om ons bekommert in de geboorte van het Kind dat licht brengt. Gezegende dagen.

Aankondigingen

Avonddiensten in de Oosterkerk

In de Adventstijd zijn er (weer) avonddiensten in de Oosterkerk. De diensten starten om 19.00 uur. In deze avonddiensten besteden we aandacht aan: Mijn mooiste Bijbelverhaal.

We hebben de keuze laten vallen op:

Het verhaal van Ruth:

1^e advent, 27 november

Het verhaal van Jozef:

2^e advent, 4 december

Een lied van David:

3^e advent, 11 december

Dienst van Schrift en Tafel:

4^e advent. 18 december is het tijd voor onze jaarlijkse traditie: Festival Lessons and Carols m.m.v. De Zwolse Cantorij o.l.v. Rudie Altaar

Advent/Kerst: Op zoek naar de koning

Mensen zoeken houvast, stabiliteit. Dat is al eeuwen zo. In de Bijbel lees je daar ook over. Bijvoorbeeld in het boek *Richters/Rechters*. De tijd van Rechters was een overgangstijd. Het volk was uit Egypte vertrokken, neergestreken in 'het beloofde land'. Het voelde zich onzeker, bedreigd, 'ging vreemd', zocht naar identiteit, vroeg om goede leiding. Rechters verschijnen op het toneel. Het gaat een tijdje goed en dan weer niet. Er is trouw en ontrouw. Het verlangen blijft, het verlangen dat het leven goed zal worden. Telkens zoekt men naar een nieuwe leider als de oude sterft. Het boek Rechters geeft ons – in eredienst en kindernevendienst – een verhaal in handen van dat zoeken, dat zoeken naar een goede leider, een goede koning. Aan de hand van de gestalten van Debora, Jotam (die een prachtige fabel vertelt), de moeder van Simson en tenslotte Maria wandelen we naar Kerst toe. Kerst, het feest waarop wij de komst van Jezus vieren, die heel bijzondere 'koning'.

Twee diensten op kerstmorgen

Op kerstmorgen zijn er **twee diensten: om 9.00 uur en om 10.30 uur**. Elke dienst krijgt zijn eigen karakter. De eerste dienst is een kinderkerstviering. De tweede dienst is meer een 'gewone dienst', natuurlijk met feestelijke accenten! De cantorij werkt mee. Tijdens de tweede dienst is er geen kindernevendienst, wel is er oppas. Na de eerste dienst staat er drinken klaar voor de kinderen.

Kinderkoor en orkest

Zondag 12 februari is er een kinderdienst in de Oosterkerk. Een creatieve dienst mét een kinderkoor! Alle kinderen zijn van harte welkom om in dit speciale koor mee te zingen.

Het koor oefent een kwartier na de zondagse viering op 22 en 29 januari onder leiding van onze cantrix Geeske Koopman. Met je instrument meespelen in de dienst kan ook, graag zelfs! Je kunt je hiervoor opgeven bij Margo Jonker. Vertel dan ook met welk instrument je wilt meespelen. De cantrix kijkt welke mogelijkheden er zijn.



Gemeenteberaad over onze 'nieuwe woning'

Sinds Pinksteren wonen we samen – Hoeksteners en Oosterkerkers – in onze 'nieuwe' woning. Zondag 2 oktober spraken we met elkaar over alle veranderingen. Geweldig dat ruim 120 mensen aanwezig waren!

In onze nieuwe woning staat de tafel nadrukkelijk meer in het midden van de kerk. Hier vindt de 'dienst der barmhartigheid' plaats. Onze bedoeling om de Schrift vanaf deze plek ook uit te leggen, hebben we op verzoek van velen weer veranderd. De voorganger die meer 'in het midden' wilde staan, gaat weer de kansel op en is zo zichtbaarder. Tijdens het Avondmaal zijn er weer twee in plaats van vier plekken waar men brood en wijn ontvangt. Er klonk hier en daar het verzoek om voor de dienst wat stiller te zijn, dan kan men de muziek beter horen, zich wat meer concentreren op wat komen gaat. En waarom we maar één keer Amen zingen? Omdat we het ook maar één keer zeggen. Een uitgebreid verslag van het gemeenteberaad leest u op de website en de Kerkgroet van 16 oktober.

Doopzondagen

Ouders die hun kind willen laten dopen op 8 januari kunnen contact opnemen met ds. Wim Hortensius. De volgende doopzondag is 4 maart en hiervoor kunt u contact opnemen met ds. Margo Jonker.

Voor de verandering: dagboekje 40-dagentijd

Onder de titel *Voor de verandering* verschijnt in het voorjaar een dagboekje, geschreven door leden van de Oosterkerk en Jeruzalemkerk. Ook aan kinderen en jongeren is gedacht.

Het boekje is van zondag 5 t/m 19 februari te koop in de Oosterkerk en de Jeruzalemkerk. Het is ook verkrijgbaar op het Kerkelijk Bureau (Molenweg 241, tel. 038-4217596) en aan huis bij de gemeenteleden Klazien Oosting, PC. Hoofdstraat 27, tel. 038-4536586, klazienuosting@hotmail.com en Wim vd Stouwe, Pioenstraat 14, tel 4218523, wimvanderstouwe@hetnet.nl. Het boekje, waarvoor beeldend kunstenaar Marjanneke Scholtheis de voorkant maakte, kost 4,50 euro. Het geld dat overblijft na aftrek van de onkosten gaat naar het 40-dagentijd project.

Meeschrijven aan het dagboekje?

Ook u kunt bijdragen. Bijvoorbeeld met een gedicht, lied, een mening, een persoonlijke ervaring. Meld u aan bij Dirk Schakelaar, schakelaar@tele2.nl of 038 4230682.

Gedachtenishoek

Liturgisch vormgever Pim van Dijk maakte het ontwerp van de nieuwe gedachtenishoek. Het glaswerk komt van de gedachtenishoek in De Hoeksteen. An-nemiek Punt, de kunstenaar die het glaswerk creëerde, werd geïnspireerd door de woorden: *tijdelijkheid-verbonden met eeuwigheid, perspectief-over grenzen heen, geborgenheid-dragen in ... onverwacht licht.*

Achter het glaswerk liggen stenen met daarop de namen van gemeenteleden die zijn overleden, die wij herdenken en in gedachten



willen houden. De stenen komen van het eiland Iona in Schotland, waar een oecumenische gemeenschap leeft die al door verschillende gemeenteleden is bezocht. Deze wijze van zichtbaar maken van de namen sluit aan bij de tekst de Openbaringen (2:17): *Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje, waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.* De steen met de naam ligt een jaar in de gedachtenishoek. Dan wordt contact gezocht met de nabestaanden die de steen mogen ontvangen. Voortaan gedenken wij in onze gemeente de gemeenteleden die zijn overleden door hun naam te noemen en een kaars aan te steken. Na de gedachtenis en de stilte wordt een steen met daarop hun naam neergelegd in de gedachtenishoek. Hier brandt tijdens de diensten altijd een kaars.

Namens de Taakgroep Eredienst, ds. Wim Hortensius

Gemeentegroei-groep

GGG: een ontmoetingsgroep die in een huiskamer met Bijbel en geloof bezig is waarbij eveneens alledaagse dingen aan de orde komen. Dit najaar zijn diverse groepen op verschillende avonden van de week van start gegaan. Interesse om een groep mee te maken? Opgeven kan via mail of telefoon; ook vragen zijn welkom bij: Harryprins70@gmail.com of tel. 453 1068.

Oudejaarsavond

Op Oudjaar is er om 19.30 uur een avonddienst in de Oosterkerk. Een ingetogen viering met het mooie lied dat Bonhoeffer schreef: 'Door goede machten trouw en stil omgeven'. Deze dienst vieren we samen met de Jeruzalemkerkgemeente.

Nieuwjaarsmorgen: koffie en morgengebed

Op nieuwjaarsmorgen staat vanaf 10.30 uur de koffie klaar in de Bagijnehof en is iedereen welkom om elkaar heil en zegen toe te wensen voor 2012.

Na de koffie is er een kort morgengebed: liederen, gebeden en stilte. Hartelijk welkom!

Kerstattenties voor 80 jarigen en ouder

Het vormgeven van een nieuwe gemeente heeft gevolgen. Zo ook bij diaconale zaken. Na beraad hebben wij besloten om alle 80 jarigen en ouder een attentie te geven met de kerstdagen. U merkt, de leeftijds-grens is omhoog gebracht. Het kan dus zijn dat u eerst wel in aanmerking kwam voor een attentie en nu nog niet.

Namens de diaconie: Lies Westendorp en Frederiek Woering

Meedoen aan Kerst in Oud Kampen?

De Musicalgroep Oosterkerk zingt uit volle borst mee tijdens *Kerst in Oud Kampen* op zaterdag 17 december. Vorig jaar een groot succes: gezellig feestelijke (kerst)liederen ten gehore brengen in winterse Dickens-sfeer. Vanaf begin november beginnen we met de repetities. Dit wilt u niet missen, dus kom woensdagavond om 20.00 uur repeteren in de Oosterkerk! Meer info: Ria van der Meulen 4221372 of Frits Slothouber 06-16768272

Actie Kerkbalans

Kerkbalans is de gezamenlijke actie van vijf Nederlandse kerken. De deelnemende kerken doen een beroep op hun leden voor een financiële bijdrage. Elk jaar gaan meer dan een half miljoen vrijwilligers voor de actie op pad. De Actie Kerkbalans wordt in 2012 gehouden van 15 tot 29 januari onder het motto: "Wat is de kerk jou/u waard?".

Op www.oosterkerk.nl leest u dat de inkomsten van Kerkbalans 2011 voor de totale wijkgemeente bijna gelijk zijn aan die van 2010. Voor 2012 is de doelstelling van de Protestantse Gemeente Zwolle dat de inkomsten 2% hoger zullen zijn dan in 2011. Die 2% is gelijk aan de verwachte inflatie voor 2012 volgens het Centraal Plan Bureau. Vandaar dat het adviesbedrag op uw formulier 2% hoger is dan het bedrag dat u in 2011 toezegde. Het minimum bedrag dat wordt geadviseerd is € 40,-. Dit bedrag is één van de factoren, naast aantal kerkgangers en aantal leden, die in Zwolle wordt gebruikt om de omvang van de predikantplaatsen per wijkgemeente te bepalen. Van het bedrag dat u toezegt gaat 2% naar de wijkkas. Dit is onze grootste inkomstenbron.

We vragen de leden van onze wijkgemeenten die nog niet eerder een bijdrage toezegden in 2012 toch te overwegen een bijdrage te doen. Zo kunt ook u laten blijken wat de kerk voor u waard is.

Bedankt namens het Zonnehuis

Vrijwilligers uit acht Zwolse kerken helpen bij toerbeurt bij de kerkdienst in Het Zonnehuis. Zij vergezellen bewoners van en naar de dienst. Wij zijn erg blij met de mensen die op deze manier iets betekenen voor mensen die hier wonen. Langs deze weg, mede namens de Kerkenraadscommissie, bedankt voor uw aandeel!

ds. Gerhard Kruizinga

Samenspraak

Als contactpersoon/wijkwerker ben je de oren en ogen van de kerk

In deze samenspraak komen Femmy Mulder en Willie Wendt aan het woord. Beiden zijn contactpersoon/wijkwerker van onze kerk. Ze werken nog in de structuur die zij vanuit hun 'oude' gemeente gewend waren. Het blijkt dat dit deel van het gemeentewerk nog niet uniform is. Hierdoor kunnen ze nu wel mooi aangeven waar hun wensen liggen.

Sinds vier jaar werkt men in de (oude) Oosterkerk met contactpersonen. Eén van hen is Femmy Mulder. Zij heeft zo'n 20 à 25 adressen. Het was de kleinschaligheid die Femmy aansprak. 'Ik zet alle verjaardagen in mijn agenda.' Femmy brengt De Bagijn rond op haar fiets, net als de verjaardagskaarten, de acceptgiro's en een bloemetje voor de 80+ gemeenteleden. 'Alleen voor kerkbalans moet je aanbellen.' De contactpersoon/wijkwerker organiseert ook de wijkavonden/groot huisbezoek. Femmy vindt dat ze een makkelijk wijkje heeft, vervelende dingen komt ze niet tegen.



Femmy Mulder (links) en Willie Wendt zijn de spil in hun wijk.

Voor Willie geldt dat het contact met de mensen hetzelfde is. Zij begon in 1987 als contactpersoon in haar eigen straat. Toen ze pastoraal ambtsdrager werd stopte ze als contactpersoon. Maar als wijkouderling zag ze dat er veel vacatures waren voor contactpersonen. Er waren veel ouderen en mensen die zorg nodig hadden. Ze begon weer. Maar nu niet in haar eigen woonwijk. 'Ik ontdekte dat je

dit wijkwerk eigenlijk moet doen in de wijk waar je woont. Dan hoor je veel meer. Maar ja, als er niemand anders is... Het zijn toch oudere mensen.'

Wederkerigheid

Willie komt vooral binnen als ze op bezoek gaat bij ouderen. Zij vindt het heel bijzonder hoe ze dan ontvangen wordt. 'Er is veel openhartigheid, als je ziet wat mensen met je willen delen. Deze wederkerigheid is sowieso belangrijk. Je houdt het niet vol als je er niets voor terug krijgt.' Femmy heeft de meeste gesprekken bij kerkbalans en als ze een bloemetje brengt. Soms krijgt ze dan koffie en het is wel eens gebeurd dat een mevrouw vertelde dat haar man was overleden. Willie stond eens bij iemand aan de deur waar een zoon net een herseninfarct had gehad. Dat was haar niet gemeld en zij voelde zich heel vervelend. 'Alles staat of valt met het koppelen van en naar de ouderling of predikant.' Beide dames geven aan dat het belangrijk is om ook leuke dingen te mogen doen als contactpersoon. Buiten de kerstattentie en bloemen voor mensen van 80+ zijn dit bijvoorbeeld geboortes en 40- en 50-jarige huwelijken.

Contact voor de contactpersonen zelf

De Hoeksteen organiseerde elk jaar een opstartavond voor de contactpersonen. Ook kwamen de ambtsdrager en contactpersonen drie keer per jaar bij elkaar. Willie vertelt: 'Je kunt dan je verhaal kwijt en krijgt op jouw beurt informatie vanuit de kerkenraad.' Willie vindt dat dat weer zou moeten, ook om je contactpersonen niet kwijt te raken. 'Sommige mensen doen dit werk al vreselijk lang. Het is moeilijk om vervanging te krijgen. Terwijl nieuwe mensen wel belangrijk zijn. Zij hebben een andere kijk op het werk.'

Door: Marjo Reijlink

Ruimte voor advertentie Upmeyer

Rondom de Oosterkerk

Van de kerkenraad

Graag deel ik met u het nieuws over de samenvoeging met de Jeruzalemkerkgemeente en de aankomende kerstdiensten.

Jeruzalemkerkgemeente

Op meerdere manieren zijn we het gesprek met de leden van de Jeruzalemkerk begonnen.

- We hebben met hen een 'stuurgroep II' opgericht onder leiding van Els Deenen, gemeenteadviseur van de PKN. Een tijdpad is uitgezet.
- Ondertussen beraden de pastores zich op het pastoraat. Want als de samenvoeging met de Jeruzalemkerk een feit is hebben we wel een riant aantal pastores (zes!) maar dat aantal neemt af.
- De colleges van kerkrentmeesters hebben 'samenspraak'. Dat is nodig want na de samenvoeging moeten we méér doen met minder geld. De inkomsten van de verhuur van de Jeruzalemkerk verdwijnen immers bij verlaten van het gebouw terwijl we - bijvoorbeeld - meer dan 1.000 extra exemplaren van De Bagijn moeten drukken.
- Hoe vangen we de nieuwe toestroom uit de Jeruzalemkerk op? Is het kerkgebouw daar wel op berekend? Projectieschermen voor kerkgangers op de (volle) galerijen? Dubbele morgendiensten? Koffie na de dienst?
- De eerste gezamenlijke dienst houden we op oudejaarsavond in de Oosterkerk, de volgende op 5 februari ook weer in de Oosterkerk. De laatste vindt plaats in de Jeruzalemkerk op 15 april.

Het is 27 mei 2012 (Pinksteren) voordat je het weet!

Kerstdiensten

Is de Oosterkerk berekend op het te verwachten aantal kerkgangers met Kerst? Nu tellen we 's zondags al ongeveer 325. Eerder in deze Bagijn las u al dat we voor twee kerkdiensten op kerstmorgen hebben gekozen. Ook gaan we met Kerst uitproberen of het gebruik van beamers en schermen uitkomst biedt als we met meer kerkgangers op de galerijen zitten dan normaal. Een goede testcase voor de samenvoeging met de Jeruzalemkerk.

Namens de kerkenraad,
Henk Zomer

Aankondigingen

Programma Vorming en toerusting vanaf 2012

- Gedichten lezen – Samen een gedicht lezen en gedachten met elkaar delen op 31 januari en 14 februari
- Gespreksgroep 50+ – Van onze gezondheidszorg tot Bonifatius: boeiende lezingen over diverse onderwerpen op 18 januari, 15 februari, 21 maart en 18 april
- *Blok aan het been? Gereformeerde mannenbroeders in debat over de islam* – Boekbespreking op 2 februari
- Krimp in de kerk – Bespreking o.l.v. dr. Henk de Roest op 21 februari
- Belijdeniskring – Start in januari
- Rondom Bijbelverhalen – Kring op 10 en 24 januari, 7 februari

U vindt het complete programma van Vorming en Toerusting met informatie over tijden, locaties en contactpersonen in De Bagijn van september of op www.oosterkerk.nl

Ontmoeting met...

Egbert van Buiten

Egbert van Buiten (74) is hulpkoster en schenkt regelmatig na de kerkdienst ook koffie met zijn vrouw Coby. Zo'n vier jaar geleden werd hij hulpkoster in De Hoeksteen. 'Gewoon dóór blijven gaan. Zo kom je er tenminste tussen,' was zijn idee toen dit voorjaar de nieuwe wijkgemeente in de Oosterkerk van start ging.

Egbert heeft twee volwassen kinderen en heeft inmiddels ook kleinkinderen. Tot zijn pensionering werkte hij bij de gemeente Zwolle op de afdeling financiën. Naast zijn betaalde werk was hij onder meer penningmeester bij de Overijsselse Ziekenomroep en van een vereniging voor gehandicaptensport (zijn zoon heeft een fysieke beperking en werd olympisch topsporter!).

Ook was hij jarenlang (tot 2007) diaken in De Hoeksteen en als zodanig was hij onder meer betrokken bij de (vanuit de landelijke kerk georganiseerde) zorgvakanties in Lunteren en bij het kerkasiel voor vluchtelingen in De Hoeksteen en de voormalige Scheppingskerk in Holtenbroek.

Lintje

Door een reorganisatie bij de gemeente kon hij in 1998 met vervoegd pensioen. In dat jaar kreeg hij een lintje voor al zijn verdiensten, ook als vrijwilliger. Daarna kwam er weer ander vrijwilligerswerk op zijn pad. 'Bewust wilde ik nu wat anders doen dan nog eens penningmeester worden,' zegt hij. En zo kwamen de vrijwilligerscentrale, het Ronald McDonaldhuis en sinds kort ook zorgboerderij De Huppe in beeld. 'Vanuit de vrijwilligerscentrale zorgde ik thuis bij oudere echtparen van wie er eentje dementerend is. Bij sommige mensen duurt zo'n contact meerdere jaren. Dan bouw je een band met mensen op. Bij het Ronald McDonaldhuis en De Huppe doe ik toch maar weer de financiën. Mensen zijn blij dat iemand met ervaring dat oppakt zodat zij zich goed op hun eigen taak kunnen richten.'

Egbert en zijn vrouw waren ruim twintig jaar betrokken bij de Hoeksteengemeente. Toen ze eind jaren tachtig naar de Aa-landen verhuisden, stond het kerkgebouw er pas enkele jaren. Ze hoorden toen nog bij de Oosterkerk. 'We kozen ervoor om ons aan te sluiten bij De Hoeksteen omdat we fietsend richting Oosterkerk langs De Hoeksteen kwamen. Dat gaf een wat vreemd gevoel en we besloten ons bij deze kerk in onze eigen wijk aan te melden. Wel vroegen we ons af: is het niet wat te modern daar? De Oosterkerk was toen wat behoudender en wij wisten niet anders.'



Warm bad

Egbert heeft geen moment spijt gehad en De Hoeksteen ervaren als een levende gemeente en een warm bad waar hij samen met anderen veel heeft kunnen beleven en doen. 'En in de Oosterkerk heeft de tijd intussen ook niet stil gestaan. Het is fijn om met zoveel mensen, ook vanuit De Hoeksteen, nu weer bij de Oosterkerk te horen.'

Wat heeft zijn vrijwilligerswerk met zijn geloof te maken? Egbert: 'Soms heb je heel pure gesprekken en ontmoetingen met mensen. Dat doet me dan wat. Zoiets gaat verder dan het normale, het raakt en verrijkt me. Als vrijwilliger help en ondersteun ik anderen, maar ik krijg er zelf ook zo ontzettend veel voor terug. Ik doe het niet alleen voor de ander. Maar ook niet alleen voor mezelf. Zo bezig zijn, dat heeft te maken met mijn geloof en waar het in de kerk volgens mij om gaat.'

Door: Theo Brand

Laatste nieuws?
Kijk op: www.oosterkerk.nl

Achteraf

Mooi Bijbelverhaal



Jeroen van Vilsteren: David en Goliath – het gaat er niet om hoe groot en sterk je bent, het gaat er om hoe je talenten inzet.



Hester Boeve: Petrus die uit de boot stapt en over het water naar Jezus wil lopen – het vertrouwen dat bij Petrus te zien is is groots en inspirerend.



Arend Post: De verloren zoon – het leven komt er in tot uitdrukking. Namelijk dat je de wereld graag wilt zien en tot de ontdekking komt dat het leven niet eenvoudig is.



Welmoed Kampen: Het verhaal van het begin – omdat de Heer de mensen maakte.



Erwin Landman: De ark van Noach – het mooie verhaal van het begin en van de dieren.



Gregorio Walian: Doortocht door de zee – dat God de mensen hoedt die een moeilijke weg moeten gaan.