

Verslag van de gezamenlijke gemeentevergadering van Hoeksteengemeente en Oosterkerkgemeente in de Oosterkerk op zondag 27 juni 2010.

Na een gezamenlijke dienst met ruim 300 aanwezigen zijn ongeveer 120 mensen aanwezig bij de gezamenlijke gemeentevergadering. Gespreksleider/inleider is Henk Zomer, lid van de Stuurgroep die het samenvoegingsproces van de beide wijkgemeenten begeleidt en voorzitter van de Hoeksteengemeente.

Henk Zomer schetst allereerst een beeld van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar.

-De Hoeksteengemeente moest worden overtuigd dat ze niet als zelfstandige gemeente kan blijven bestaan. Dit nog afgezien van het feit dat haar kerkgebouw zal worden verkocht.

-De Oosterkerkgemeente moest eraan wennen dat ze zou samengaan met twee andere wijkgemeenten, met de perikelen rond de fusie met wijk 5 nog vers in het geheugen.

-De Jeruzalemkerkgemeente moest haar plannen met de Molenhof bijstellen.

Het was een moeilijk jaar voor alle drie. Inmiddels heeft de Jeruzalemkerkgemeente er voor gekozen om toch zelfstandig verder te gaan. Hoeksteen- en Oosterkerkgemeente gaan nu samen verder.

Voor beide partijen is het onwennig, je bent als bezoeker van de kerkdienst bijvoorbeeld opeens je plaatsje kwijt. Veel Hoeksteners komen vandaag voor de eerste keer in de Oosterkerk, anderen zijn hier wel vaker geweest, maar nu is alles toch anders.

Er zijn veel verschillen: de Oosterkerk heeft ongeveer 1800 leden, de Hoeksteen ongeveer 800. De leeftijdsopbouw van de gemeenten is verschillend, de Oosterkerk kent veel dertigers.

De kerkgebouwen zijn heel verschillend. Maar we hebben veel vertrouwen in elkaar, we komen er wel uit. Op weg naar een vitale, bloeiende gemeente. De beide kerkenraden hebben goedgekeurd dat we ons na het afhaken van de Jeruzalemkerkgemeente richten op een samenvoeging van Oosterkerkgemeente en Hoeksteengemeente, nu moeten de beide gemeenten hierover worden gehoord. Het is tenslotte nog maar een voorgenomen besluit.

Niemand van de aanwezigen wenst hierover het woord, zodat kan worden geconstateerd dat de beide wijkgemeenten achter het voorgenomen besluit staan.

Er is inmiddels een visiestuk. De eerste versie is aangepast nadat die in de kerkenraden en de gemeentevergaderingen aan de orde is geweest en inmiddels ligt er een tweede versie. Deze is afgedrukt in de orde van dienst van deze zondagmorgen. Dit visiestuk is geen eindproduct en zeker geen dogma. We gaan er mee op weg. Wat er niet in staat is misschien nog wel belangrijker dan wat er wel in staat.

Wat het programma voor het komende kerkelijk jaar betreft: veel activiteiten zullen gezamenlijk aangeboden worden. We informeren elkaar over en weer. De startzondag in september wordt opnieuw een gezamenlijke dienst, maar dan in De Hoeksteen. Ook Tweede Kerstdag en Oudejaarsavond zullen er gezamenlijke diensten worden gehouden.

-Vanuit de gemeente wordt opgemerkt dat we vooral ook moeten kijken naar wat er aan aanbod is vanuit de Grote Kerk en dat we moeten proberen onze activiteiten daarop af te stemmen.

Henk Zomer meent dat de activiteiten elkaar als het goed is moeten versterken.

Verder vraagt hij aandacht voor het feit dat dit hele proces vooral ook heel veel vraagt van onze predikanten, de stuurgroep en de vrijwilligers. Wat betreft de predikanten zal het zo zijn dat ze het komende jaar een aantal taken niet zullen kunnen doen, omdat ze veel tijd moeten steken in de samenvoeging. Van ons allen wordt gevraagd daar begrip voor te hebben. Het streven om zo mogelijk alle gemeenteleden vast te houden zal heel veel tijd en aandacht vragen.

Het huis dat we bouwen moet het huis worden van ons allemaal. Volgend jaar Pinksteren gaan we starten. Voor de mensen van de Hoeksteengemeente zal vooral de zondag die aan Pinksteren vooraf gaat een heel moeilijke worden.

Vervolgens wordt de gemeenteleden gevraagd hoe ze deze morgen hebben ervaren en wat ze bijvoorbeeld van dit gebouw vinden. Bedoeling is om spontane reacties te inventariseren. Het contact met boven (de galerij) wordt gemist de banken zitten volgens sommigen niet prettig en volgens anderen wel de dominee staat zo hoog het eechoot in de kerkzaal en achterin is alles slecht te verstaan kunnen de galerijen verbouwd worden tot zaalruimte? prachtig dat aandachtsboek, maar moeten de lichtjes misschien een andere plek krijgen dan op de tafel?

er zou een beamer moeten komen

gaat de gedachtenishoek van De Hoeksteen mee naar de Oosterkerk?

Op de laatste vraag gaat ds. Margo Jonker in door te melden dat de Oosterkerkgemeente vorig jaar om deze tijd plannen aan het maken was voor aanpassing van het liturgisch centrum. Dit is vanwege de voorgenomen samenvoeging stopgezet en nu zal het door Hoeksteen en Oosterkerk samen weer worden opgepakt, zodat we er samen iets moois van kunnen gaan maken.

Krijgt de kerk (of de gemeente) ook een andere naam?

Ds. Margo Jonker antwoordt dat dit nog niet bekend is. Het gebouw heeft een naam die in Zwolle geheel ingeburgerd is: Oosterkerk. De Stuurgroep heeft dit punt nog op de agenda staan.

Een gemeentelid merkt op dat het nu gaat over verbouwen en dat soort zaken. Hij wil graag melden dat hij gelukkig is met het fundament: het visiestuk. Als je zo kerk wilt zijn dan is een verbouwing bijzaak.

Henk Zomer sluit af met de oproep om als er vragen of opmerkingen zijn deze ook zeker te melden bij de leden van de stuurgroep, die onder voorzitterschap van gemeenteadviseur Piet Beintema het samenvoegingsproces begeleidt: ds. Harm Bousema, ds. Wim Hortensius, Tim Krooneman, Jan Scholten, ds. Margo Jonker, Sytze de Boer en Henk Zomer. De leden worden vervolgens kort voorgesteld.

Tenslotte biedt Henk Zomer aan geïnteresseerde leden van de Oosterkerkgemeente het boekje "Geloven is een werkwoord" aan, dat vorig jaar is uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat De Hoeksteen 25 jaar bestond. Tim Krooneman reageert daarop door Wijkwijzers van de Oosterkerkgemeente aan te bieden aan leden van de Hoeksteengemeente.

MdB, 280610